

Erik B Näslund. (1918-), socionom, f.d. TCO-ekonom., anor från Anundsjö och Själevad/Mo.

ORTNAMN samt Befolkningsutveckling i Nolaskog -Örnsköldsviks kommun. **Nolaskogs historia**

Ortnamnen är viktiga spår för vår historia. Innan redovisningen av gårdarnas namn kan det vara av intresse att först skriva något om utvedklingen av bygden De första människorna kom efter istidens slut i Mellannorrland för 10.000 år sedan- 300 generationer före oss - som nomader- jägare/samlare paddlade i flytetyg längs stränderna av Yoldiahavet .Andra invandrare kom väster ifrån genom Stora Sjödalen från Atlantkusten och Tröndelag, jägare som följde vildrenen och älgen in i den taiga som övertog tundran. Strandlinjen på Ancylussjön låg 250 meter högre än dagens havsnivå, vilket för Nolaskogs - bygden i Norra Ångermanland- innebar att vikbotten i Netrans dalgång låg uppe i Aspeå, i Anåns/Moälvens dalgång innanför Myckelgensjö och i Norrån innanför Åbosjön, i Gidälvens dalgång uppe i Lockstadeltar och Stutvattnet, väster om Fredrika, Om fynd skall hittas från den äldsta tiden, då besöken skedde av dessa österifrån kommande grupper- bandsamhällen på cirka 20 personer- så finns de i dessa trakter. Om man rodde längs västra stranden av Bottenhavet, så var det möjligt att fara över Kvarken. Men det dröjde ett par tusen år innan kustfolket stannade hela året, på vintern jagades säl och tumlare, på sommaren fiskade man i havet. För 8.000 år sedan började troligen övervintringen och nu låg vikbottarna på en strandlinje för Litorinahavet , 150 meter över nuvarande havet.

Vilka var de tidigaste bosättarna?

Vi finner kustfolkets boplatser i Netrans dalgång uppe vid Skureå, i Anåns dalgång vid Sörflärke och i Gidälvens dalgång vid Hemling och Movattnet. Vid de större sjöarna i skogslandet hittas fynd av skärvsten, som använts av det jägarfolk som kom västerifrån., . Klimatet växlade och kallare tider ställde krav på varmare hyddor. De boplatsgropar som hittats finns för inlandet vid forsnackarna och sjöarna, för kusten i vikbottarna. För 6000 år sedan låg strandlinjen i Litorinahavet 90 meter över nuvarande havsytan och i Netrans dalgång fanns boplatserna kring Bysjön i Sidensjö, i Anåns dalgång innanför Gensjö och Kubbe. i Gidälvens dalgång kring Gissjön - Bodumssjön. Dessutom kan vi hitta boplatser nedanför Billaberget i Själevad och i Önskaåns dalgång vid Flarken i Grundsunda, Men det var mycket glest befolkat, fram till för 4.000 år sedan.

Utgrävningar på Bjästamon i Netrans dalgång och vid Anesjön i Anåns dalgång, tyder på att det sker en gradvis övergång till odlingar i sandjorden även om jakten på älg , bäver och småvilt dominerar liksom fisket av gädda, aborre och laxfiskar. Rösen med gravar på kustbergen och stensättningar, "liggande hönor" visar på inflytande österifrån, en liggande höna bestod av en större sten-hönan- och några mindre stenar bredvid symboler för äggen, uppfattas som sejstens plats när riter skedde inom kulten. Kustfolket var troligen kväner, närmast släkt med vepserna kring Finska viken. Klimatet blev kallare och folket byggde varmare hyddor i gropar på sina boplatser. Kustboplatserna kan ha varit ett 20-tal och befolkats av minst 100 personer, Även folket i inlandet berördes av klimatförsämringen., jaktlagen blev fastboende året runt och stallade sin boskap- både får och getter användes som mjölkdjur. Med fastboendet skaffades nötboskap och beten ordnades på ängarna vid åarna och ute på myrarna i skogen. Grupper inom inlandsfolket tog upp renskötsel , blev nomader och följde renarnas årstidsbestämda vandringar mellan vinterbetet nere vid kusten och sommarbetet på

kalfjället. Samerna här var inte släkt med samerna i Dalarna, Härjedalen och på Nordkalotten. Giftermål mellan samiska nomaderna och bofasta bönder blev sporadiska, flickorna valde inte att föra ett kringflackande liv. Norr om Nolaskog fanns det kustsamer både i Ume ävdalen och Skellefte älv dalen. De flyttade sedan inåt landet och skapade en umesamisk dialekt. Genom ingifte med nordjämmtska samer och norska fjällsamer växte denna folkgrupp samman och de nutida samebyarna i södra Lappland och norra Jämtland är klart insläktade. Några av inlandsfolket bildade jaktlag, som blev året runt boende vid inlandets sjöar. Möten skedde mellan kustfolk och inlandsfolk, man knöts ihop genom äktenskap och troligen dominerade inlandsfolket eftersom dialekten som mödrarna lärde barnen visar västnorska inslag. Mödrarna behöll sitt språk även om de gifte sig över kulturgränsen, och barnen fostrades av mödrarna,

Bebyggelse före den katolska tiden, Befolkningen för två tusen år sedan kan uppskattas till minst 700 personer och för tusen år sedan till minst 2.000 personer. Utvecklingen följde inte en rätlinjig stegring, utan beroende på klimatväxlingar kunde det ske en kraftig ökning eller en tillbakagång i samband med nödår eller epidemier, den justinianska pesten härjade Europa på 500-talet.

De äldsta gårdarna kom troligen för två tusen år sedan, folket samlades till tings minst två gånger på bygdens marknadsplats. Här talade man om vilken gård man hade i sin ägo, namnet beskrev hur det såg ut i terrängen och från detta namn kan vi tidsbestämma tillkomsten av gården.. De som har som slutled -a, ex. Billa, Mjåla, Mjösunda torde höra till de första gårdarna, sedan kommer gårdarna som slutar på -e. ex. Gene, Skule, Flärke, för att nämna några. Gene som var handelsgård för folk från Medelpad var ingen emsamgård i bygden. Järn hittades och tillverkades i Jämtland, det togs i bruk för hackor, spadar och yxor, Det sker en byteshandel med skinn och vilt från jakten, fisk från havet och sjöarna. Utom järn var det tyg och salt som fördes hit söder i från. .Klimatförändringar spelade stor roll för utvecklingen av bebyggeslen. Varmare klimat från 500-talet gav större skördar Flera överlevde och nya gårdar kom till under det första årtusendet. Vi får några gårdar som slutar på -om eller -um. , en av dessa är Husum, som egentligen hette Osum, den låg vid Gidåns mynning , ett "os". Gården Gene vid Bäckfjärden övergavs troligen på grund av sjukdom eller att den blev utkonkurrerad av gårdar i Arnäs, som också låg vid havet och hade kontakter med handel söderifrån. Det goda klimatet ökade antalet notkreatur, gårdarna skaffade även stutar som dragdjur., tråplogen, "årdern" togs i bruk. Tillgången på gödsel förde med sig nya odlingar på betesmarken och troligen kom nu gårdarna att få slutleden -stad, nu avkortad till -sta.. Stad visar att gårdarna anlades på kanten av bergsslutningar eller sjöstränder, man byggde inte nere vid älven eller sjön med hänsyn till att regnrika somrar och snörika vintrar förde med sig översvämningar. Före kristnandet levde bygden sitt eget liv med för Nolaskog en central kultplats i Hörnäs, sedan ökade inflytandet från stormännen i Medelpad som satt på Birsta i Skön,- redan på vendeltiden 600-talet- kom slakten Bure dit,möjligen från Tröndelagen.

Katolska tiden kom med kristnandet.

Kristnandet från 1100-talet innebar inte att folket övergav sin tro på olika naturväsen, utan det var politiken som kom med bildandet av socknar, Här var det inte missionärer som lärde folket den nya tron, utan det skedde genom inflytande från Buresläkten som var lierade med uppsvenska småkungarna och organiserade järnexporten från Jämtland genom Indalen och sedan båtvägen till Mälardalen. Man samlade socknarna i ett skeppslag , en indelning för bygdens försvar, även om folket var fredligt och genom

dialoger med varandra avgjorde tvisterna på tinget. Det fanns lagregler som inte ännu var kodifierade, som skedde på 1300-talet med Hälsingelagen. Där stadgades hur fastighetsbildningen skulle gå till, gränserna skulle vara i första hand genom att nämna berg eller sjö som råmärken. Män från Ångermanland enligt sägnen om Fale Bure deltagit i krigståg mot västgötarna, slagen vid Kungslena 1298 och Gestilren 1210., När lagsagan reglerades för Hälsingland gällde Uppsalakungarnas inflytande endast socknarna kring Ångermanviken, upp till Strinne, Norr vid Höga kusten var det ett gränsland tillsammans med sockarna i Västerbottens kustland. Ovanför Skellefteälven strövade även handelsmän från Karelen. Med Nöteborgsfreden 1323 fick den svenske kungen enligt uppgörelsen med ryssen gränsen flyttad upp till Ule älv och 1328 flyttades från Medelpad till Skellefte älv dal folk som slog sig ned i Bureå, vilket numera är genetiskt bekräftat, eftersom "Skelleftesjukan" även finns i Medelpad..Försök till kolonisering söder ifrån under 1400-talet, markerna skulle bättre utnyttjas och ge större skatteinkomster. Men folk från Mälardalen och Österbotten kom inte hit , bygden var ingen ödemark.

Skattläggningen kom med att kapellen byggdes. Man betalade kyrkotiondet, av den gick en tredjedel till sockenprästen och underhåll av kyrkan, för själavandringens skull man trodde på ett evigt liv antingen i himlen eller i helvetet, gav man en tredjedel till de fattiga i en sockenkassa. En tredjedel skulle betalas till Nidaros domkyrka i Norge som Olofsgård, skyldigheten flyttades till Uppsala domkyrka från 1300-talet och som Peterspenning till påven i Rom, vilket folket häruppe såg som en onödig beskattning . Flera utsända fogdar slogs ihjäl. Uppbörderna visade stora brister. Både ärkebiskopen i Uppsala och en påvlig legat från Rom gjorde räfst genom visitationsresor upp till Norrland. År 1313 nämns socknarna första gången vid namn. I början av den katolska tiden-1100-talet- kan befolkningen varit 4000 personer, och i slutet av den katolska tiden på 1400-talet 4500 personer.Klimatet försämrades under 1100-talet, blev bättre i slutet av detta sekel, nästa köldperiod kom i mitten av 1200-talet, förbättrades i början av 1300-talet, men från 1350 kom pesten med den stora digerdöden följt av flera epidemier fram till 1520. Befolkningen minskade, hälften av gårdarna blev öde, boskapen minskade när det inte fanns tillräcklig med folk att valla eller att mjölka. Alla årtionden var dock inte lika mörka, nu togs utjordar tidvis i bruk och de nya gårdarna från denna tid har namn som slutar på -land, -böle . ii Grundsunda och Arnäs även på -mark. Här kan det ha kommit folk över Kvarnen och tagit upp nybyggen. Det fanns sedan gammalt gemenskap mellan Österbotten och Västerbotten.

Hur bröt man isoleringen i bygden?

Hälsingelagen från 1300-talet stadgade om väghållning..Mesta transporter utfördes vintertid med slädar, ett stort avbräck var menföret på våren. Sommartid användes först släpor , sedan kärror och hästen blev dragdjur. Långt in på 1800-talet fanns väglösa gårdar, dit bars förnödenheterna genom mesar på ryggen, namnet på sockenborna i Anundsjö var länge "mes". Med kristnandet skapades vägar till kyrkan, begraving tilläts inte längre i gårdsbackarna, Fäbods systemet bröt väg i skogen. Broar byggdes över åar, det visar namn som Bredbyn-brobyn i Anundsjö, Bredåker i Sidensjö, bro över Netran, Pestdöden ansåg kyrkan bero på folket synder och dåliga uppslutning till mässorna i kyrkan. Kyrkobesök infördes som plikt och många bötfälldes för att de jagade på söndagarna i stället för kyrkogång. Denna plikt behöll man även efter reformationen, mest som en myndighets övervakning av sockenprästen, som läste upp dekretet från överheten på kyrkbacken efter gudstjänsten.

På 1640-talet byggdes sockenvägarna. En kustlandsväg **Norrstigen** gick genom Nätra, Själevad, Arnäs och Grundsunda redan under den katolska tiden, på 1640-talet skedde en förbättring, tidigare hade bönderna skyldighet att hålla denna väg. Skjutsskyldighet utfördes av bönder, för Anundsjöes del mellan Umeå och Nordmaling..., Från 1650 infördes gästgiverier och skjutsarna övertogs av dessa, postbönder lejdes efter Norrstigen. Väghållningen var en kommunal uppgift fram till 1930-talet, grindar fanns vid byarnas inhägnader, men motoriseringen tog bort dessa grindar på 1930-talet, vägar anlades vid denna tid som beredskapsarbeten för arbetslösa. Det nuvarande vägsystemet kom till som sedan har utökats med anlagda skogsbilvägar. Motorvägar har byggts och ett nummersystem finns för alla vägar, där E 4 nu är huvudled.

Den nya tiden kom med kyrkans förstatligande..

Genom 1535 års gärder och hjälpen, d.v.s Gustav Vasas skatteläggning, skrevs böndernas namn upp i en skattelängd, dessutom konfiskerades den kyrkliga egendomen, silver och klockor. Staten införde ett nytt system för uppbörd med fogdar och länsmän,. Det skedde inte utan motstånd, prästerna fick skriva under en trohetsed till kungen och flera storbönder i Ångermanland fick 1551 böta för att ha tagit råd av en viskvinna i Frånö, som flydde undan Gustav Vasa till Norge. Min anfader , herr Lars i Arnäs, som var släkt med de lybeckare, som 1522 lånat ut pengar i stöd till Gustav Vasa, blev efter Lybeckfejden, då Gustav Vasa konfiskerade lybeckarnas egendomar, förvisad från Stockholm och sökte sig upp till Arnäs. Möjligen var hans fäderne bördig från Arnäs eller var det genom hans fars , Björn Laxekarls affärskontakter. Från 1535 fick prästerna gifta sig med sina "forsythior", som fanns på prästgårdarna trots celibatet. Herr Lars gifte sig 1539 med dottern till landsköpmannen Elof Andersson i Hjalta och skaffade sig egen gård på Överön utöver prästbolet i Hole. På 1540-talet beskattades gårdarna efter arealen på den odlade åker, byarnas storlek mättes i seland, för enbart odlad åker var ett seland en tredjedels hektar, men det kunde vara tillägg för hölass från ängarna. År 1571 med Älvsborgs lösen infördes en förmögenhetesskatt på alla hushåll, Från skattelängen kan vi bilda oss en säker uppfattning om gårdarnas namn, läge och storlek i fråga om djurbesättning. Utom korna som hade stor betydelse för både kött- och mjölkkonsumtion, ostförsäljning och gödsel, hade man får som gav ull och kött, getter som gav kött, mjölk/ost och höll landskapet öppet som risbitare, några gårdar skattade för svin och nästan alla gårdar för en häst. Däremot beskattades inte bytjuren, stutarna, fargalten, och höns, som kunde finnas på gården. Folkmängden år 1571 var ca 5200 personer- beräknad som 5,4 personer per hushåll. .Många bönder handlade efter gammal sed med överskottet från jakt och fisk samt boskapsskötseln. Dessa bönder fick skatta för silver, koppar och tenn samt penningar, vissa betalade även köpmanspeng. Efter grundandet av Härnösand år 1585 som köpstad samt Gävle borgares rätt till kustfisket infördes förbud mot landsköp. Sörkörarna fortsatte dock med besök på marknader i Enköping, Uppsala och i Kopparberget. Redan för 2000 år sedan odlades lin och genom vävning tillverkades lärft och bonader, som såldes på marknaden. Några trotsade begränsningen genom bottniska handelstvänget, endast handel med Stockholm. Sonsonen till herr Lars, trotsade kungen , bonden och länsmannen Lars Zachrisson i Norrmesunda, hade skepp och seglade med last till släkten i Lybeck och lät inte förtulla handeln i Stockholm. Kulturgeografen Fribergs avhandling om handeln på 1600-talet från de bottniska områdena saknar material från Själevad, Arnäs och Nätra ett område utan egen export. Bönder i Nolaskogs bötfälldes för olaga handel på Åsele marknad och Korsmässomarknaden, intrånget anmäldes av

borgare i Umeå och Härnösand.

Avfolkningen genom utskrivningen av krigsfolk på 1600-talet skapade fattigdom i bygden och det var först i slutet av 1700-talet som det skedde tillväxt och ökning av antalet gårdar i byarna. År 1842 fick bygden köpingen Örnsköldsvik anlagd, Handeln och myndigheter flyttades från Bjästa, Hörnäs och Arnäs till köpingen, skogsbruket "timmerfronten" skapade behov av arbetskraft och byarna uppe i skogslandet växte, Bredbyn och Björna blev handelsplatser som medförde att köpmän i Örnsköldsvik var tvungen att öppna filialer i dessa byar. Fiskelägena efter kusten besöktes fortfarande sommartid från Gävle, först efter 1920 blev salterierna för surströmming ägda av lokala fiskare, som blev välbärgade av inkomster från sprismugglingen. Den florerade fram till 1938 innan ökad kustbevakning från tullen och statspolisen gav resultat, den lokala polisen hade för små resurser och var ofta släkt med smugglarna, Smugglingen upphörde med andra världskrigets utbrott. Mekaniseringen av skogsbruket och utbyggnad av vägarna har sedan medfört en så gott som fullständig avfolkning av skogsbyarna. Sommartid kommer återvändare och laddar sina batterier under semestern genom att leva i skogen, fiska i sjöarna.

Naturnamn på berg och sjöar.

Hälsingelagens fastighetsbildning förutsatte att gårdarnas råmärken i första hand skulle vara på berg eller sjöar, Därför har flera byar namn efter dessa berg och sjöar, Från Johan Nordlanders forskning om fiskena i Ångermanland kan vi hämta äldre namn på vattendrag i Nolaskog. Efterleden -an fanns för rinnande vatten, mindre vattendrag fick namn som slutar på -bäck, större vattendrag har senare kallats för -älv. Här sker redovisningen från söder till norr.

1) Skulån, 10 km rinner upp ovanför *Långnässljön* 129 m.ö. h, genom **Bräckeån** ned till *Skulesjön*, 57 m.ö.h. sedan starkt nedskuren, namnet Skula betyder detta, till

åmynningen i Näskefjärden, Söder om dalen ligger **Skuleskogen**,

2) Netran, namnet kan tydas som ån som ofta svämmar över och ger fukt-netra, mynnar i Bottenhavet i **Bredangerfjärden**, 100 km, rinner norr om Skorpedsåsen, och har som källsjö i huvudfåran längst upp *Lilla Rocksjön* i Resele, 282 m.ö.h., rinner sedan till *Stora Rocksjön*, 261 m.ö.h., sedan till *StorAspsjön*, 251 m.ö.h, sedan till *Lilla Aspsjön*, 235 m.ö.h., här finns **Aspeå**, vid bifloden från *Hermansjön*, som ligger 308 m.ö. h på gränsen mellan Resele och Anundsjö, 8 km norr om Aspeå, nu kallas ån även för **Flärkån**, från åsen i söder rinner in ån från *Pärmsjön*, 318 m.ö.h, rinner sedan in i *Byvattnet*. 197 m.ö.h. sedan till *Holmsjön*, 190 m.ö.h., nästa sjö är *Stugusjön*, 184 m.ö.h, i **Lännäs**, vid **Skorped** rinner in norrifrån **Önskan**, som avvattnar *Lesjön*, 290 m.ö.h. och *Önskevattnet*, 190 m.ö.h., namnet kommer från att den i sitt lopp skurit ner sig i sandlagren, sedan rinner ån i meandrar-gör kurvor på sin väg- faller till 127 m.ö.h. i **Mosjö**, vid **Överå** rinner in **Sörån**, som kommer från *Oppsjön*, 270 m.ö.h. via *Degersjön*, 170 m.ö.h. och *Djupsjön*, 140 m.ö.h., vid **Skureå** är ån nedskuren och möter Bergåsen, tar emot *Uvån*, fortsätter sedan genom *Myreforsen* i sydostlig riktning 100 m.ö.h. tar emot norrifrån bäcken från *Stavarsjön* 221 m.ö.h., och *Kälvattnet* 226 m.ö.h. rinner sedan genom lågland in i *Bysjön*, 92 m.ö.h., till denna sjö rinner **Billsjöån** från *Billsjön* 96 m.ö.h, väster om Billaberget i Själebad, Netran fortsätter genom *Kyrkforsen* i sydlig riktning in i *Drömmesjön*, 75 m.ö.h., från *Grättnässjön* 189 m.ö. h. kommer ett tillflöde till Drömmesjön och ett annat tillflöde är **Hinnsjöån**, som kommer från *Hinnsjön-Åbosjön*. 204 m.ö.h. Netran avrinner från *Orrviken* i sydostlig riktning

genom *Bryngeforsen*, samt *Nyfors* sedan ett långt sel fram till *Skrikeforsen*, efter den rinner in österifrån bäcken från *Skrikesjön*, 15 m.ö.h., och sedan mynnar älven i *Bredangersfjärden* i Bottenhavet, Sjösjänkning har skett för Bysjön och Drömmesjön, den första i Bysjön redan 1765. Kraftverk med dammar finns nu ägda av Statkraft, 1) Sidensjö, fallhöjd 16 m, Nyfors, fallhöjd 8 m, Fors fallhöjd 18 m,

3) Utbyån, som avvattnar Bergomsjön är en liten skogså, källsjön är Nässjön, 8 km uppströms mynningen i Bäckfjärden

4) Gälvan, namnet från att här finns en trång dal, rinner upp i bergen mot Billsjön, i källor 120 m.ö.h., flyter i östlig riktning, tar emot en bäck från Åtesjön, mynnar i Sälvavan i fjärden vid Överhörnas. Den har också namnet **Kallån**.

5) Galaån, som rinner upp i *Galasjön*, 193 m.ö.h. innanför sockengränsen i Sidensjö flyter genom *Trehörningen*, 147 m.ö.h., sedan *Mjösjön* och *Valmsjön* till *Djupsjön* 142 m.ö.h., genom *Lillsjön* ned till den sänkta och torrlagda Flarken vidare nedskuren fåra vid Skortsjö, som tidigare kallades Skurtse och mynnar vid Gala i ån. innan den rinner ut i sin mynning i inre fjärden av *Sälavan*,

6) Anån även kallad **Moälven**, 140 km, rinner upp söder om Bergsjöåsen, källsjöar är *Vetasjön* 260 m.ö.h. som avvattnas till *Bergsjön*, 243 m.ö.h., vilka ligger på åsryggen i gränsen mellan Anundsjö och Junsele, landsvägen följer åsryggen som är vattendelare sedan issjön här uppdämdes och Storån nu **Ångermanälven** fick sitt genombrott i åsen 10 km längre västerut., översta loppet kallas **Bergsjöån** innan den kommer till *Myckelgensjön*, den stora sjön, 194 m.ö. h., från väster kommer till sjön **Bölesån** från Torrvattnet 232 m.ö. h., från söder kommer **Hällån** från Hällvattnet, 216 m.ö.h., sedan rinner i sydöstlig riktning **Genån-södra Anundsjöån**, tar emot Remmarbäcken från norr, genom **Skalmsjön**, den nedskurna sjön, 165 m.ö.h. via Långselet och Lillselsforsen, 110 m.ö.h., sedan rinner in från norr Åvattsbäcken, genom den grunda *Flarken*, 90 m.ö.h., ned till *Östbysjön*, 80 m.ö.h. sedan till *Gensjön*, 67 m.ö.h. och mynnar sedan i *Anesjön*, 50 m.ö.h. rinner samman med **Storån-** norra Anundsjöån som rinner upp i gränsen mot Åsele i sjöar nordost om Solberget, 350 m.ö. h., *Rissjön*, samiskt namn, flyter som vidare till *Byxsjön*, 303 m.ö.h. vidare till *Åbosjön* 279 m.ö.h. . möter 3 km nedströms från väster **Solbergsån** som kommer från *Gafselssjön*, 298 m.ö.h. söder om Solberget, flyter sedan genom *Lillsjön*. 240 m.ö.h.

ned till möte med ån från *Degersjön*, 368 m.ö.h. som flyter genom ett myrlandskap 15 km innan den rinner ihop med **Pengsjöån** innan den rinner in i Norrån, ovanför Bredselet, 220 m.ö.h., öster om Pengsjö, sedan går ån genom Vintermyrforsen, 10 m fallhöjd, tar emot österifrån **Tällån** från *Tällvattnet*, 244 m.ö.h., väster om Surberget, och västerifrån bäcken från *StorÅskasjön*, 225 m.ö. h., passera Djupdalsforsen, samt meandrar ovanför Selstadammen, passerar Djupmyrforsen, meandrar innan den från väster tar emot **Agnsjöån**, som även kallas **Tågsjöån/Sunnerstaån**, rinner upp 400 m.ö.h. norr om Rocksjöleden, sedan genom *Stor-Tågsjön*, 276 m.ö.h. och *Lill Tågsjön* 267 m.ö.h. innan den tar emot bäcken från *Stor Vårtsjön* 251 m.ö.h. och rinner in i *Brattsjön* 195 m.ö.h. för att fortsätta som **Brattsjöån** ned till *Agnsjön*, 125 m.ö.h., efter Agnsjöån mynnat i Norrån, 120 m.ö.h., flyter denna å i meandrar ovanför Kubbe förbi *Ljusvattnet* och *Flarken*, 100 m.ö. h, och sedan förbi *Långvattnet* in i *Nysjön*, som skapats av kraftverksdammen vid Edet, för att i Näs mynna i *Anesjön*, 50 m.ö.h., som fylls på från landet norr om Antarsberget genom **Mjösjöån**, även kallad **Norrbölesån**,

Från Anesjön kallas ån för **Moälven**, tidigare **Gottneån**, som nedström Anesjön rinner genom ett sel och får i Gottneforsen, 15 m fall, sedan i Märraforsen 5 m fall innan den tar emot den andra långa skogsån **Utterån**, som har sin källsjö i *StorUttersjön* 252 m.ö.h, norr om Surberget och öster om Rödvattnet, rinner genom skogslandet , fylls på västerifrån av Gårdbäcken och österifrån av Nordsjöbäcken som avvattnar *Nordsjön* 200 m.ö.h. , sedan rinner den in i *Uttersjön* 129 m.ö.h., tar från väster emot bäck från *Gravsjön* 150 m.ö.h, sedan från väster flyter in **Henån**, namnet kan tydas som den i skogen gömda ån, den rinner upp söder om Surberget i *Mesjön* , 230 m.ö.h., rinner genom Brattbäcken in i *Hemsjön* 177 m.ö.h, sedan söder om byn Hädanberg, som tidigare hette Henåberg, ned till Utterån i sockengränsen mellan Anundsjö och Mo, här kommer västerifrån Tvärbäcken, ån meandrar förbi *Bogårdsjön*, 100 m.ö.h. Gottnes fåbodställe, tar emot bäck från *Sannerstjärnen*, 123 m.ö.h. passerar Sågfallet, 20 m. fallhöjd, som 1880 tog en annan väg genom åsen , skapade Döda fallet och Stenharn, där jorden spolades bort, rinner in i **Moälven** ovanför Söderåforsen, 5 m fallhöjd, från öster rinner in här **Forsån**, som kommer från *Västergundsjön* 131 m.ö.h. via *Yttergundsjön* 125 m.ö.h. norr om Högekullen och Rutberget 304 m.ö.h., i slutet av ån ligger *Östansjösjön*, känd som fågelsjö, minskade sin yta med två tredjedelar efter en sjösänkning, översvämmar på våren, efter sammanflödet meandrar älven genom grusåsen väster om Rösåsberget ovanför Moforsen, 10 m fall, flyter sedan genom ett delta och mynnar i inre **Sälavan**, som är en vik i havet liksom **yttre Sälavan- Vecket** , uppgrundat i ett sund innan den når havet vid Domsjö.

7) Lidån rinner upp nedanför Hanabäcksliden i Själevad, *Hanabäckstjärnen* ,83 m.ö. h. går sedan i sydvästlig riktning till *Lomsjön* , 45 m.ö.h., sedan till *Höglandssjön*, 26 m.ö.h, och efter att ha passerat Må ut i den uppgrundade *Öfjärden*, mynnar den ut i havet genom **Strömsån**, tidigare var det Strömssundet och alternativ till ett läge för köpingen **Örnsköldsvik**, som placerades mellan Lidådalen och fjärden vid Lungånger.

8) Torsån, möjligen uppkallad efter kultplatsen vid Arnäsvall, rinner upp i *Trehörningen* 147 m.ö.h. , tar emot bäck från *Klingresjön*, 74 m.ö.h,

kallas nu **Farestaån**, rinner in i *Vikessjön* 11 m.ö.h. passerar Arnäsvall innan den kommer till *Öfjärden* och når havet tillsammans med Lidån genom **Strömsån**, se ovan.

9) Bjurån "bäverån" rinner upp som **Kakubölesån** i Arnäs fåbodland, *Hinrikstjärnen*, 125 m.ö.h. , rinner sedan till *Yttertjärnen* 113 m.ö.h, till *Täftejön* 43 m.ö.h., sedan genom **Bryngån** till *Ovansjön* 26 m.ö.h, som avvattnas av **Idbyån**, som mynnar längst in i Idbyfjärden.

10) Moån , Ån rinner upp i Eldsmark, söder om mon vid Örnsköldsviks flygplats , *Skillingsjön* 61 m.ö.h., bäcken rinner till *Stybbemarkssjön*, 56 m.ö.h. sedan till *LillMosjön*, 53 m.ö.h., får vatten österifrån *Mosjön*, 41 m.ö,h och västerifrån genom **Tävran** från *Tävrasjön* 43 m.ö.h, mynnar ut i Banafjälsviken , *Risöfjärden*,

11) Gidån är 240 km lång, namnet var tidigare **Gigan**, "den under vintern öppna älven", rinner upp i Västerbottens skogsland i Arasjöfjällen, där *Hacksjön* är källsjö, 460 m.ö. h. sedan i sydostlig riktning öster om Gidälvsåsen, nu kallad **Gigån** genom skogslandet genom *Mårdsjön* och *Tallsjön* i Vilhelmina, öster om Renberget ned till Gransjön, får här vatten österifrån Insjön fortsätter genom skogslandet till *Utansjöarna* väster om Tallberg i Fredrika, fram till *Borgsjön*, tar emot väster i från **Orgån** som avvattnar landet öster om

Älgsjö i Åsele och Storsjön i Åsele, går sedan via Gigslet väster om Skalberget genom Basarmyren ned till *Stutvattnet* väster om Fredrika kyrkplats, kallas nu **Lavsjöån**, går in i Björna socken genom Långselet och *Gäddsjön* sedan Långselforsen, ån utgör sockengräns mellan Björna och Bjurholm, passerar flera forsar och sel förbi Studsviken, 190 m.ö.h., tar emot västerifrån **Flärkån**, som rinner upp före *Rissjön* i Åsele och har som biflöde **Remmarån**, vilken kommer från *Häggsjön* vid Björnlandets nationalpark, samt **Lägstaån** i vars dalgång dels finns en kilometerlång kanjon, "Stockholmsgatorna", bildad av isälven, in i *Lockstasjön*, 232 m.ö.h., sedan ett stort isälvsdelta i Locksta, älven fortsätter från Studsviken öster om Kullen förbi Nyliden får vatten österifrån *Movattnet*, passerar Gammelbyns kraftverk västerifrån vid Hemling kommer **Lillån**, som rinner från *Långvattnet*, 380 m.ö.h. i Anundsjö via *Locksjön*, 363 m.ö.h. genom *Krokstasjön*, 343 m.ö.h. förbi Storselet och *Västborgarsjön*, 255 m.ö.h. ned till *Bergssjön*, 216 m.ö.h. innan den mynnar i Gidälven, 160 m.ö.h., österifrån avvattnar en bäck *Storsjön*, 191 m.ö.h. i Björna, sedan fortsätter älven genom ett sel till, 146 m.ö.h., tar emot västerifrån **Björnån**, som avvattnar Björnsjön, sedan Björnafallen ned till *Bodumsjön*, 106 m.ö.h. i Gideå, sedan genom *Gissjön*, 106 m.ö.h. in i Grundsunda socken och Långselet genom Kvarnforsen i Gidböle, 30 m. fallhöjd, för att vid Dombäck mynna ut i Bottenhavet, **12) Önskan**, namnet Anskan betyder en sandig nedskuren å, kallas även för **Husån**, 60 km, rinner upp i *Önskasjön*, 202 m.ö.h. på gränsen mellan Trehörningsjö och Bjurholm, sedan i sydlig riktning ned till *Trehörningen*, 175 m.ö.h., här kommer västerifrån *Kantsjön*, 184 m.ö. h. vatten genom Kantsjöbäcken, sedan går ån i sydostlig riktning till *Inre Lemesjön*, 171 m.ö.h. vidare till *Yttre Lemesjön*, 162 m.ö.h., därefter i sydlig riktning till *Gryssjön*, 138 m.ö.h. genom Flärkforsen till *Flarken*, 120 m.ö.h. ,

västerifrån kommer **Långvattnsån**, som rinner upp i Björna, *Storgrundsjön*, 220 m.ö.h., fortsätter till *Långvattnet* , 169 m.ö. h., i sydöstlig riktning till *Flyggsjön*, 153 m.ö.h., och *Storhattsjön*, 151 m.ö.h. innan den rinner in i *Flarken*, härifrån fortsätter Önskan genom Källforsen ned till *Västersjön* , 78 m.ö.h. i Grundsunda för att sedan rinna i sydlig riktning genom skogen ned till byn Önska och mynnar ut i havet i samma "os" som Gidälven vid Husum

13) Saluån, 30 km, rinner upp i *Salutjärnen* i Nordmaling, 200 m.ö.h. norr om byn Salberg, möter en bäck från Aborrtjärn, vid 160 m.ö.h., kallas nu för Saluån, rinner i sydlig riktning genom byn Nyland i Grundsunda, 100 m.ö.h. genom ett myrlandskap, och mynnar i havet vid Saluböle, i Degerfjärnen på gränsen mot Nordmaling,

Gårdarnas namn och befolkning, ordnade sockenvis

Här redovisas namnens förklaring, en möjlig åldersdatering, gammal fångstgård, före katolska tiden, fångstgård, från katolska tiden, nybyggen, under den nya tiden. Höjd över havet relaterar till den tidigare strandlinjen, Befolkningen efter folkräkningen är uppdelad på äldre över 65 år, vuxna 21-64 år och unga under 20 år, vilket visar åldersstrukturen, befolkningstalen visar folkökningen på 1800-talet i inlandet, sedan på 1900-talet utflyttningen till samhällen vid kusten och kraftig folkminskning i inlandet, skogsbyarna är numera öde eller befolkade sommartid av återvändare. Statistikområden från 2006 redovisar den nuvarande fördelningen inom kommunen.

ANUNDSJÖ, namnet var egentligen **Anesjö**, efter sjön i Anåns dalgång som var en grund sandsjö, socken sedan 1490-talet, kapell skall ha funnits här på 1200-talet Själevads skeppslag och omfattade byar i Anådalen fram till selet nedströms Anesjön, Den äldsta bebyggelsen var boplatser för 5 tusen år före vår tid vid sjöar och forsnackar i Anåns dalgång, Anesjön var en vikbotten i det dåtida havsbandet, fångstkulturen hävdade sig med fiske och jakt på älg, bäver och småvilt, samt vid kusten även säljakt. Pollenanalys visar att korn odlades på kustboplatserna, Enligt traditionen var **Mjösunda** vid Anesjön den äldsta gården och namnet **Fanbyn** betyder den äldsta byn här,

År 1571 fanns 99 gårdar med **550** personer, år 1680 100 gårdar med **650** personer, folkbokföringen redovisar för år 1765 **1179** personer, år 1865 **3342** personer, år 1880 **4.385** personer, år 1900, **6.715** personer, år 1930 **8.527** personer, år 1980 **5.277** personer och år 2006 var det **4.110** personer i församlingen. Socknens statistikområden 2006, var byn hör hemma redovisas här nedan. Befolkning 2006 och förändring sedan 1980, So 41 Anundsjö Kyrkbygd, **1651** personer, + 35, 436 över 65 år, 865 vuxna, 350 under 20 år, tätorten **Bredbyn 1223** personer, So 42 Anundsjö Sörbygd, **217** personer, - 90, 46 över 65 år, 121 vuxna, 52 under 20 år, **Sörflärke**, So 43 Anundsjö Norrbygd, **384** personer, - 152, 69 över 65 år, 181 vuxna, 95 under 20 år, småorten **Kubbe 95** personer, So 44 Västanfjäll **234** personer, - 84, 110 över 65 år, 89 vuxna, 35 under 20 år, småorten **Myckelgensjö 50** personer, So 45 Nordanfjäll **314** personer, - 480 personer, 150 över 65 år, 116 vuxna, 48 under 20 år, småorten **Solberg 145** personer, So 46 Östanfjäll, **204** personer, - 104, 84 över 65 år, 96 vuxna, 24 under 20 år, **Hädanberg**, So 47 Anundsjö Östbygd, **1168** personer, - 400, 277 över 65 år, 663 vuxna, 216 under 20 år, tätorten Mellansel **864** personer. Avfolkningen i glesbygden har senaste åren varit stor och antalet öve 65 år i dessa byar kommer att fortsätta denna minskning

Aldertjärn Anundsjö tidigare Åldertjärn, efter trädet al- dialektalt ålder ligger väster om Uddersjön, 310 m.ö.h., 15 km från Hemling, Björna, togs upp som nybygge 1833, år 1880 **7** personer, 2 vuxna, 5 under 20 år, år 1900 **10** personer, 3 vuxna, 7 under 20 år, **öde** sedan 1951

Bergsjö, Anundsjö, ligger 15 km sydväst om Myckelgensjö på skogen till denna by öster om Bergsjön, 310 m.ö.h., , togs upp som nybygge 1795, år 1880 1 arrendator, 1 torp, 1 backstugusittare, **30** personer, 2 över 65 år, 13 vuxna, 15 under 20 år, år 1900 **15** personer, 5 vuxna, 10 under 20 år, år 1880 **öde**

Björk, Anundsjö. fäbodställe för Gålberget vid Långbäcken från Surberget, 230m.ö. h., ligger 4 km väster om Gålberget, skogsbilväg från Nordsjö, togs upp som nybygge 1863, år 1880, 2 hushåll, **11** personer, 4 vuxna, 7 under 20 år, år 1900 **11** personer, 4 vuxna, 7 under 20 år, nu **öde**,

Björkvik, Anundsjö, tidigare kallad **Vårtsjön**, ligger öster om Storvårtsjön, 270 m.ö.h, 7 km norr om Remmarbäcken vid vägen till Myckelgensjö, skogsbilväg från Brattsjö och Klocken, togs upp som nybygge 1860, år 1880 2 nybyggare, 1 torpare, 1 backstugusittare, **16** personer, 1 över 65 år, 8 vuxna, 7 under 20 år, år 1900 **31** personer, 2 över 65 år, 18 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 **öde**

Björnbäck, Anundsjö, ligger vid Björnbäcken 230 m.ö.h, öster om StorÖringsjön, 17 km

norr om Aspeå, Skorped , 5 km sydost om Grundtjärn, Sjöarna här var skattade på 1500-talet av Myckelgensjö och kom vid gränsdragningen mellan Anundsjö och Resele att föras till Anundsjö Togs upp som nybygge väster om Pullsjön 1825, nuvarande läge och namn från 1844, år 1880 1 arrendator, 1 torpare, 1 arbetarhushåll, **24** personer, 9 vuxna, 15 under 20 år, år 1900, **5** personer, 2 över 65 år, 2 vuxna, 1 under 20 år, år 1980 **öde**

Blåvik Anundsjö, 400 m.ö.h., 4 km sydost om Lägsta öster om Stensjökullen uppe på höjden, ingen sjö i närheten, namnet troligen samisk, togs upp som kronatorp 1916 av Sven Lindberg från Uddersjö, Björna, , nu **öde**

Brandkäl Anundsjö, ligger söder om Anåns sel nedströms, 30 m.ö.h, 2 km väster om Mellansel, namnet tyder på en bränd svedja i granskogen, utjord till Yttersel i början av 1500-talet, 16 seland, år 1571 fanns här 2 gårdar, 1) Olof Svensson 95 mark, 6 kor, 5 får, 6 getter, 1 sto, 2) Per Jonsson, 108 mark, 7 kor, 4 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768, 3 gårdar, **17** personer, år 1880 8 hemman, 3 torp, 1 arbetarhushåll. **60** personer, 2 över 65 år, 31 vuxna, 27 under 20 år, år 1900 **115** personer, 8 över 65 år, 48 vuxna, 59 under 20 år, år 1980 2 hemman, 4 gårdar **32** personer, 4 över 65 år, 16 vuxna, 12 under 20 år, (So 47)

Brattsjö, Anundsjö ligger vid södra änden av Brattsjön "sjö med branta stränder", 180 m.ö.h. 6 km väster om Seltjärn, 23 km från Bredbyn, nybygget anlagt 1759 , Sörflärke hade långfäbod här, skattläggning 1803 gav en areal av 5,5 kvkm skogsmark till byn, år 1780. 2 gårdar. , **9 personer**, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1880 **51** personer, 1 över 65 år, 20 vuxna, 30 under 20 år, år 1900 **58** personer, 2 över 65 år, 27 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 1 arrendator, 1 arbetare **8 personer**, 3 över 65 år, 5 vuxna. (So 43)

Bredbyn, Anundsjö ligger vid västra änden av Anesjön, 35 m.ö.h.. gammal kyrkplats, namnet uttalas dialektalt som "bräbyn", kan avse brobyn . Den låg vid den bro som byggts över både Aneån och Norrån av bönderna i Näs och Fanbyn, äldre byar än Bredbyn, Någon samling gårdar och bred åker fanns ej. År 1443 när stenkyrkan ersatte det gamla kapellet kan den donation av jord som skrevs om i kalvskinnsbrevet i Kubbes bykista vara jord i Bredbyn. År 1542 50 seland, År 1571 skattar kyrkoherden Nicolai Olai, född i Sel samma socken, för kyrkojord här, hans gård och förmögenhet värderades till 557 mark, hade 92 lod silver, 5 kor, 7 kvigor, 9 får, 9 getter, 7 svin, 2 hästar, i byn fanns 6 gårdar 1) Olof Fardesson , 92 mark, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Nils Eriksson 74 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 3) Olof Fardesson 120 mark, 8 kor, 2 kvigor, 6 får, 5 getter, 4) Klement Håkansson ,köpman, 3 lod silver, 89 mark, 3 kor, 5 får, 5 getter, 2 svin, 1 sto, 5) Olof Nilsson 61 mark, 4 kor, 4 får, 5 getter, 2 svin, 6) änkan Karin 24 mark, 2 kor, 2 får. Kyrkstallar byggdes öster om byn vid kyrkan, blev sedan redovisad som **Kyrkvallen**. År 1680 fanns här 3 gårdar, en av dessa svarade för gästgiveriet, **20** personer, år 1768 3 hemman, 5 gårdar. **80** personer, år 1880 fanns här 6 hemman, 5 torp, 1 backstuga, 1 mjölnare, 1 skraddare, 4 ogifta arbetare, **73** personer, 2 över 65 år, 50 vuxna, 21 under 20 år., år 1900 **120** personer, 8 över 65 år, 70 vuxna, 42 under 20 år, blev handelsort och bildade ett municipalsamhälle tillsammans med Näsfors i byn Näs, år 1946 **432** personer, år 1980 fanns i denna del av tätorten **199** personer, år 2006 hade hela tätorten **1223** personer. (So 41)

Brink, Anundsjö ligger väster om Borgaliden, 320 m.ö.h., 5 km norr om Gålberget, 38 km från Bredbyn, namnet samma som brant backe, odlades upp av Storsele byamän, fördes in 1879 i jordeboken, år 1880 bodde en **1** landbonde här, år 1900 **1** person, vuxen, år 1980 **öde**

Bureborg, Anundsjö, ligger vid södra änden av Hällvattnet, 200 m.ö.h., 13 km nordväst Skorped, namnet gavs av kyrkoherden Bidenius i Anundsjö när han anlade nybygget 1760, efter hans frus flicknamn Burman. År 1768 fanns här 2 nybyggare, **5** personer, 4 vuxna, 3 under 20 år, år 1880 **30** personer, 3 över 65 år, 16 vuxna, 11 under 20 år, år 1900 **28** personer, 2 över 65 år, 14 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 **öde**.

Burestrand, Anundsjö, torp på Prästbordet, vid Anesjön, år 1780 1 komminister, 1 torpare, **5** personer, 4 vuxna, 1 under 20 år, år 1880

1 komminister **6** personer, 5 vuxna, 1 under 20 år, år 1980 under Prästbordet, (So 61)

Byviksbrännan, Anundsjö, nybygge vid Degersjö, anlagt 1801, återgick till byn Degersjö som torp

Degersjö. Anundsjö. ligger 15 km väster om Solberg, vid Degersjöns nordöstra strand, 310 m.ö.h., rätten till fiske hade från 1500-talet byn Sörflärke, är en av källsjöarna för Norrån/Anån, namnet betyder den stora sjön, nybygge 1736, år 1780 3 gårdar **15** personer, år 1880 **62** personer, 5 över 65 år, 30 vuxna, 28 under 19 år, år 1900 **99** personer, 4 över 65 år, 39 vuxna, 56 under 20 år, år 1980, 14 hushåll, **31** personer, 11 över 65 år, 18 vuxna, 2 under 20 år, (So 45)

Degersjöberg, Junsele/Anundsjö, ligger sydost om Degersjön, 260 m.ö.h., 25 km öster om Junsele, nybygge 1828 i Junsele, år 1880 2 arbetarhushåll, **14** personer, 1 över 65 år, 4 vuxna, 8 under 20 år, flyttades 1890 till Anundsö, år 1900 **7** personer, 1 över 65 år, 5 vuxna, 1 under 20 år, år 1980 **öde**

Djupsjö, Anundsjö ligger 4 km öster om Åbosjö, bortom Norrån, 300 m.ö.h., odlades upp av byamännen i Åbosjö 1825, år 1880 fanns här 2 hushåll, **16** personer, 9 vuxna, 7 under 20 år, år 1900 år 1980 **31** personer, 3 över 65 år, 12 vuxna, 16 under 20 år, nu **öde**,

Fannbyn, Anundsjö, namnet betyder den gamla byn, alltså den äldsta byn i trakten,

Fannbyn, i dalgången mellan Antarsberget och Brusberget, norr om Anesjön, 2 km från Anundsjö kyrka, 65 m.ö.h., två tusen år gammal, år 1542 55 seland, År 1571 skattade 1) Nils Hansson 55 mark, 3 kor, 3 får, 1 get, 1 sto, 2) Åsved Olofsson, 40 mark, 2 kor, 5 får, 5 getter, 3) Olof Östensson, 74 mark, 3 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 4) Pål Eriksson, 59 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 2 getter, 1 häst, 5) Nils Olofsson, 127 mark, köpman, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 6) Per Persson, 47 mark, 3 kor, 4 får, 4 getter, 7) Olof Grelsson 101 mark, 3 lod silver, köpman, 5 kor, 5 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 8) Gulle Mickelsson 130 mark, 8 kor, 1 kviga, 7 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst År 1680 fanns här 9 gårdar, en av dessa köptes av kyrkoherden Olof Anzenius, bondson från Norrmesunda, år 1765 fanns 12 hemman, 3 torp, **70** personer, År 1880, 18 hemman, 3 torp, länsmansgård, 2 backstugor, **160** personer 12 över 65 år, 80 vuxna, 68 under 20 år, år 1900, **188** personer, 9 över 65 år, 91 vuxna, 88 under 20 år, år 1980, 51 gårdar, **136** personer, 25 över 65 år, 78 vuxna, 33 under 20 år. (So 41)

Fällkäl. Anundsjö, ligger vid Utterån, 25 km nordväst Anundsjö kyrka, 30 km norr om Gottne, 200 m.ö.h., namnet kommer från fallna träd i granskogen efter kraftig blåst, togs upp som nybygge 1777 av sågställaren Johan Rådahl, och Olof Eriksson från Nätra, tillståndet fick sågverksägaren Bergvik för 4 seland vid Fälltjälsliden, år 1880 fanns här 2 hemman, 1 torp, **21** personer, 1 över 65 år, 9 vuxna, 11 under 20 år, år 1900 **44**

personer, 1 över 65 år, 21 vuxna, 22 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **31** personer, 3 över 65 år, 13 vuxna, 15 under 20 år. (So 46)

Galasjö, Anundsjö, ligger norr om Galasjön i Sidensjö, 10 km sydväst om Bredbyn, 195 m.ö.h., namnet på sjön från Galaån, som troligen fått sitt namn från ljudet från fallet i ån nedströms sjön, fäbodställe till Gensjö, år 1548 16 seland, år 1571 skattade Nils Andersson, 58 mark, 3 kor, 5 får, 4 getter, 1 svin, 1 sto, år 1680 2 gårdar, år 1765 2 gårdar, **16** personer, år 1880 3 hemman, 1 torp, **23** personer. 1 över 65 år, 17 vuxna, 5 under 20 år, år 1900 **39** personer, 5 över 65 år, 15 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **17** personer, 5 över 65 år, 10 vuxna, 2 under 20 år (So 41)

Grubbe, Anundsjö, ligger 7 km öster om Solberg, 420 m.ö.h., fäbodställe vid Grubbmyren, som var fullt av gropar, nybygge från 1825, år 1880 fanns här 2 hushåll, **13** personer, 4 vuxna, 9 under 20 år, år 1900 **29** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 **2** personer, 2 vuxna, nu **öde**,

Grundtjärn, Anundsjö, ligger vid östra änden av Storsjön i Juvanåns dalgång, ett av Ångermanälvens biflöden, 15 km sydväst Myckelgensjö, 30 km från Junsele, 37 km från Näsåker, 250 m.ö.h. togs upp 1620 som finntorp vid en grund tjärn innanför sjön, som socken valdes Anundsjö även om det var närmare till Junsele och Liden i Resele, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, år 1880 6 hemman, 1 timmerfaktor, **57** personer, 5 över 65 år, 28 vuxna, 24 under 20 år, år 1900 **71** personer, 5 över 65 år, 29 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 **38** personer, 20 över 65 år, 16 vuxna, 2 under 20 år, (So 44)

Gulkäl, Anundsjö, ligger på östra sidan av Ångermanälven, namnet från den gula sandjorden vid åstranden samt granskogen, 25 km uppströms från Junsele, fäbodställe för byn Gulkäl i Junsele 1867, år 1880 **4** personer, 2 vuxna, 2 under 20 år, nu **öde**

Gålberget, Anundsjö ligger vid Utterån, 30 km från Bredbyn, 35 km från Gottne på en lidslutning, 230 m.ö.h., berget kallades för Gålberget, kan ha varit ett fångstställe för jägare i Hädanberg, togs upp som nybygge 1824, år 1880 3 hemman, 2 torp, 1 arbetarhushåll, **32** personer, 6 över 65 år, 15 vuxna, 11 under 20 år, år 1900 **48** personer, 22 vuxna, 26 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **27** personer, 8 över 65 år, 15 vuxna, 4 under 20 år. (So 46)

Hemling, Anundsjö ligger i Henåns dalgång väster om Mesjön, fäbodställe för Hemsjö, 7 km norr om Hemsjö, 240 m.ö.h, nybygge 1825, år 1880 **7** personer, 4 vuxna, 3 under 20 år, år 1900 **9** personer, 2 över 65 år, 3 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 **öde**

Hemsjö, Anundsjö ligger i Henåns dalgång öster om Hemsjön, egentligen Hensjön-den gömda sjön, 180 m.ö.h. nybygge 1764, år 1780 2 gårdar, **9** personer, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1880 3 hemman, 2 torp, 1 arbetarhushåll, **27** personer, 3 över 65 år, 13 vuxna, 11 under 20 år, år

1900 **48** personer, 3 över 65 år, 25 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **9** personer, 2 över 65 år, 5 vuxna, 2 under 20 år, (So 43)

Hermansjö, Anundsjö ligger vid Netrans källsjö, Hermansjön, 280 m.ö.h. på gränsen till Resele, 8 km norr om Aspeå, Skorped, togs upp 1615 som finntorp, vilket sedan flyttades till Grundtjärn, nybygge 1825, år 1880 öde, torparen hade flyttat över sockengränsen till Resele, åter bebodd 1890 med 1 hushåll, **11** personer, 2 vuxna, 7 under 20 år, kallades då även **Gammelgården**, år 1900 **13** personer, 2 över 65 år, 6 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 **öde**

Holm, Anundsjö, fäbodställe till Holmsjö, 5 km nordväst om byn, på nordslutningen av Frökälen, 380 m.ö.h., nybygge som endast var bebodd några år av 1 person

Holmsjö, Anundsjö ligger i Anån/Genåns källflode vid Holmsjön, 210 m.ö.h. 17 km

nordväst Myckelgensjö, fiskevatten vid sommarvägen från Myckelgensjö till Hälla, Åsele, togs upp som nybygge 1765, år 1780 **9** personer, år 1880 3 hemman, **17** personer, år 1900 **43** personer, 1 över 65 år, 20 vuxna, 22 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **33** personer, 6 över 65 år, 22 vuxna, 5 under 20 år, (So 44)

Holmträsk, Åsele/Anundsjö, ligger 11 km öster om Hälla i gränsen mellan Åsele och Anundsjö, på näset mellan Östervattnet och Storsjön, 450 m.ö.h., togs upp som nybygge 1815, år 1871 fördes gårdarna söder om sjön till Anundsjö, norra delen av byn kvar i Åsele, år 1880 **93** personer, därav i Anundsjö **6** personer, år 1900 **106** personer, därav i Anundsjö **19** personer, 10 vuxna, 9 under 20 år, år 1980, **56** personer, 21 över 65 år, 18 vuxna, 9 under 20 år, därav i Anundsjö **32** personer, 14 över 65 år, 5 vuxna, 13 under 20 år, (So 45)

Hov, Anundsjö, ligger nära Bergsjö sydväst om Myckelgensjö, skrevs tidigare **Håf**, möjligen samiskt, nybygge togs upp av en same 1825, öde en tid, år 1860, **4** personer, 2 vuxna, 2 under 20 år, år 1900 2 arbetarhushåll, **16** personer, 7 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 **öde**

Hädanberg, Anundsjö, ligger norr om Henån mellan bergen, 160 m.ö.h. Henån betyder, "den i skogen gömda ån", från Hemsjön till Utterån/Anån, byn hette tidigare Henåberg, troligen fäbodställe som på 1400-talet togs upp av samer som fångstgård med jakt och fiske "östanfjälls" i Anundsjö, Utteråns sjösystem och Lillåns sjösystem mot Rissjölander och Bågaliden, år 1542 65 seland,

år 1571 skattade 1) Olof Björsson 59 mark, 4 kor, 1 kviga, 3 får, 1 häat, 2) änkan Karin 21 mark, 1 ko, 3) Joen Björsson 75 mark, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 1 get, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1765 8 gårdar, **47** personer, år 1880 17 hemman, 7 torp, 1 arbetarhushåll, **177** personer, 14 över 65 år, 77 vuxna, 73 under 20 år, år 1980 41 gårdar **116** personer, 33 över 65 år, 59 vuxna, 24 under 20 år, (So 46)

Häggsjöbäcken, Fredrika/Anundsjö, ligger 300 m.ö.h., 2 km från bäcken som avvattnar Häggsjön i Fredrika, namnet troligen samiskt, 8 km nordväst Remmarn i gränsen mot Fredrika, togs upp av samer som nybygge i Fredrika 1825. flyttat vid dragningen av länsgränsen 1868 till Anundsjö, år 1880 **9** personer, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 **öde**

Hällby, Åsele/Anundsjö, ligger vid Ångermanälven 7 km nedströms Hälla i gränsen mot Junsele, kronopark, togs upp som nybygge 1876, bosättning 1882, flyttad till Junsele 1894, nu finns ett obemannat stort kraftverk här, byn **öde**

Hällsund, Anundsjö, fäbodställe, ligger vid norra änden av **Hällvattnet**, berghällar går ut i sjön, 5 km sydost om Myckelgensjö, 225 m.ö.h.. nybygge 1839, år 1880 1 landbonde, 1 torp, **11** personer, 6 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 **öde**,

Högekäl, Anundsjö ligger norr om Översjön, fäbodställe för Näs, väster om Surberget, 7 km från Sagavägen, 35 km från Bredbyn, 370 m.ö.h., käl=granskog, togs upp som nybygge 1829, år 1880 3 gårdar, **31** personer, 1 över 65 år, 9 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **10** personer, 6 vuxna, 4 under 20 år. (So 45)

Järvberget, Anundsjö, ligger nordost om Stora Tågsjön på en bergssluttning, 342 m.ö.h., 60 meter över Tågsjön, som avvattnas till Norrån/Anan, 25 km nordväst Seltjärn, namnet först **Tågsjön**, sedan efter riklig förekomst av järv nuvarande namn 1781, nybygge 1759, år 1780 2 hushåll, **6** personer, 2 vuxna, 4 under 20 år, år 1880 5 hemman, 1 torp, **46** personer, 3 över 65 år, 26 vuxna, 17 under 20 år, år 1980 13

hushåll, **42** personer, 16 över 65 år, 21 vuxna, 5 under 20 år, (So 45)

Kalvbäcken, Anundsjö ligger nordost om Tjärn, 12 km från Solberg, 450 m.ö.h. vid Sörgällarsjön, avvattnas till Lägstaån/Gide älv,nybygge 1867 fäbodställe uppodlat av Tjärn,år 1880 **11** personer, 4 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 2 hushåll, **10** personer, 4 vuxna, 6 under 20 år (So 45)

Klocken, Anundsjö, ligger 6 km öster om Remmarbäcken, fäbodställe för Långsele, namnet kommer från den höjd som finns här "klumpen", nybygge 1860, år 1880 **5** personer, 3 vuxna, 2 under 20 år, år 1980 5 hushåll, **13 personer**, 6 över 65 år, 7 vuxna, (So 64)

Knäsjö, Anundsjö ligger i Lillån/Gidävens dalgång vid **Knäsjön**, 22 km öster om Solberg, 360m..ö.h. , fäbodställe till Rödvattnet, här låg Rissjölandets lapps katteland, namnet kan vara av samiskt ursprung, nybygge 1868, år 1880 2 gårdar, **18** personer, 7 vuxna,11 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **13** personer, 7 vuxna, 6 under 20 år (So 45)

Kubbe, Anundsjö ligger som radby under Kubbeberget vid Norrån/Anån,namnet från berget , en kutte/kubbe, 9 km norr om Bredbyn, gårdar flyttades hit från Agnsjön, möjligen efter pesten på 1300-talet, byn nämns 1443, år 1542 115 seland,

År 1571 skattade 1) Gulle Persson, 198 mark, 15 lod silver, köpman, 7 kor, 2 kvigor, 6 får, 6 getter, 2 svin, 1 sto, 2) Joen Björsson, 241 mark, 9 lod silver, köpman, 11 kor, 5 kvigor, 7 får, 5 getter, 4 svin, 1 häst, 3) Erik Eriksson 50 mark, 3 kor, 3 får, 2 getter, 4) Per Salmonsson, 51 mark, 3 kor, 3 får, 2 getter, 1 häst, 5) Joen Svensson 77 mark, 4 kor, 8 får, 7 getter, 1 sto, 6) Östen Mårtensson 89 mark, 3 lod silver, 4 kor, 3 kvigor, 2 får, 3 getter, 1 häst, 7) Nils Persson 69 mark, 4 kor, 2 får, 1 häst, 8) Halvar Pålsson, 152 mark, 7 kor, 1 kviga, 6 får, 5 getter, 1 svin, 1 sto, 8) barnegods 40 lod silver. 9) Per Tordsson, 46 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst, 10) Nils Larsson, 48 mark, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 5 getter, 1 svin, 1 sto, År 1680 8 gårdar, år 1765 14 gårdar, **101** personer, år 1880 25 hemman , 12 torp, 2 inhyses, 1 arbetarhushåll, 1 backstuga, **250** personer, 15 över 65 år, 125 vuxna, 110 under 20 år, år 1980 84 gårdar, **199** personer, 59 över 65 år 111 vuxna, 29 under 20 år, år 2005 bodde i småorten vid åbron **95** personer. (So 43)

Lindom, Anundsjö ligger 20 km sydväst om Myckelgensjö,fäbodställe,nybygge 1870 av Per Lindfors, som gav namnet åt nybygget, år 1880 2 gårdar, **11** personer, 4 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 **öde**

Lunne, Anundsjö ligger vid Solbergsån, 1 km sydost om Solbergs kyrka, 350 m.ö.h. nybygge, år 1880 1 hemman, 2 torp, 3 arbetarhushåll, **20** personer, 10 vuxna, 10 under 20 år, år 1980 31 gårdar. **77** personer, 27 över 65 år, 41 vuxna, 9 under 20 år, ingår nu i **Solberg**

Långsele, Anundsjö ligger i Genån/Aneåns dalgång, 15 km nordväst Anundsjö kyrka, 115 m.ö.h.namnet efter sel i ån , utjord till Sörflärke,år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Olof Andersson 78 mark, 5 kor, 4 får, 6 getter, 2) Hans Sjulsson 96 mark, 5 kor, 4 får, 6 getter, 1 häst, 3) Sigurd Andersson 36 mark, 3 kor, 2 får, år 1680 3 gårdar, år 1765 4 gårdar, **25** personer, år 1880 11 hemman, 6 torp, 2 backstugor, 1 arbetarhushåll. **112 personer**, 7 över 65 år, 58 vuxna, 47 under 20 år, år 1980 25 gårdar. **64** personer, 16 över 65 år, 39 vuxna, 9 under 20 år, (So 42)

Långvattnet, Anundsjö utjord ligger vid Långvattnet i Norrån/Aneåns dal, under **Västerfanbyn** som fäbodställe, sedan kallad **Vattugården**, se nedan

Lägsta, Åsele/Anundsjö, ligger vid Lägstaån/Gide älv, 30 km nordost om Solberg, namnet samiskt, " hjortronstället", nybygge 1813, år 1880 1 gård, **5** personer, 2 vuxna, 3

under 20 år, år 1980 1 gård, **4** personer, 1 över 65 år, 3 vuxna (So 45)

Malma, Anundsjö, nybygge 1866, namn tyder på "sandmon" 30 km väster om Myckelgensjö 345 m.ö. h., år 1880 **4** personer, 3 vuxna, 1 under 20 år, år 1980 **öde**
Mellansel, Anundsjö ligger i Anån/Moälvens dalgång, öster om Anesjön, 8 km från Anundsjö kyrka, två tusen år gammal, hörde till byn **Sel**, boplats från neolitikum, 65 m.ö.h., år 1542 46 seland, år 1571 skattade 1) Olof Eriksson, 45 mark, 2 kor, 3 får, 2 getter, 2) Gulle Sigfridsson, 54 mark, 3 kor, 4 får, 1 sto, 3) Björ Olofsson, landsköpman, 226 mark, 14 lod silver, 9 kor, 7 får, 7 getter, 1 sto, 4) Kjell Eriksson, 43 mark, 3 kor, 4 får, 1 häst, år 1680 5 gårdar, år 1765 6 gårdar, **42** personer, år 1880, 12 hemman, 8 torp, **114** personer, 5 över 65 år, 59 vuxna, 50 under 20 år, järnvägsstation 1893, år 1900 **281** personer, år 1980 tätort med Hägglunds Drives industri, **1179** personer, år 2005 i tätorten inkl. Västersel och del av Yttersel, **823** personer, (So 47)

Mellansjö, Anundsjö ligger 24 km nordost Anundsjö kyrka mellan två sjöar i Utterån/anåns dalgång, 3 km norr om Hädanberg, fäbodställe, nybygge år 1876. år 1880 öde, år 1890 **6** personer, 3 vuxna, 3 under 20 år, år 1980 2 gårdar, **5 personer**, 4 över 65 år, 1 vuxen. (So 46)

Mossaträsk, Åsele/ Anundsjö ligger på gränsen till Åsele, 430 m.ö.h. vid Mossaträsket, avvatnas till Storån/Ångermanälven, 20 km nordväst Solberg, nybygge 1825, flyttat till Anundsjö år 1865 vid dragningen av länsgränsen, år 1880, 2 hemman, **20** personer, 3 över 65 år, 10 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 1 gård, **3** personer, 1 över 65 år, 2 vuxna. På byns mark ligger fågelreservatet **Stormyran**, (So 45)

Myckelgensjö, Anundsjö ligger vid Myckelgensjön i Anåns dalgång, 200 m.ö.h. gammal fångstgård, egentligen två byar, **Västeralbyn**, nordväst om sjön och **Österalbyn**, öster om sjön, namnet kommer från alkogen vid sjön, *Myckelgensjögården*, museigård med 30-tal bevarade byggnader från 1500-talet. namnet på sjön var den stora sjön, fsv Mickelsjön, år 1542 46 seland, år 1571 skattade 1) Jon Ersson 59 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 4 getter, 1 svin, 1 sto, 2) Mårten Helgesson 67 mark, 1½ lod silver, köpman, 4 kor, 5 får, 1 sto, 3) Per Mårtensson, 47 mark, 3 kor, 5 får, 1 svin, 1 sto, 4) Anders Andersson 93 mark, köpman, 7 kor, 5 får, 4 getter, år 1680, 4 gårdar, år 1765, 5 gårdar, **28** personer, år 1880 13 hemman, 5 torp, 3 arbetarhushåll, 2 skräddare **141** personer, 7 över 65 år, 75 vuxna, 59 under 20 år, år 1980, 60 gårdar **153** personer, 42 över 65 år, 85 vuxna, 28 under 20 år, (So 44)

Nordsjö, Anundsjö ligger i Utteråns dalgång, sydost om Norsjön, 210 m.ö.h. fäbodställe till Hädanberg, 25 km nordost Anundsjö kyrka, nybygge 1756, år 1780 1 gård. år 1880 **44** personer, 3 över 65 år, 26 vuxna, 15 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **11** personer, 4 över 65 år, 4 vuxna, 3 under 20 år, (So 46)

Norrböle, Anundsjö ligger nordväst om Anesjön, 8 km öster om Anundsjö kyrka, boplats under neolitikum, namnet tyder på att under den katolska tiden var byn utjord-ett böle- till **Sel**, söder om Anån/Moälven, år 1542 46 seland, år 1571 skattade 1) Olof Mårtensson, 213 mark, 6 lod silver, köpman, 8 kor, 2 kvigor, 6 får, 6 getter, 2 svin, 2 hästar, 2) Ingelbrikt Jonsson 106 mark, 3 lod silver, 5 kor, 3 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Per Olsson, 70 mark, 4 kor, 8 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 5 gårdar, år 1765 5 gårdar, **33** personer, år 1880 7 hemman, 6 torp, 1 backstuga, **151** personer, 9 över 65 år, 62 vuxna, 80 under 20 år, år 1980 48 gårdar, **119** personer, 22 över 65 år, 77 vuxna, 20 under 20 år (So 47)

Norrflärke, Anundsjö ligger i Norråns dalgång, 10 km norr om Anundsjö kyrka, vid sjön Flarken "grund sjö" i Anån, 125 m.ö.h. , två tusen år gammal gård?, som sedan blev en klugnby, år 1542 73 seld, år 1571 skattade 1) Mårten Persson, landsköpman, 530 mark, 20 lod silver, 10 kor, 2 kvigor, 13 får, 8 getter, 3 svin, 2 hästar, 2) Olof Jonsson, köpman, 8 lod silver, 242 mark, 9 kor, 4 kvigor, 10 får, 2 svin, 1 häst, 3) Björn Mårtensson, köpman, 4 lod silver, 108 mark, 5 kor, 3 får, 1 svin, 1 häst, 4) Mickel Olsson, köpman, 91 mark, 3 lod silver, 5 kor, 3 får, 1 häst, 5) Per Isaksson, 47 mark, 3 kor, 3 får, 1 svin, 6) änkan Gölug, 29 mark 2 kor, 3 får, år 1680 6 gårdar, år 1765 11 gårdar, **69** personer, år 1880 17 hemman, 6 torp, 2 skraddare, 1 vävskedsmakare, 1 skogsinspektör, 2 arbetarhushåll. **181** personer, 6 över 65 år, 89 vuxna, 86 under 20 år, år 1980 54 gårdar, **141** personer, 29 över 65 år, 79 vuxna, 33 under 20 år, (So 43)

Norrmesunda, Anundsjö ligger norr om Anesjön, 6 km öster om kyrkan, 60.ö.h. öster om Antarsberget, boplats från neolitikum, enligt tradition var **Mjösunda** den äldsta gården i trakten, två tusen år gammal, låg vid det "smala sundet" i Anesjön, år 1542 56 seld, år 1571 skattade 1) Olof Gulleesson, 151 mark, 3 lod silver, köpman, 7 kor, 5 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Joen Persson, 95 mark, 5 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 3) Joen Öndesson, 93 mark, köpman, 6 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 3 getter, 1 häst, 4) Per Andersson, 78 mark, 2½ lod silver, 4 kor, 5 får, 2 getter, 1 häst, 5) Gulle Sigfridsson, 103 mark, köpman, 3 lod silver, 6 kor, 3 får, 2 getter, 1 häst, 6) Per Nilsson, 58 mark, 4 kor, 4 får, 2 getter, år 1680 5 gårdar, år 1765, 6 gårdar, **46** personer, år 1880 **180** personer, 11 över 65 år, 86 vuxna, 83 under 20 år, år 1980 43 gårdar, **92** personer, 25 över 65 år, 47 vuxna, 18 under 20 år (So 47)

Norrtjärn, Anundsjö ligger nordost om Solberg, 30 km från Åbosjö väster om Gammaltratten, nybygge 1842, år 1880 2 hushåll, **14** personer, 1 över 65 år, 8 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 1 hushåll, **2** personer, båda vuxna. (So 45)

Näs, Anundsjö ligger nordost om Anesjön, 2 km från Anundsjö kyrka, två tusen år gammal, ättebacke öster om byn, nere på näset där Norrån och Genån mynnade i Anesjön, byn flyttade sedan upp mot skogsbrynet i backen, år 1542 56 seld, år 1571 skattade 1) Olof Öndesson 94 mark, 3 lod silver, köpman, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 2) änkan Gertrud 47 mark, 3 kor, 4 får, 4 getter, 3) Östen Germundsson 92 mark, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 sto, 4) Olof Fastesson, 92 mark, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 sto, 5) Olof Östensson 108 mark, 3 lod silver, köpman, 5 kor, 1 kviga, 3 får, 3 getter, 1 häst, 6) Joen Östensson, 35 mark, 2 kor, 1 kviga, 4 får, 7) Salomon Nilsson, 85 mark, 4 kor, 3 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1765 7 gårdar, **45** personer, år 1880 **195** personer, 9 över 65 år, 88 vuxna, 98 under 20 år, på **Näsfors** var en tätort i begynnelse, år 1900 **420** personer, år 1980 **529** personer, 90 över 65 år, 310 vuxna, 129 under 20 år, är en del av tätorten **Bredbyn**, (So 41).

Nygård, Anundsjö ligger nordväst om Lägsta innanför Blackfjällsjön vid Stutberget, togs upp som nybygge, nu **öde**.

Nyåker, Anundsjö, ligger 7 km öster om Åbosjö, norr om Storuttersjön, kronotorp, **öde**,

Pengsjö, Anundsjö ligger väster om Norrån/Aneån, 20 km sydost om Solberg, 220 m.ö.h., togs upp som nybygge 1779, namnet kommer från närliggande Pengsjön, sydsamisk **Bjengasjön**= Hundsjön, år 1880 2 hemman, 1 skogsfaktor, 1 kronojägare, 2 arbetarhushåll, **28** personer, 1 över 65 år, 15 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **9** personer, 1 över 65 år, 5 vuxna, 3 under 20 år. (So 5)

Pengsund, Anundsjö, ligger i närheten av Åbosjö, år 1980 **2** personer, vuxna. (So 45)

Prästbordet, Anundsjö ligger innanför Anundsjön och hörde tidigare till **Bredbyn**, År

1571 skattade kyrkoherden i byn **Bredbyn**, ägde även arvejord i **Yttersel**. Komministern Zacharias Laurentii kom från Tierp 1614 och köpte egen gård i Västersel, nästa kyrkoherde Olaus Petri Kuut köpte 1635 hemman i Bredbyn, som sedan gick i arv till sonen, år 1645 köpte kyrkoherden Olof Anzenius hemman i Västerfanbyn som sedan sonen kyrkoherden Lars Anzenius övertog. Dessa gårdar brukades med det anslag prästerna fick från kyrkotiondet, vid kyrkan i Bredbyn hade bönderna satt upp hus i en kyrkostad som rum för kyrkbesöken och hyrde ut från 1690 till socknen för fattighuset

Kyrkvallen, Efterträdaren till Lars Anzenius, Jonas Erici Tunaeus, var den förste kyrkoherden som flyttade in i prästgården vid kyrkan år 1708, som sedan blev socknens prästboställe. År 1780 redovisas på Prästbolet **15** personer och på Kyrkovallen **18** personer, år 1880 Prästbordet , kyrkoherden, komministern, 9 torpare, 3 hjonhushåll **65** personer, 5 över 65 år, 37 vuxna, 23 under 20 år och Kyrkovallen . kyrkvaktaren, orgeltramparen, 4 inhyseseshushåll, 1 arbetarhushåll, 1 backstuga, 8 inhysesshjon, 1 fattighjon, **33** personer, 9 över 65 år, 15 vuxna, 9 under 20 år

år 1980 var det en del av tätorten **Bredbyn**, på Prästbordet **404** personer, 52 över 65 år, 205 vuxna, 147 under 20 år. **Anundsjö station** kom till med järnvägen 1893, år 1900 bodde vid stationen 5 hushåll, **37** personer, 12 vuxna, 25 under 20 år, år 1980 är stationen nedlagd och i 2 gårdar bodde **3** personer, 2 över 65 år, 1 vuxen. (So 41)

Remmarbäcken, Anundsjö ligger i Genån/Anåns dalgång, 180 m.ö.h. 25 km nordväst Anundsjö kyrka, kallades tidigare **Oppåkorset**, utjord till Skalmsjö, togs upp som **Korsmo** nybygge 1870, år 1880 **8** personer, 4 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 **8** personer, 3 över 65 år, 5 vuxna, So 44

Risbäck, Anundsjö ligger nedströms Hemsjön i Henåns dalgång, fäbodställe för Yttersel , kan vara uppodlad av same, namnet samiskt ursprung? ,16 km norr om Anundsjö kyrka, var frostlänt, år 1542 32 seland, år 1571 skattade 1) Erik Persson 69 mark, 3 kor, 2 kvigor. 5 får, 5 getter, 1 svin, 1 sto, 2) änkan Gunill 38 mark, 3 kor, 2 får, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **30** personer, år 1880 6 hemman, 2 torp, 1 arbetarhushåll, **60** personer, 3 över 65 år, 35 vuxna, 22 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **35** personer, 11 över 65 år, 15 vuxna, 9 under 20 år, (So 43)

Rocksjöleden, Anundsjö ligger i Tärnickåns dalgång vid Rocksjön, " fuktig dalsänka", ån rinner ut i Ångermanälven, fiskeställe för Ödsbyn på 1500-tlet, 26 km väster om Solberg och 40 km nordväst Myckelgensjö, 360 m.ö.h., nybygget togs upp 1852, år 1880 **11** personer, 1 över 65 år, 6 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 **öde**, det finns malmfyndighet i berget och kan bli exploaterad i framtiden

Rödvattnet, Åsele/ Anundsjö ligger i Norrån/Anåns dalgång, 8 km öster om Solberg, 390 m.ö.h. väster om sjön Rödvattnet, "vassrik sjö", fiskeställe till Kubbe, togs upp 1759 som nybygge, år 1780 2 gårdar, **11** personer, 8 vuxna, 3 under 20 år, , överfördes 1865 till Anundsjö, år 1880, 4 hemman, **26** personer, 2 över 65 år, 14 vuxna, 10 under 20 år, år 1980 **36** personer, 9 över 65 år, 20 vuxna, 7 under 20 år, So 65

Rödsand, Anundsjö ligger i Norrån/Anåns dalgång, 8 km öster om Solberg, söder om sjön Rödvattnet, namnet kan komma från att sjön här har färgats av röd sand, 390 m.ö.h. , utjord till Rödvattnet, togs upp som nybygge , år 1880 2 hemman, 1 torp, 2 arbetarhushåll. **20** personer, 1 över 65 år, 11 vuxna, 8 under 20 år, år 1980 **22** personer, 6 över 65 år, 9 vuxna, 7 under 20 år, So 45

Rörsjö, Anundsjö ligger i Lillån, Gideälvens dalgång, 25 km nordväst Hemling i Björna, 45 km norr om Bredbyn, fäbodställe, 350 m.ö.h., togs upp som nybygge 1840, år 1880 såldes 1873 till Gideå bruk, år **1880** 1 person, änkan till förste nybyggaren, år 1980 öde.

Rötjärn, Anundsjö. ligger öster om Nordsjön, 25 km nordost om Bredbyn, 210 m.ö.h., togs upp som nybygge först vid Rötjärnen, fäbodställe till Risbäck, 5 km väster om nuvarande läge, flyttades 1869 utan namnbyte, år 1880, 1 gård, **2** personer, båda vuxna, år 1980. 4 gårdar, **8** personer, 4 över 65 år, 3 vuxna, 1 under 20 år, (S 46)

Sanna, Anundsjö utjord till **Degersjö**, på nordöstra stranden, 400 m.ö.h., 10 km väster om Solberg, år 1980 1 gård, **3** personer, 2 över 65 år, 1 vuxen, So 5.

Selmo, Anundsjö ligger 1 km norr om **Seltjärn** vid Norrån/Anån, vid selet-lugnvattnet i ån, torp i Seltjärn 1880, år 1980 1 gård, **10** personer, 1 över 65 år, 4 vuxna, 5 under 20 år, S 43

Selstamon, Anundsjö ligger öster om Norrån/Anån vid selet, fäbodställe till Seltjärn, 9 km norr om Seltjärn, nu plats för Kubbe flygfält, krigsflygfält som nedlagts, år 1980 **11** personer, 9 vuxna, 2 under 20 år, S 43

Seltjärn, Anundsjö ligger väster om Norrån/Anån, 18 km nordväst om Bredbyn vid Sagavägen, fäbodställe till Kubbe, togs upp som nybygge 1763, år 1780 1 gård, **2** personer, vuxna, år 1880 **53** personer, 2 över 65 år, 33 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 **78** personer, 12 över 65 år, 55 vuxna, 11 under 20 år, S 43

Sjö, Anundsjö, ligger öster om sjön Mossaträsk, 420 m.ö.h., 15 km nordväst Solberg, 10 km söder om **Tjäl** vid Sagavägen, fäbodställe till Mossaträsk, uppodlat på 1860-talet, år 1890, 2 gårdar, **11** personer, 2 över 65 år, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **14** personer, 3 över 65 år, 7 vuxna, 4 under 20 år, S 45

Skalmsjö, Anundsjö ligger i Anåns dalgång vid Skalmsjön, "nedskurna sjön", 185 m.ö.h., 20 km nordväst Anundsjö kyrka, gård före den katolska tiden, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Olof Persson 83 mark, 3 lod silver, köpman, 5 kor, 5 får, 1 sto, 2) Björ Olsson 90 mark, 5 kor, 4 får, 5 getter, 1 häst, 3) Jon Olsson 48 mark, 3 kor, 3 får, 1 sto, år 1680 2 gårdar, år 1765 4 gårdar, **31** personer, år 1880, 10 hemman, 9 torpare, 1 arbetarhushåll **113** personer, 8 över 65 år, 55 vuxna, 50 under 20 år, år 1980, 38 gårdar **102** personer, 29 över 65 år, 55 vuxna, 18 under 20 år. S 44

Skedom, Anundsjö utjord till Solberg, kallades tidigare **Fällan**, namnet kan komma från en fångstgrop, Skedom tyds som plats där man skavar bark, uppodlad under 1860-talet, år 1880 2 landböner, 1 inhyses, **26** personer, 7 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 **11** personer, 5 över 65 år, 6 vuxna, .ingår i Solberg, S 45

Solberg, Åsele/, Anundsjö, ligger nedanför Solberget, 50 km norr om Anundsjö kyrka vid Sagavägen till Åsele, 350 m.ö.h., togs upp som nybygge 1776, överfördes från Åsele till Anundsjö 1865, år 1880. 5 hemman, 2 torp, 1 inhyses, **60** personer, 4 över 65 år, 33 vuxna, 33 under 20 år, kyrkplats 1917 för norra Anundsjö, därmed även centralort dit man flyttade från skogsbyarna, år 1980, 95 gårdar **242** personer, 66 över 65 år, 127 vuxna, 49 under 20 år, år 2005 **145** personer, S 45

Solbergsmarken, Anundsjö, kronotorpen togs upp efter 1900 och år 1980 redovisades på dessa **13** personer, 4 över 65 år, 7 vuxna, 2 under 20 år, av dessa fanns **8** personer

i **Hemtorp**, 10 km norr om Solberg, **5** personer i **Högtjärn** 5 km väster om Solberg. S
45

Stavarn, Anundsjö, ligger vid nordost om Degersjöån, 10 km väster om Solberg, namnet anger "senväxt granskog", togs upp som nybygge 1830. år 1880 3 hemman, 1 torp, 1 timmerfaktor, **36** personer, 20 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 **öde**,

Stavro, Åsele/Anundsjö, ligger söder om Tegelträsk, 48 km öster om Hälla, Åsele, togs upp som nybygge 1850, hörde till Tegelträsk, 2 km från denna by, men gränsen som drogs mellan Åsele och Anundsjö 1865 kom att överföra gården till Anundsjö, år 1880 **7** personer, 4 vuxna, 3 under 20 år, år 1980 1 gård, **3** personer, 1 över 65 år, 2 vuxna, S
45

Storborgaren, Anundsjö ligger i Lillån/Gideälvens dalgång vid Borgarsjön, "Stora Bergsjön", fiskeställe för Hädanberg på 1500-talet, 280 m.ö.h., 38 km nordost Anundsjö kyrka, 18 km nordväst om Hemling, nybygge 1754, år 1765 3 gårdar, **14** personer, år 1880 **59** personer,

5 över 65 år, 17 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 **56** personer, 12 över 65 år, 26 vuxna, 18 under 20 år. år 2006 **17 personer**, S 46

Storsele, Anundsjö ligger i Hemlingsåns dalgång, 28 km nordväst om Hemling, 50 km nordost Anundsjö kyrka, 290 m.ö.h., togs upp som nybygge 1757, år 1780 2 gårdar, **9** personer, år 1880, 5 hemman, 1 arbetarhushåll, **39** personer, 3 över 65 år, 15 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **9** personer, 5 över 65 år, 3 vuxna, 1 under 20 år, S 46

Storsjö, Åsele/Anundsjö ligger 14 km norr om Solberg, 9 km från Holmträsk, sydost om Storsjön i Hällaåns dalgång, avvattnas till Ångermanälven, Rissjölandets lappskafteland, togs upp som nybygge i Åsele 1850, överfördes till Anundsjö 1865, år 1880 2 gårdar, **17** personer, 6 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **14** personer, 5 över 65 år, 7 vuxna, 2 under 20 år, S 45

Stortjärn, Anundsjö ligger 25 km öster om Solberg, i Lillån, Gideälvens dalgång vid Abborrsjön, 360 m.ö.h, kronotorp, nu **öde**

Sunnersta, Anundsjö ligger i Anån/Tågsjöåns dalgång, 340 m.ö.h. 20 km sydväst Solberg, fåbodställe till Degersjö, togs upp som nybygge 1879 redovisas under

Degersjö, namnet kommer från att den ligger 5 km söder om Degersjö, år 1980 6 gårdar, **14** personer, 5 över 65 år, 8 vuxna, 1 under 20 år, S 45

Svartsjö, Fredrika/Anundsjö ligger i Lägstaån/Gidälvens dalgång, 280 m.ö.h., 10 km sydost Lägsta, 8 km nordväst Locksta, togs upp som nybygge 1810 i Fredrika, överfördes till Anundsjö 1868, år 1880 2 hemman, **24** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 **4** personer, 1 över 65 år, 2 vuxna, 1 under 20 år, S 45

Södersel, Anundsjö ligger i Lillån/Gideälvens dalgång. 27 km nordväst Hemling, 50 km nordost Anundsjö kyrka, utjord till Storsele, togs upp som nybygge 1874, år 1880 1 gård, **5** personer, 1 över 65 år, 2 vuxna, 2 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **14** personer, 4 över 65 år, 7 vuxna, 3 under 20 år, S 46

Sörböle, Anundsjö ligger söder om Anesjön, 4 km väster om Anundsjö kyrka, utjord till Mesunda, år 1542 18 seland, år 1571 skattade 1) Per Svensson, 65 mark, 3 kor, 7 får, 1 häst, 2) änkan Brita, 36 mark, 2 kor, 3 får, år 1680 2 gårdar, år 1765 2 gårdar, **14** personer, år 1880 6 hemman, 9 torp, **74** personer, 2 över 65 år, 35 vuxna, 37 under 20 år, år 1980, 5 gårdar. **18** personer, 10 över 60 år, 6 vuxna, 2 under 20 år, S 41

Sörflärke, Anundsjö ligger i Anåns dalgång, 10 km nordväst Anundsjö kyrka, vid en grund sjö, Flarken, två tusen år gammal, år 1542 63 seland, år 1571 skattade 1) Sven Eriksson, köpman, 191 mark, 6½ lod silver, 8 kor, 12 får, 9 getter, 2 hästar, 2) Per Björsson, 85 mark, 4 kor, 4 får, 1 häst, 3) Åsved Olsson, 28 mark, 2 kor, 5 får, 4) änkan Brita, 35 mark, 2 kor, 5 får, 4 getter, 5) Halvard Olsson 53 mark, 4 kor, 2 får, 1 häst, 6) Olof Jonsson 76 mark, 4 lod silver, 3 kor, 5 får, 1 häst, 7) Eskil Klemetsson 87 mark, 4 kor, 7 får 4 getter, 1 häst,, år 1680 9 gårdar, år 1765 10 gårdar, **66** personer, år 1880 17 hemman, 5 torp, 2 arbetarhushåll **177** personer, 12 över 65 år, 94 vuxna, 71 under 20 år, år 1980 . 84 gårdar, **128** personer, 6 över 65 år, 90 vuxna, 32 under 20 år, S 42

Sörmesunda, Anundsjö ligger söder om Anesjön, 4 km öster om Anundsjö kyrka, 65 m.ö.h., år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Jon Mårtensson, 62 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 2) Per Mattsson, 87 mark, köpman, 8½ lod silver, 3 kor, 3 får, 1 häst, 3) Per Persson 57 mark, 3 kor, 7 får, 1 häst, 4) Per Svensson, 65 mark, 3 kor, 5 får, 6 getter, 1 häst, 5) änkan Brita 36 mark, 2 kor, 3 får, år 1680 2 gårdar, år 1765 6 gårdar, **46** personer, år 1880 **104** personer, 3 över 65 år, 44 vuxna, 57 under 20 år, år 1980 **70** personer, 5 över 65 år, 44 vuxna, 21 under 20 år, S 41

Tjäl, Åsele/Anundsjö, ligger 20 km nordväst Solberg i Risåns dalgång, 10 km från Hälla i Åsele, vid Sagavägen, 340 m.ö.h., avvattnas till Hällbydammen i Ångermanälven,, namnet "tjaln", betyder granskog, nybygget i Åsele togs upp 1755, överfördes till Anundsjö vid dragningen av länsgränsen 1865, år 1880 **37** personer, 1 över 65 år, 20 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 16 gårdar, **52** personer, 24 över 65 år, 20 vuxna, 8 under 20 år, S 45

Tjärn, Åsele/Anundsjö , ligger i skogslandet mellan Tusktjärn och Henmyrtjärn i Anåns dalgång, 10 km norr om Solberg, nybygget togs upp 1731, Henrik Mattson, "Bergommella" odlade upp detta och flera nybyggen, år 1770 3 gårdar, **18** personer, överfördes 1865 vid dragningen av länsgränsen, år 1880 **63** personer, 2 över 65 år, 34 vuxna, 27 under 20 år, år 1980 14 gårdar, **31** personer, 11 över 65 år, 16 vuxna, 4 under 20 år, S 45

Tvärlandsböle, Anundsjö ligger väster om Ödsbysjön i Genåns dalgång, 104 m.ö.h., 25 m över sjön, utjord till Sörflärke, kallades **Bölen**, år 1542 15 seland, år 1571 skattade Olof Eriksson, 118 mark, 8 kor, 6 får, 5 getter, 1 häst, år 1599 fick byn nuvarande namn, år 1680 1 gård, år 1765 2 gårdar, **15** personer, år 1880 , 4 hemman, 2 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, **57** personer, 2 över 65 år, 27 vuxna, 28 under 20 år, år 1980 , 14 gårdar, **48** personer, 3 över 65 år, 28 vuxna, 17 under 20 år , S 42

Tällmo, Anundsjö ligger 20 km norr om Seltjärn, 280 m.ö.h. innanför Tällvattnet, namnet är eg. **Tallmo**, fäbodställe, nybygge 1822, år 1880 3 gårdar, **28** personer, 2 över 65 år, 12 vuxna, 14 under 20 år, år 1980 15 gårdar, **42** personer, 14 över 65 år, 14 vuxna, 14 under 20 år, S 45

Vattugården, Anundsjö ligger söder om Långvattnet i Anåns dalgång, 110 m.ö.h. 5 km norr om Anundsjö kyrka, fäbodställe för **Västerfanbyn**, upptogs 2 torp 1768, år 1780, **14** personer, år 1880 **53** personer, 3 öve 65 år, 22 vuxna, 28 under 20 år, år 1980, 11 gårdar, **35** personer, 13 över 65 år, 10 vuxna, 12 under 20 år, S 43

Vike, Anundsjö, utjord till Grundtjärn, nybygge 1877, 1 gård, **4** personer, 3 vuxna, 1 under 20 år, år 1980 **öde**

Vårtsjön, Anundsjö ligger 260 m.ö.h. vid Vårtsjön, 5 km nordost Myckelgensjö, 5 km

öster om Brattsjö, togs upp som nybygge 1860, kallades sedan **Björkvik**, nu **öde**

Västanbäck, Anundsjö ligger 6 km nordväst om Myckelgensjö i Bergsjöans dalgång, 250 m.ö.h., fäbodställe på sommarvägen till Hälla, Åsele. togs upp som nybygge 1866, år 1880 öde, år 1980 8 gårdar, **24** personer, 2 över 65 år, 11 vuxna, 9 under 20 år, S 44

Västergensjö, Anundsjö ligger norr om Gensjön i Genåns dalgång, 90 m.ö.h., 5 km nordväst om Bredbyn, gammal fångstgård, år 1542 40 seland, år 1571 skattade 1) Jon Nilsson, landsköpman, 13 lod silver, 6 kor, 2 kvigor, 8 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Sven Eriksson, 57 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 3 svin, 3) Grels Salomonsson, köpman, 7 lod silver, 6 kor, 1 kviga, 6 får, 7 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Henning Olsson, 51 mark, 4 kor, 5 får, 1 svin, år 1680 3 gårdar, år 1765 , 7 gårdar, **47** personer, år 1880 ,15 hemman, 13 torp, 2 backstugor, 2 arbetarhushåll. **188** personer, 13 över 65 år, 84 vuxna, 91 under 20 år, år 1980 40 gårdar, **125** personer, 31 över 65 år, 61 vuxna, 33 under 20 år, S 41

Västersel, Anundsjö ligger öster om Anesjön, söder om Anåns utlopp, kallas tidigare **Översel**, 8 km från Anundsjö kyrka, 60 m.ö.h., år 1542 27 seland, år 1571 skattade 1)

Nils Björsson , 56 mark, 3 kor, 4 får, 5 getter, 1 häst, 2) änkan Marit 35 mark, 3 kor, 3 får, år 1680 2 gårdar, år 1765 4 gårdar, **27** personer år 1880 , 6 hemman, 3 torp, 1 backstuga. **60** personer, 7 över 65 år, 26 vuxna, 27 under 20 år, år 1980 , 57 gårdar, **197** personer, 16 över 65 år, 124 vuxna, 52 under 20 år, ingår som del i tätorten **Mellansel**, S 47

Yttersel, Anundsjö ligger norr om Anån vid selet nedströms Anesjön, 10 km från Anundsjö kyrka, 80 m.ö.h. boplatz under neoliticum, två tusen år gammal gård, år 1542 45 seland, år 1571 skattade 1) Olof Mickelsson, köpman, 101 mark, 3½ lod silver, 7 kor, 5 får, 10 getter, 1 häst, 2) Anders Grelsson, 72 mark, 4 kor, 4 får, 6 getter, 1 häst, 3) Håkan Persson, 45 mark, köpman, 3 lod silver, 2 kor, 2 får, 4) Tord Åsvedsson, 38 mark, köpman, 3½ lod silver, 2 kor, 2 får, år 1680 4 gårdar, år 1765 6 gårdar, **33** personer, år 1880 9 hemman, 6 torp, **84** personer, 8 över 65 år, 44 vuxna, 32 under 20 år, år 1980 **146** personer, 36 över 65 år, 79 vuxna, 27 under 20 år, av dessa bodde 33 personer på Hantverkarebacken i tätorten

Mellansel, S 47

Åbosjö, Anundsjö ligger vid Åbosjön i Anån/Norråns dalgång, 40 km norr om Bredbyn, 10 km sydost om Solberg, 280 m.ö.h., togs upp som nybygge 1797, år 1880 **26** personer, 1 över 65 år, 18 vuxna, 8 under 20 år, år 1980, 14 gårdar, **26** personer, 12 över 65 år, 12 vuxna, 2 under 20 år, S 45

Ås, Anundsjö, fäbodställe till Kläppsjö, 25 km nordväst om Myckelgensjö, 350 m.ö.h. togs upp som nybygge 1879, år 1880, **2** personer, vuxna, år 1980 **öde**

Ödsbyn, Anundsjö ligger i Anån/Genåns dalgång, 85 m.ö.h, ovanför Ödsbysjön, 7 km nordväst om Anundsjö kyrka, namnet enligt dialekten skall vara **Ystbyn**, östra byn i förhållande till Sörflärke, gård från den katolska tiden, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Engebrekt Östensson, 85 mark, 1½ lod silver, knekt, 6 kor, 6 får, 1 häst, 2) Per Erlandsson, 42 mark, 1 lod silver, 6 kor, 3 får, 1 häst, 3) Joen Erlandsson, 5 kor, 6 får, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, **21** personer, år 1880 10 hemman. 4 torp, 1 arbetarhushåll,. **107** personer, 7 över 65 år, 49 vuxna, 51 under 20 år, år 1980 23 gårdar, **67** personer, 10 över 65 år, 40 vuxna, 17 under 20 år, S 42

Östanbäck, Anundsjö ligger öster om Tallsjöbacken i Anån/Bergsjöans dalgång, fäbodställe, 10 km nordväst om Myckelgensjö, togs upp 1870 som nybygge, år 1880 **5** personer, 2 vuxna, 3 under 20 år, år 1980 **9** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 1 under 20 år, S 44

Östby, Anundsjö ligger öster om Holmsjö och Krokån/Aneån, 330 m.ö.h. 20 km norr om Myckelgensjö, fäbodställe, togs upp som nybygge 1872, år 1880 , 2 landbönder, **15** personer, 8 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **13** personer, 3 över 65 år, 9 vuxna, 1 under 20 år, S 44

Östergensjö, Anundsjö ligger nordost om Gensjön, 3 km från Anundsjö kyrka, byn **Hällan**, öster om Gensjön, var en del av **Gensjö** före 1535, år 1542 19 seland, år 1571 skattade 1) Olof Gjordesson, köpman, 155 mark, 6 kor, 1 kviga, 6 får, 5 getter, 1 häst, 2) änkan Sigrid, 68 mark, 2½ lod silver, 1 ko, 4 får, år 1680 1 gård, år 1765 2 gårdar, **10** personer, år 1880 , 4 hemman, 4 torp, **57** personer, 5 över 65 år, 20 vuxna, 32 under 20 år, år 1980 , 11 gårdar, **25** personer, 8 över 65 år, 11 vuxna, 6 under 20 år, S 41

ARNÄS, namnet kan betyda grusig strand längs fjärden, socknen nämns 1314 och är egen socken från mitten av 1300-talet, kyrkan byggdes troligen på 1200-talet, vid en gård med gravbacke, arkeologisk undersökning visar att på 600-talet låg här ett treskeppigt långhus, som sedan på 800-talet ersattes med flera knuttimrade hus, enfunktionella för ex. bostad, eldhus, fähus, lada, Denna bebyggelse fanns under hela den katolska tiden, Det går att uppskatta att för två tusen år sedan bodde här minst 200 personer, för tusen år sedan 500 personer och vid slutet av den katolska tiden i början av 1500-talet 800 personer, År 1571 redovisades för Älvsborgs lösen **950 personer** i 176 hushåll.

Den första bebyggelsen i Arnäs skedde för fem tusen år sedan i vikbottnarna, när strandlinjen för havet låg 60 m.ö.h i den nutida terrängen, som boplatser för kustfolkets säljägare, LillMosjön är utgrävd men det finns dessutom boplatser vid Täftsjön, Älvsjön och Klingresjön, Med strandens förskjutning i samband med landhöjningen flyttades boplatserna och för två tusen år sedan fanns flera gårdar kring Arnäsbacken, Idbyn och Hjalta samt ute på öar i skärgården. Centralorten i skärgården flyttades på 600-talet från Gene i Själevad till Arnäsbacken, som troligen blev en kultplats före den katolska tiden. Socken hade vid skattskrivningen 1542 64 byar, av dessa kan 16 ha funnits för två tusen år sedan, 16 för tusen år sedan före den katolska tiden, 10 kan ha tagits upp i början av den katolska tiden, åtta hundra år sedan, 22 efter pesten på 1300-talet i slutet av den katolska tiden. Det skattskrevs 159 gårdar och av dessa idkade 26 gårdar handel - skattade 1571 för innehav av silver- och några betalade köpmanspengar, Flera av dessa låg vid kustvägen- Norrstigen samt i havsbandet, exporterade skinn, vilt , torrfisk, och importerade salt, tyg och en del lyxvaror, Ingen av landsköpmännen flyttade ned till Härnösand år 1575, flera av sönerna blev däremot borgare och köpmän i den nya staden,.

Folkbokföringen som tillkom år 1750 ger följande siffror, år 1768 **1389** personer, år 1865 **3724** personer, år 1880 **4397** personer, år 1900 **6.171** personer, år 1930 **5.507** personer, år 1980 **7.499** personer , år 2006 **7.727** personer, Socknens statistikområden och var byn hör hemma redovisas här nedan, Befolkning 2006 samt förändring från 1980, S 21 Högländ-Svartby , **1559** personer, - 150, 252 över 65 år, 932 vuxna, 413 under 20 år, i tätorten Örnköldsvik, S 22 Järved **1599** personer, + 145 ,273 över 65 år, 908 vuxna, 418 under 20 år, i tätorten Örnköldsvik, S 23 Bonäset , **2690** personer ,+ 1700, 465 över 65 år, 1531 vuxna, 754 under 20 år, i tätorten Örnköldsvik **2561** personer, S 24 Arnäs kyrkbygd, **568** personer -196, 126 över 65 år, 300 vuxna, 142 under 20 år, i tätorten **Arnäsvall 352** personer,

S 25 Arnäs Norrbygd, **478** personer,+ 4,95 över 65 år, 257 vuxna, 126 under 20 år, ingen central by, väggors i Faresta,S 26 Arnäs Östbygd **1252** personer +570, 173 över 65 år, 774 vuxna, 305 under 20 år. ingen central by, väggors Idbyn,vid E 4, villabebyggelse på Nötblandet, söder om fjärden, **108 personer**, utbygd till Domsjö i Själevad,

Alnesågen, Arnäs ,flyttades hit från Österalnö, låg på östra sidan av fjärden vid Bonässundet, i byn Överön, år 1880 **81** personer, 41 vuxna, 40 under 20 år, år 1980 stadsdelen **Bonäset** ,med **223** personer, (S 23)

Angsta Arnäs, skrevs 1542 Anstad, ligger väster om Täftsjön mellan två berg, namnet kan betyda trång plats för gårdarna, 30 m.ö.h, 2 km nordväst om Arnäs kyrka, vägen mot Gideå, åtta hundra år gammal? År 1535 skrevs Olof här för 19 seland, brodern Sven Ersson var kyrkvärd och nämndeman, sonen Erik Svensson var landsköpman, år 1571 skattade tre gårdar för vardera 7 seland, 1) Sven Eriksson , 7 seland, 265 marks värde, landsköpman 12 lod silver, 84 penningar, 7 kor. 1 kviga, 5 får, 8 getter, 1 svin, 1 häst 2) Erik Svensson, landsköpman, 5 seland, 100 mark, 170 penningar, 2 kor, 1 får, 1 häst, 3) Olof Eriksson , 7 seland, 78 mark, 4 kor, 2 kvigor, 6 getter, 1 svin, 1 häst. År 1680 3 gårdar. År 1768, 3 hemman, **23** personer,År 1880 3 hemman, 1 torp, 1 gift arbetare, **35** personer, därav 13 under 20 år, 18 vuxna, 4 över 65 år, år 1980 **25** personer, 6 över 65 år, 13 vuxna, 6 under 20 år. (S 26)

Bleckböle. Arnäs, utjord till Bygdom, låg vid en tjärn som blänkete, år 1542 7 seland. år 1571 1)Jon Germundsson i Bygdom år 1680 fäbodställe till Bygdom, svag jordmån, skogen delades sedan upp mellan Bygdom och Angsta

Bodum, Arnäs, ligger på en halvö i fjärden, 5 m.ö. h., 7 km sydost i Örnköldsvik, namnet kommer nog från att här fanns bodar anlagda för fisket, åtta hundra år gammal?, år 1542 24 seland, år 1571 3 gårdar 1) Olof Jakobsson 58 mark, 3 kor, 7 får, 3 getter, 1 häst, 2) Olof Östensson 38 mark, 2 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, 3) hustru Karin, 59 mark, 3 kor, 5 får, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1768 3 gårdar, 2 torp , inhyses, **27** personer år 1880 **29** personer, 1 över 65 år, 16 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 **92** personer 13 över 65 år, 53 vuxna, 26 under 20 år (S 23)

Bonässund,Arnäs, ligger 8 km sydost Örnköldsviks centrum, år 1880 i **Albertsro** och **Bonässkiftet**, **769** personer, 19 över 65 år, 413 vuxna, 337 under 20 år, stadsdelen Bonässund hade 2006 **593** innevånare (S 23)

Brunsnyländ, Arnäs.ligger vid Täftån, norr om Täftsjön, 8 km nordost om Arnäs kyrka, 58 m.ö.h.,nämns 1498 som Nyland, åtta hundra år gammal, sedan 1545 nuvarande namn för att skilja från annat Nyland i socknen, " det brända nyland", år 1542 26 seland, år 1571 3 gårdar 1) Per Persson, 142 mark, 8 kor, 2 kvigor, 4 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Olof Olsson , 102 mark, 5 kor, 2 kvigor, 5 får, 5 getter, 1 häst, 3) Per Gulleson 98 mark, 6 kor, 3 kvigor, 5 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 fanns här 3 gårdar, år 1768 fanns här 3 gårdar, **22** personerår 1880, 7 hemman, 3 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll. **86** personer, 5 över 65 år, 37 vuxna, 44 under 20 år, år 1980 **34** personer, 3 över 65 år, 24 vuxna, 7 under 20 år, (S 26)

Brunsnäs, Arnäs, ligger 4 km nordväst Arnäs kyrka söder om Ålvsjön, 40 m.ö.h. namnet tyder på bränd svedja, år 1542 13, seland, år 1571 skattar här 1) Nils Eriksson 111 mark, 7 kor, 1 kviga, 4 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1768 1 gård, 2 torp, **7** personer,, år 1880 2 hemman, 3 torpare, 2 inhyses, **34 personer**, 4 över 65 år, 12 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 **19** personer, 4 över 65 år, 8 vuxna, 7 under 20 år, (S

25)

Brösta, Arnäs. ligger vid Höglandsån 20 m.ö.h., åtta hundra år gammal, där troligen en bro anlagts för Norrstigen-kustvägen, namnet **Brostad**, 3 km från Örnsköldsviks centrum, år 1542 31 seland, år 1571 1) Jöns Björsson. landsköpman, 223 mark, 20 lod silver, 8 kor, 1 kviga, 8 får, 3 getter, 2 svin, 2 hästar, 2) hustru Karin 78 mark. 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 3) hustru Marit, 31 mark, 2 kor, 4 får år 1680 2 gårdar, gästgiveri, år 1768 3 gårdar, **15 personer**, år 1880 **80 personer**, 3 över 65 år, 41 vuxna, 36 under 20 år, år 1980 ingår byn i Örnsköldsviks tätort som en stadsdel med **515 personer**, (S 22)

Bursjön, Arnäs ligger i skogsmarken väster om Örnsköldsviks flygplats, 100 m.ö.h., 18 km nordost om Arnäs kyrka, vid Bursjöån, som rinner till Gide älv, namnet "bäversjön", fäbodställe 1765. år 1880, 1 hemman, 2 torpare **21 personer**, 1 över 65 år, 8 vuxna, 12 under 20 år,

Burön, Arnäs ligger som ö ute i fjärden vid farleden in till Örnsköldsvik, 10 km från stadskajen, fiskebodas fanns på ön "-bur", tusen år gammal, Till byn hörde även område på fastlandet mittöver fjärden, **Nötblandet** och **Hörnskatan**, Nämns 1490, år 1542 22 seland, År 1571 skattar Björn Eriksson, 72 mark, 4 kor, 1 kviga, 7 får 3 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Björn Pedersson 52 mark, 2 kor, 4 får, 1 svin, 1 häst, 3) Anders Persson, 21 mark, 2 kor, År 1680 2 gårdar, brändes av ryssarna 1721, husen värderades till 360 daler resp. 320 daler, år 1768 2 gårdar. **12 personer**, år 1880 3 hemman, 3 torp, 3 arbetarhushåll, 2 inhyses, **15 personer**, 1 över 65 år, 11 vuxna, 3 under 20 år, på Nötblandet **31 personer**, 2 över 65 år. 9 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 **46 personer**, 3 över 65 år, 20 vuxna, 23 under 20 år, på **Hörnskatan** år 1980 **4 personer**, 3 vuxna, 1 under 20 år, So 26

Bygdom Arnäs ligger väster om Täftsjön, 50 m.ö.h., 4 km nordost Arnäs kyrka, 3 km från Ovansjö vid E 4, tusen år gammal, byn ligger vid en böjning av sjön och namnet kan syfta på denna böjd, och skrevs böjdom på 1500-talet, år 1542 37 seland, år 1571 skattade 1) Per Sjulsson, landsköpman 210 mark. 7 kor, 4 kvigor, 11 får, 8 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Sjul Mickelsson 83 mark, 5 kor, 1 kviga, 3 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Björn Östensson 48 mark, 3 kor, 1 kviga, 7 får, 1 svin, 1 häst, 4) Olof Olofsson 24 mark, 2 kor, 2 får, år 1680 3 gårdar, år 1768 4 gårdar, 1 torp, **26 personer** år 1880 10 hemman, 5 torp, 1 inhyses, **98 personer**, 3 över 65 år, 52 vuxna, 43 under 20 år, år 1980 9 gårdar. **39 personer**, 10 över 65 år, 20 vuxna, 9 under 20 år, (S 26)

Bölen, Arnäs, ligger 5 km nordväst Arnäs kyrka, bol till Faresta, 80 m.ö.h. År 1542 14 seland, år 1571 skattar Kristiern Olsson 107 mark, 5 kor, 3 kvigor, 9 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, År 1680 1 gård, år 1768 2 gårdar, **13 personer**, år 1880 2 hemman, 3 torp, 1 inhyses, **36 personer**, 2 över 65 år, 21 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 8 gårdar, **22 personer**, 19 vuxna, 3 under 20 år (S 25)

Degerfälle, Arnäs, kallas även för **Storfälle**, ställe i skogen där träden blåst omkull, ligger öster om Idbyfjärden, 5 m.ö.h., 4 km från Idbyn, år 1542 14 seland, år 1571 skattade 1) Björn Björnsson 41 mark, 3 kor, 4 får, 4 getter, 2) Björn Olsson 30 mark, 2 kor, 4 får, 1 sto, 3) Anders Nilsson, 14 mark, 1 ko, 3 får, år 1680 fanns här 2 gårdar, år 1768 fanns här 3 gårdar, **15 personer**, år 1880 3 hemman, 1 båtsman, 2 fiskare, 2 arbetare, **38 personer**, 1 över 65 år, 22 vuxna, 15 under 20 år. år 1980, 2 hushåll, **8 personer**, 5 vuxna, 3 under 20 år, (S 26)

Dekarsön, Arnäs, ligger ute i fjärden sydost om Örnsköldsvik, kan hetat Storön-"degerön", tusen år gammal, år 1542 40 seland, år 1571 skattar 1) Olof Nilsson 94 mark, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 6 getter, 1 häst, 2) Jonn Olsson 41 mark, 3 kor, 2 får, 1 häst, 3) Per Ersson 60 mark. 3

kor, 5 får, 3 getter, 1 häst, 4) Peder Jonsson, 24 mark, 2 kor, 3 får, 5) Per Pålsson, köpman ?, 136 mark, 9 kor, 5 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst,

år 1680 fanns här 4 gårdar, år 1768 fanns här 5 gårdar, 1 torp, inhyses, **37** personer, år 1880, 8 hemman, 4 torp, 1 arbetarhushåll, **81** personer 7 över 65 år, 35 vuxna, 39 under 20 år, år 1980 **69** personer, 7 över 65 år, 41 vuxna, 2 under 20 år, år 2005 **110** personer (S 23)

Eldsmark, Arnäs/Gideå, ligger 2 km nedströms Gideåbruk, väster om Gideälven, 90 m.ö.h. namnet från den nyodling som fanns här på 1400-talet, i efterleden -mark, förleden troligen att det fanns alskog här, Ällsmark, år 1542 22 seland, skattade år 1571 1) Per Östensson 2) Olof Olsson

år 1680 utjord och fäbodställe för Täfteå, byn var öde och frostlänt, år 1780 var gårdarna fortfarande öde och fäbod till Täfteå, sedan tog flera byar i Arnäs såsom Överön gården som betesmark och fiske i älven, närheten till Gideå bruk förde med sig att torp togs upp från 1840-talet och år 1880 fanns här **135** personer, 5 över 65 år, 70 vuxna, 60 under 20 år, av dessa var **85** personer kyrkoskrivna i Gideå, år 1900 fanns i Arnäs **141** personer, 7 över 65 år, 83 vuxna, 50 under 20 år och Västereldsmark i Gideå **77** personer, 5 över 65 år, 35 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 27 gårdar, **69** personer, 14 över 65 år, 39 vuxna, 16 under 20 år, (So 26)

Faresta, Arnäs, ligger 6 km nordväst om Arnäs kyrka, i Farestaåns dalgång, åtta hundra år gammal, namnet kan tydas som bortre gården i trakten, "farastad", år 1542 23 seland, skattade 1571 1) Erik Olsson 71 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst 2) Per Andersson, 65 mark, 4 kor, 9 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 2 gårdar, **19** personer år 1880 5 hemman, 7 torp, 4 inhyses, 1 arbetarhushåll. **82** personer, 5 över 65 år, 34 vuxna, 43 under 20 år, år 1980 14 gårdar, **48** personer, 7 över 65 år, 29 vuxna, 12 under 20 år (S 25)

Frösta, Arnäs. ligger i skogen 2 km nordväst Arnäs kyrka, 30 m.ö.h., namnet kommer från frostlänt mark, år 1542 36 seland, blev sedan öde, brukades av byamännen i **Övervike**,

Gimåt, Arnäs. ligger norr om Högländssjön, vars namn kan ha varit Gimmen, tusen år gammal, förleden Gi- samt efterleden -åt, djord, 25 m.ö.h., 3 km norr Örnsköldsviks kyrka, nu stadsdel i Örnsköldsvik, år 1542 30 seland. år 1571 skattade 1) Gulle Pålsson, 170 mark, köpman, 7 kor, 2 kvigor, 14 får, 5 getter, 3 svin, 1 häst 2) Björ Ersson 60 mark, 3 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, år 1680 öde, år 1768 2 gårdar, **10** personer, år 1880 3 hemman, 2 arbetarhushåll, **26** personer, 1 över 65 år, 14 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 **649** personer, villastad i Örnsköldsvik,, (S 21)

Hjälta, Arnäs ligger i Tävraåns dalgång, 4 km öster om Idbyn vid E 4, Norrstigen, 50 m.ö.h., boplats hittad här, två tusen år gammal gård, namnst skrevs tidigare Gjalta, betyder Galtängen, år 1542 27 seland, landsköpmannen Elaf Andersson bodde här, svärfar till kyrkoherden, herr Lars i Arnäs, sonen kapellan, år 1571 skattade 1) hustru Ingeborg 37 mark, 2 kor, 1 kviga, 2 får, 1 häst, 2) Björ Östensson 105 mark, 5 kor, 3 kvigor, 10 får, 4 getter, 1 häst, 3) Tord Elafsson 73 mark, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 1 svin, 1 häst, 4) hustru Margit 36 mark, 2 kor, 1 kviga, 2 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar, År 1768, 4 gårdar, **26** personer, år 1880 5 hemman, 7 arbetarhushåll, **52** personer, 3 över 65 år, 24 vuxna, 25 under 20 år, år 1980 9 gårdar, **18** personer, 2 över 65 år, 10 vuxna, 6 under 20 år (S 26)

Hole, Arnäs, ligger 5 km öster om Örnköldsvik innanför fjärden vid Torsåns mynning, boplats, två tusen år gammal, kultplats på Arnäsbacken, 5 m.ö.h., hole gammal benämning för backe, här byggdes första kyrkan i Nolaskog på 1200-talet, var kyrkojord under den katolska tiden, år 1542 34 seland. kronojord sedan upplåten som kyrkojord, år 1571 skattade 1) kyrkoherdens herr Lars sterbhus , 468 mark, 55 lod silver, 12 kor, 9 kvigor, 12 får, 4 getter, 5 svin, 2 hästar, samt 2) kapellänen Olai Sigvardsson. 181 mark, 3 kor, 4 får, 2 svin., År 1680 redovisas **kyrkojorden** med 2 gårdar, på Vallen fanns 5 gårdar, år 1768 i prästgårdarna 5 vuxna, 1 under 20 år och 13 tjänstefolk, vuxna, **19** personer, på Vallen 23 över 65 år, 11 vuxna, 6 under 20 år, **42** personer, år 1880 **125** personer, 6 över 65 år, 65 vuxna, 49 under 20 år, år 1980 **155** personer, 24 över 65 år 89 vuxna, 42 under 20 år, år 2005 som tätort **345** personer (S 24)

Hornön, Arnäs, ligger nu som en halvö i fjärden 10 km från Örnköldsviks centrum, 5 m.ö.h., ett mycket brant berg, 50 m.ö. h liknar ett horn, gammal fårngstgård, år 1542 54 seland, år 1571 skattade 1) Olof Nilsson 87 mark, 4 kor, 2 kvigor, 8 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Olof Björsson 59 mark, 3 kor, 4 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 3) änkan Kerstin 39 mark, 2 kor, 2 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Olof Persson 92 mark, 4 kor, 4 får, 5 getter, 1 häst, 5) Olof Nilsson 57 mark, 2 kor, 1 kviga, 4 får, 6 getter, 1 häst, 6) Per Olsson 58 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 5 gårdar, år 1768 5 gårdar, 2 torp, **45** personer år 1880 6 hemman, 10 torp, 2 inhyses, 2 arbetarhushåll, **118** personer, 5 över 65 år, 44 vuxna, 69 under 20 år, år 1980 **33** personer, 7 över 65 år, 20 vuxna, 6 under 20 år, Mitt över fjärden ligger **Nötblandet**, år 1980, 4 gårdar, **11** personer, 2 över 65 år, 9 vuxna (S 26)

Högbyn, Arnäs, ligger vid Högbysjön i Lidåns dalgång, 50 m.ö.h., 4 km nordost om Idbyn, boplats under neoliticum, två tusen år gammal, år 1542 40 seland, år 1571 skattade 1) Håkan Eriksson lille 50 mark, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 1 svin, 1 häst, 2) Håkan Eriksson store, 73 mark, 1 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 1 svin, 1 häst 3) Olof Sjulsson 71 mark, 4 kor, 5 får, 2 svin, 1 sto, 4) Olof Persson 52 mark, 3 kor, 3 kvigor, 6 får, 1 svin, 5) änkan Marit 30 mark, 2 kor, 5 får, år 1680 5 gårdar, år 1768 4 gårdar, **24** personer, år 1880 5 hemman, 6 torp, 2 inhyses, 2 arbetarhushåll, **94** personer, 4 över 65 år, 42 vuxna, 48 under 60 år, år 1980 ,22 gårdar, **55** personer, 9 över 65 år, 32 vuxna, 14 under 20 år (S 26)

Högbysjön, Arnäs, ligger på byn Ströms mark väster om Högbysjön, 5 km nordost Idbyn, år 1980 **8** personer, 1 över 65 år, 4 vuxna, 3 under 20 år, (S 24)

Högland, Arnäs ligger öster om sjön Gimmen i Lidåns dalgång, 25 m.ö. h. 2 km från Örnköldsviks kyrka, 3 km från Arnäs kyrka, kallades tidigare för **Huggle**, boplats ,två tusen år gammal, år 1542 68 seland, år 1571 skattade ,1) hustru Elin 27 mark, 2 kor, 2) Jöns Kjellson 83 mark, 3 kor, 2 kvigor, 6 får, 1 svin, 1 häst, 3) Erik Pålsson 71 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 1 häst, 4) Per Sigurdsson 90 mark, 5 kor, 3 får, 6 getter, 1 häst, 3 får, 5) Kjellbjörn Persson, landsköpman, 165 mark, 8 kor, 2 kvigor, 12 får, 5 getter, 4 svin, 2 hästar 6) Sigurd Andersson 71 mark, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, ,7) Lars Olsson 76 mark, 5 kor, 3 kvigor, år 1680 8 gårdar, år 1768 10 gårdar, 1 torp, **75** personer, år 1880 **156** personer, 6 över 65 år, 87 vuxna, 63 under 20 år, år 1980 **962** personer, stadsdel i Örnköldsvik, (S 21)

Idbyn, Arnäs ligger innanför fjärden vid mynningen av Lidån, namnen tyder på riklig

fångst av fisken id, 5 km öster om Arnäs kyrka, 10 m.ö.h., bopats , två tusen år gammal, år 1542 36 seland, År 1571 skattade 1) Peder Eriksson, landsköpman, 383 mark, 50 lod silver, 11 kor, 3 kvigor, 8 får, 7 getter, 4 svin, 2 hästar, 2) Jon Elofsson 91 mark, 8 lod silver, köpman, 4 kor, 3 får, 1 häst, 3) Olof Didriksson 108 mark, 5 kor, 1 kvigor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 4) Anund Joensson, 78 mark, 5 kor, 4 får, 2 svin, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1768, 4 gårdar, **35** personer, år 1880 6 hemman, 2 torp, 1 mjölnare, 3 arbetarhushåll, **62** personer, 1 över 65 år, 31 vuxna, 30 under 20 år, år 1980 22 gårdar, **66** personer, 9 över 65 år, 41 vuxna, 16 under 20 år, (S 26)

Järved, Arnäs ligger på östra sidan av Lungångersfjärden, 25.m.ö.h. , 4 km från Örnsköldsviks kyrka, namnet betyder "grushop", ligger på åsen, år 1542 20 seland, år 1571 skattade 1) Hans Olsson 86 mark, 5 kor, 6 får, 7 getter, 1 häst, 2) Erik Joensson, 38 mark, 3 kor, 2 får, 3) änkan Brita 31 mark, 2 kor, 4 får, 4 getter, år 1680 2 gårdar, år 1768 2 gårdar, 1 torp, **12** personer, år 1880 **211** personer, 7 över 65 år, 112 vuxna, 92 under 20 år, år 1980 **940** personer, stadsdel i Örnsköldsvik, (S 22)

Klingre, Arnäs ligger i Torsåns dalgång vid Klingresjön, nedanför Klingreberget, dess namn av den runda kullen på berget, 8 km nordväst Arnäs kyrka, , 80 m.ö.h. , boplat under neoliticum, två tusen år gammal, år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Erik Andersson, 185 mark, 1½ lod silver, 8 kor, 2 kvigor, 11 får, 10 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Jöns Olsson, 111 mark, 6 kor, 1 kviga, 3 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768, 2 gårdar, 1 torp, **23** personer, år 1880 7 hemman, 1 torp, 2 inhyses, **55** personer, 5 över 65 år, 28 vuxna, 22 under 20 år, år 1980 9 gårdar, **25** personer, 3 över 65 år, 14 vuxna, 8 under 20 år (S 25)

Kvaved, Arnäs ligger öster om Kvavedssjön, 15 m.ö.h., 5 km sydväst om Idbyn, namnet på sjön beror på att fisken ibland saknar syre och kvävs. år 1542 27 seland, år 1571 skattade 1) Anders Nilsson 65 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768, 4 gårdar, 3 torp, **39** personer, år 1880 6 hemman, 2 torp, 6 arbetarhushåll, **65** personer, 5 över 65 år, 31 vuxna, 29 under 25 år , år 1980 15 gårdar, **36** personer, 11 över 65 år, 17 vuxna, 8 under 20 år (S 24)

Lakasund, Arnäs ligger på västra sidan av Nederön, 15 m.ö.h. vid ett uppgrundat sund, namnet kan syfta på att detta sund var stängt, lukat, 4 km söder om Arnäsvall, tusen år gammal, år 1542 23 seland, år 1571 skattade 1) Nils Persson 126 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 6 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Per Olsson 76 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 häst, 3) Björn Olsson 58 mark, 4 kor, 1 kviga, 2 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768, 3 gårdar, 1 torp, inhyses, **34** personer, år 1880 2 hemman, 1 torp, 2 arbetarhushåll, **35** personer, 5 över 65 år, 18 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **14** personer, 3 över 65 år, 6 vuxna, 5 under 20 år, (S 24)

Lunne, Arnäs ligger innanför fjärden vid Torsåns utlopp, 15 m.ö.h., namnet från skogsdungen-lund, två tusen år gammal, , vid det uppgrundade Strömssundet, år 1542 72 seland, år 1571 skattade 1) Peder Anundsson 138 mark, 12½ lod silver, köpman, 5 kor, 2 kvigor, 4 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst 2) Per Jonsson 68 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Pelle Persson 49 mark, 3 kor, 4 får 1 get, 1 häst, 4) Olof Persson 76 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 1 svin, 1 häst, 5) Sigurd Joensson 59 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, 6) Peder Nilsson 109 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1768, 7 gårdar, **52** personer,

år 1880 **97** personer, 6 över 65 år, 54 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 **87** personer, 13 över 65 år, 47 vuxna, 17 under 20 år, I Lunne föddes Växjöbiskopen Petrus Jonae

Angermannus (1559-1630). När köpingen Örnsköldsviks skulle anläggas var denna by ett alternativ. men prosten i Själevad vann över bonden Johan Ödberg i Lunne, som sedan flyttade till köpingen som handlande, Han anlade. Norrlands första lantbruksskola i Lunde 1854 (S 24)

Malmön, Arnäs, fiskeläge ute i havsbandet vid inloppet till Örnsköldsvik, 20 km från hamnen, namnet liktydigt med "Sandön", sockenallmanning vem som helst fick fiska ute vid ön, obebodd till 1772 när en skogvaktare tog upp ett torp på ön, år 1880 2 torp, **12** personer, 1 över 65 år, 5 vuxna, 6 under 20 år, år 1980 1 person, vuxen (S 26)

Myckling, Arnäs ligger 5 km nordväst Arnäsvall, 50 m.ö.h. i Torsåns dalgång, tusen år gammal, namnet "storängen som översilas på våren", år 1542 28 seland, år 1571 skattade 1) Sigurd Eriksson 110 mark, 1 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) hustru Margit 35 mark, 2 kor, 1 kviga, 3 får, 3 getter, 1 svin, 3) Håkan Pedersson 68 mark, 4 kor, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst år 1680 , 3 gårdar, år 1768 . 2 gårdar, 1 torp, **19** personer, år 1880 **55** personer, 4 över 65 år, 23 vuxna, 28 under 20 år, år 1980 , 10 gårdar, **33** personer, 5 över 65 år, 15 vuxna, 13 under 20 år (S 24)

Må, Arnäs ligger vid Lidåns tidigare mynning i sundet norr om Överön, 2 km sydväst Arnäs kyrka, namnet skrevs tidigare Modd och kan peka på den djord som fanns här, bra odlingsjord, "modd", tusen år gammal, år 1542 16 seland, år 1571 skattade 1) Per Olsson 85 mark, 4 kor, 2 kvigor, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 2) kyrkoherdesonen Hans Larsson 50 mark, 3 kor, 5 får, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1768 2 gårdar, **8** personer, år 1880 2 hemman, 3 torp. **27 personer**, 2 över 65 år, 17 vuxna. 9 under 20 år, år 1980 2 gårdar, **4** personer, 2 över 65 år, 2 vuxna (S 24)

Nederön, Arnäs, ligger på en tidigare ö, innanför fjärden i Lidåns mynning, neder i förhållande till grannbyn Överön, 3 km söder om Arnäs kyrka, 10 m.ö.h. tusen år gammal, år 1542 31 seland, år 1571 skattade 1) Nils Persson, landsköpman, 3 lod silver, 85 mark, 5 kor, 6 får, 1 häst, 2) änkan Kerstin, 24 mark, 5 kor, 2 får, 2 getter, 3) Olof Persson , 58 mark, 4 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 1 gård ägd av kyrkoherden, år 1768 5 gårdar, **37** personer, år 1880 3 hemman, 7 torp, 1 arbetarhushåll, **87** personer, 5 över 65 år, 41 vuxna, 41 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **13** personer, 4 över 65 år, 7 vuxna, 2 under 20 år. (S 3), På byns mark mot Lungångersfjärden på det gamla fäbodstället **Bonäset** finns nu som stadsdel i Örnsköldsvik med **190** personer (S 23)

Norrbynge, Arnäs ligger i Bjuråns dalgång, öster om Högbyn, 60 m.ö.h. utjord till Högbyn, namnet tyder på "bränt land", kallades också på 1500-talet för Lillbynge, år 1546 8 seland, hörde till Högbyn 1571, år 1680 1 gård, år 1768 1 gård, **10** personer, år 1880 ,2 hemman, 1 torp, 1 arbetarhushåll, **18 personer**, 13 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 2 gårdar, **10** personer, 2 över 65 år, 4 vuxna, 4 under 20 år (S 26)

Norrälvsjö, Arnäs ligger norr om Älvsjön i Torsåns dalgång, 50 m.ö.h. , 6 km norr om Arnäs kyrka, sjöns namn kan ha varit Älvsjön, "svansjön", tusen år gammal, år 1542 34 seland, år 1571 skattade 1) Olof Olsson 100 mark, 6 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 häst, 2) Kjell Olsson, 86 mark, 6 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 häst, 3) hustru Marit, 55 mark, 4 kor, 1 kviga, 1 får. 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1768 3 gårdar, **23** personer,

år 1880 7 hemman, 3 torpare, 2 arbetarhushåll, 1 kakelugnsmakare, **71** personer, 7 över 65 år, 34 vuxna, 30 under 20 år, år 1980 13 gårdar, **37** personer, 9 över 65 år, 18 vuxna, 10 under 20 år. (S 25)

Näset, Arnäs ligger vid Torsån, 65 m.ö.h. i en tidigare sjöbotten, 5 km norr Arnäs

kyrka, åtta hundra år gammal, år 1542 32 seland, år 1571 skattade 1) Olof Andersson 87 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Anders Hindriksson 93 mark, 9 kor, 2 kvigor, 6 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Erik Andersson, 43 mark, 2 kor, 4 får, 3 getter, 2 svin, 1 föl, år 1680 4 gårdar, år 1768 4 gårdar, **28** personer, år 1880 . 4 hemman, 3 torp, 2 arbetarhushåll. **56** personer, 2 över 65 år, 25 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 **33** personer, 24 vuxna, 9 under 20 år (S 25)

Ovansjö, Arnäs ligger nordost om Idbyn, vid E 4 , 6 km öster om Arnäs kyrka, 40 m.ö.h i Bjuråns dalgång norr om Ovansjön, tusen år gammal, år 1542 20 seland, år 1571 skattade 1) Lars Eriksson, 68 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 2) Olof Elafsson, 130 mark, landsköpman, 12 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 7 får, 3 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 2 gårdar, 1 torp, **19** personer, år 1880 , 5 hemman, 3 torp, 1 mjölnare, 1 inhyses, **69** personer, 2 över 65 år, 25 vuxna, 43 under 20 år, år 1980, 15 gårdar, **36** personer, 4 över 65 år, 21 vuxna, 11 under 20 år (S 26)

Prästbordet, Arnäs vid Arnäs kyrka, var kyrkojord i **Hole** samt hade som utjord **Malmön** och **Råskärsön**, kyrkoherden brukade jorden som från 1790 redovisas som egen by, år 1880. kyrkoherden, komministern, folkskolläraren, småskollärarinnan, sockerbagerska, snickare, 10 torpare, 1 kapellpräst, 4 arbetarhushåll, **125** personer, 6 över 65 år, 55 vuxna, 61 under 20 år, år 1980 **152 personer**, 23 över 65 år, 88 vuxna, 41 under 20 år, är en del av tätorten **Arnäsvall 345** (S 24)

Ravesta, Arnäs ligger 1 km norr om Arnäs kyrka i Torsåns dalgång, 45 m.ö.h. , hette år 1535 **Reffelstad**, namnet tyder på att gården låg på kanten av en sandås- rävel- , åtta hundra år gammal, år 1542 42 seland, år 1571 skattade 1) Elof Björnsson, 33 mark, 3 kor, 5 får, 1 sto, 2) Björn Olsson , 51 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 1 sto, 3) Sigurd Larsson, 62 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 sto, 4) Gudmund Olsson 38 mark, 3 kor, 4 får, 1 sto. 5) Peder Björnsson 62 mark, 4 kor, 5 får, 5 getter, 1 sto, .år 1680 6 gårdar, år 1768 7 gårdar, 1 torp, **37** personer, år 1880 , 6 hemman, 8 torp, 2 arbetarhushåll, **95** personer, 6 över 65 år, 48 vuxna, 41 under 20 år, år 1980 25 gårdar, **74** personer, 14 över 65 år, 48 vuxna, 18 under 20 år, (S 24)

Sillviken, Arnäs, ligger ute vid havsbandet , söder om Killingsnäs viken, 15 km från Arnäs kyrka, fiskeläge, var kronobygge 1795, åter skattejord 1835, år 1880 1 hemman, 1 torp, 1 fiskare, **20 personer**, 1 över 65 år, 6 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 **3** personer, 1 över 65 år, 2 vuxna (S 26)

Skortse, Arnäs ligger 2 km väster om Arnäs kyrka i Lidåns dalgång, 20 m.ö.h., två tusen år gammal, år var nedskuren innan mynningen, år 1545 22 seland, år 1571 skattade 1) Lars Mickelsson. 52 mark. 3 kor, 4 får. 4 getter. 1 häst, 2) änkan Råggård, 50 mark. 2 kor. 1 kviga, 4 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 2 gårdar, **10** personer, år 1880 , 3 hemman, 2 torp, 1 inhyses, 1 smed, 4 arbetarhushåll. **45** personer, 2 över 65 år, 24 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 , 14 gårdar, **33** personer, 11 över 65 år, 17 vuxna, 5 under 20 år, (S 24)

Smedsbyn, Arnäs ligger i Moåns dalgång, norr om Hjältatjärn, 9 km öster om Arnäs kyrka, 50 m.ö.h. två tusen år gammal, skrevs tidigare **Smissbyn**, år 1542 41 seland, år 1571 skattade 1) Sjul Björnsson 21 mark, 2 kor, 2) Olof Jonsson 66 mark, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 1 häst, 3) Mats Persson 64 mark 3 kor, 3 kvigor, 5 får, 2 svin, 1 häst, 4) Peder Jonsson, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar,

år 1780 6 gårdar, **35** personer år 1880 6 hemman, 3 inhyses, **46** personer, 4 över 65 år, 23 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 9 gårdar, **26** personer, 3 över 65 år, 17 vuxna, 6 under 20 år, (S 26)

Stenberg. Arnäs ligger innanför fjärden vid Torsåns mynning på östra stranden , 2 km

sydost Arnäs kyrka, 10 m.ö.h., nedanför Stenberget som möjligen var en tillflyktsborg, tusen år gammal, år 1542 15 seland, år 1571 skattade 1) Olof Persson 64 mark, 3 kor, 5 får, 3 getter, 1 häst, 2) Per Larsson 16 mark, 1 ko, 4 får, år 1680 ,2 gårdar, år 1768 2 gårdar, 1 torp, **12** personer, år 1880, **23** personer, 1 över 65 år, 10 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **8** personer, 2 över 65 år, 5 vuxna, 1 under 20 år, (S 24)

Stensöden, före 1780 hette byn **Öden**, förleden kan vara ännu äldre och tyder på en tillflyktsborg, tusen år gammal, ligger i Bjuråns dalgång öster om Högbysjön, 50 m.ö.h., år 1542 19 seland, år 1571 skattade Sjul Håkansson, landsköpman, 371 mark, 31 lod silver, 11 kor, 2 kvigor, 10 får, 7 getter, 3 svin, 1 häst, år 1680, 2 gårdar, år 1768 2 gårdar, 1 torp, **22** personer, år 1880 **55** personer, 2 över 65 år, 29 vuxna, 31 under 20 år, år 1980 **39** personer, 6 över 65 år, 22 vuxna, 11 under 20 år, (S 26)

Strandnyland, Arnäs ligger 3 km öster om Arnäs kyrka, utjord till Stranne, åtta hundra år gammal, år 1542 8 seland, år 1571 skattade Anders Wilkesson 131 mark, 1 lod silver, 7 kor, 1 kviga, 6 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård, **7** personer. år 1880 2 hemman, 1 torp, **20** personer, 1 över 65 år, 8 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 **6** personer, 4 över 65 år, 1 vuxen, 1 under 20 år (S 24)

Stranne, även kallad **Stensund**, tyder på en tillflyktsborg, två tusen år gammal, ligger väster om Torsåns mynning i Öfjärden, 5 m.ö. h. , två tusen år gammal, år 1542 21 seland, år 1571 skattade 1) Erik Olsson, landsköpman, 187 mark, 14 lod silver, 7 kor, 2 kvigor, 10 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Olof Nilsson 70 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 sto. 3) Kettil Olsson 53 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 svin, 4) Anund Sjulsson 63 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 5) Olof Andersson 37 mark, 2 kor, 5 får, 4 getter, 1 sto, år 1680 4 gårdar, år 1768 5 gårdar, **30** personer år 1880 , 4 hemman, 5 torp, 2 arbetarhushåll. **69** personer, 2 över 65 år, 38 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 , 13 gårdar **37** personer, 5 över 65 år, 26 vuxna, 6 under 20 år, (S 24)

Ström, Arnäs ligger innanför Idbyfjärden vid det uppgrundade sundet till Öfjärden, 5 m.ö.h. tusen år gammal, år 1542 60 seland, år 1571 skattade 1) hustru Margit, 56 mark, 5 lod silver, 3 kor, 1 get, 2) änkan Torhild 35 mark, 2 kor, 3 får, 4 getter, 1 häst, 3) Olof Jonsson 56 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 häst, 4) Per Olsson, 82 mark, 3 lod silver, 4 kor, 5 får, 5 getter, 1 häst, 5) Önde Pedersson 45 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, 6) Önde Gulleesson 72 mark, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1768 8 gårdar, **48** personer, år 1880 , 6 hemman, 1 handlande, 3 torp, 3 fiskare, 1 inhyses, 5 arbetarhushåll, **120** personer, 8 över 65 år, 65 vuxna, 47 under 20 år, år 1980 **67** personer, 9 över 65 år, 32 vuxna, 26 under 20 år (S 24)

Stybbersmark, Arnäs ligger i Moåns dalgång väster om Stybbersmarksjön, 75 m.ö.h., 15 km öster om Arnäs kyrka, vid gränsen till Grundsunda, tidigare nämnt som

Stöbbemark, år 1542 30 seland. år 1571 skattade 1) Anders Olsson, 36 mark, 3 kor, 2 kvigor, 5 får, 5 getter, 1 sto, 2) Per Östensson, 68 mark, 5 kor, 2 kvigor, 2 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 , 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, **27** personer, år 1880, 6 hemman, 1 torp, 1 arbetarhushåll, **69** personer, 6 över 65 år, 36 vuxna, 27 under 20 år, år 1980, 4 gårdar, **18 personer**, 3 över 65 år, 9 vuxna, 6 under 20 år (S 26)

Svartby, Arnäs, ligger i Lidåns dalgång, nedströms Högländsjön, 25 m.ö.h., två tusen år gammal, år 1542 17seland, öde 1571, möjligen hade gården drabbats av sjukdom på 1400-talet och övergivits, därav namnet "Svartbyn", utjord till Högländ, togs åter upp 1651, år 1680 2 gårdar, år 1768, 1 gård, **4** personer, år 1880 2 gårdar, **7 personer**, 5 vuxna, 2 under 20 år, år 1980 **847** personer, nu stadsdel i Örnsköldsvik (S 21)

Sörbrynge, Arnäs ligger nordväst om Ovansjön i Bjuråns dalgång, 15 m.ö.h. , 1 km från

Idbyn, två tusen år gammal, tidigare **Brynje**, "bränd mark", år 1542 9 seland, år 1571 Grels Olofsson, 44 mark, 1 lod silver, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1768 2 gårdar, **10** personer, år 1880 2 hemman, 1 arbetarhushåll, **21** personer, 1 över 65 år, 8 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **14 personer**, 4 över 65 år, 7 vuxna, 3 under 20 år (S 26)

Sörälvsjö ligger norr om Arnäs kyrka vid Älvsjön, "svansjön" 50 m.ö.h. 6 km norr om Arnäs kyrka, tusen år gammal, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) hustrun Margit 55 mark, 4 kor, 1 kviga, 1 får, 1 häst, 2) Olof Olsson 100 mark, 6 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 häst, 3) Kjell Olsson, 86 mark, 6 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1768 3 gårdar, **19** personer, år 1880 5 hemman, 3 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll. **82 personer**. 7 över 65 år. 35 vuxna, 40 under 20 år, år 1980 , 7 gårdar, **18** personer, 4 över 65 år, 10 vuxna, 4 under 20 år, (S 25)

Tjärn, Arnäs ligger 4 km norr om Arnäs kyrka, 60 m.ö.h. i Torsåns dalgång, 800 år gammal, år 1542 20 seland, år 1571 skattade 1) Olof Olofsson, landsköpman, 347 mark, 4½ lod silver, 9 kor, 1 kviga, 4 får, 6 getter, 5 svin, 2 hästar, 2) Olof Andersson, 86 mark, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 2 gårdar, **11** personer, år 1880 2 hemman, 1 torp, 1 inhyses, **27** personer, 3 över 65 år, 8 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 , 6 gårdar, **18** personer, 2 över 65 år, 11 vuxna, 5 under 20 år, (S 25)

Torsböle, Arnäs ligger i Täftåns dalgång, 10 km nordost Arnäs kyrka, 75 m.ö.h. i Bjuråns dalgång, fångstgård, år 1542 27 seland, skattade 1571 1) Henning Olsson, 63 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 2 svin, 1 sto, 2) Giötte Giöttesson 86 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 2 svin, 1 sto, 3) Björn Eriksson, 45 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får- 1 sto, 4) Nils Persson, 32 mark, 2 kor, 4 får, 3 getter, 1 sto, år 1768 5 gårdar, 3 torp, **50** personer år 1780 7 gårdar, år 1880 **112** personer, 10 över 65 år, 56 vuxna, 46 under 20 år, år 1980 **77** personer, 9 över 65 år, 35 vuxna, 33 under 20 år, (S 26)

Trehörningen, Arnäs ligger 14 km nordväst om Arnäs kyrka, 160m.ö.h. i Lidåns dalgång vid sjön Trehörningen, sjön har tre hörn i vikarna, avvattnas genom Klingrebäcken, 8 km norr om Klingre, år 1542 21 seland, år 1571 skattade Håkan Svensson, 49 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, , donerades till friherre Posse, Arnäsbönder dömdes för att ha använt stället som fåbod, utjord till Utanlandsjö, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, år 1768 1 gård, **7** personer, år 1880, 3 hemman, 5 torp, **47** personer, 3 över 65 år, 22 vuxna, 22 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **14** personer, 5 över 65 år, 6 vuxna, 3 under 20 år (S 25)

Täfteå, Arnäs ligger i Bjuråns dalgång norr om Täftesjön, 55 m.ö.h., boplatser under neolitikum, två tusen år gammal, kallades på 1500-talet för **Trätte**, tvist hade gällt gården, år 1542 25 seland, år 1571 skattade Elof Jonsson, 67 mark, 3 lod silver, köpman, 3 kor, 2 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 3 gårdar, **18** personer, år 1880. 5 hemman, 1 inhyses, 3 arbetarhushåll, **58** personer, 3 över 65 år, 36 vuxna, 19 under 20 år, år 1980, 18 gårdar, **51** personer, 6 över 65 år, 32 vuxna, 13 under 20 år (S 26)

Tävra, Arnäs ligger i Moåns dalgång, 10 km öster om Arnäsvall vid E 4, fångstgård, 55 m.ö.h. norr om Tävråsjön, fåbodställe , namnet Täffran, "betesmark", två tusen år gammal, år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Per Persson 88 mark, 1 lod silver, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Lars Andersson 96 mark, 1 lod silver, 6 kor, 2 kvigor, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Nils Olsson, köpman, 139 mark, 3 lod silver, 8 kor, 1 kviga, 7 får, 3 getter, 1 häst, 4) Lars Håkansson, 70 mark, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, År 1680 3 gårdar, år 1768 4 gårdar, 1 torp, **32** personer, år 1880, 4 hemman, 1 gästgivare, 2 torpare, 3 arbetarhushåll, **61** personer, 5 över 65 år, 34 vuxna. 22 under 20 år. år 1980 8 gårdar, **20** personer, 1 över 65 år, 15 vuxna, 4 under 20 år. I byn finns en plats som kallas

Vargbåsen, där en fälla fanns för att fånga varg.(S 26)

Utanlandsjö, Arnäs ligger i Täftåns dalgång söder om Landsjön, 110 m.ö.h., 14 km norr om Arnäs kyrka, fåbodställe till Stranne, år 1542 14 seland, en tid öde, år 1571 skattade Mårten Larsson 32 mark, 4 kor, 1 kviga, 1 får, 2 getter, 1 sto, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **20** personer år 1880 , 7 hemman, 21 torp, 10 arbetarhushåll, **183** personer, 8 över 65 år, 77 vuxna, 98 under 20 år, år 1980 , 14 gårdar, **45** personer, 9 över 65 år, 24 vuxna, 12 under 20 år (S 25)

Västerbursjö, Arnäs ligger 25 m.ö.h., öster om Idbyfjärden, 2 km från Idbyn, 7 km från Arnäs kyrka, namnet bur-bodar fanns här, tusen år gammal, på den vik som sedan blev en sjö, åtta hundra år gammal, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Björ Olsson, köpman, 130 mark, 17 lod silver, 3 kor, 3 får, 1 häst, 2) Klemet Persson, 70 mark, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 3) Joen Olsson, 56 mark, 4 kor, 1 kviga, 3 får, 1 häst, 4) Nils Olsson, 40 mark, 3 kor, 1 häst, år 1680 , 4 gårdar, år 1768 6 gårdar, 1 torp, **48** personer,år 1880 , 7 hemman, 8 torp, 1 arbetarhushåll. **116** personer, 12 över 65 år, 50 vuxna, 54 under 20 år, år 1980 , 12 gårdar, **35** personer, 4 över 65 år, 22 vuxna, 9 under 20 år, (S 26)

Västerlandsjö, Arnäs ligger norr om Landsjön i Torsåns dalgång, 105 m.ö.h., 20 km norr om Arnäs kyrka, fåbodställe, år 1542 27 seland, år 1571 skattade 1) Sigurd Storbjörnsson 128 mark, 6 kor, 2 kvigor, 3 får, 3 getter, 1 sto, 2) Håkan Storbjörnsson 101 mark, 8 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 sto,, år 1680 3 gårdar, år 1768 5 gårdar, 2 torp, **33** personer, år 1880 10 hemmansägare, 30 torpare, 3 inhyses, 5 undantagshjonhushåll, 6 arbetarhushåll. **280** personer, 19 över 65 år, 126 vuxna, 135 under 20 år, år 1980 , 34 gårdar, **78** personer, 21 över 65 år, 37 vuxna, 20 under 20 år (S 25)

Älvsöden, Arnäs ligger väster om Älgsjön, som tidigare hette **Alftsjön**, vars namn tyder på sångsvanen.älften här hade viloplats på flyktvägen,, 4 km norr om Arnäs kyrka, i Torsåns dalgång, 25 m.ö.h., tusen år gammal, år 1542 28 seland, skattade 1571 1) Peder Elafsson, köpman, 118 mark, 4 lod silver, 5 kor, 2 kvigor, 7 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Mats Jonsson 117 mark, 6 kor, 1 kviga, 7 får, 7 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Peder Persson, 23 mark, 2 kor, 2 får, år 1680 2 gårdar, år 1768, 4 gårdar, 1 torp, **34** personer, år 1880 , 6 hemman, 2 torp, **45** personer, 4 över 65 år, 21 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 , 9 gårdar, **26** personer, 4 över 65 år, 14 vuxna, 8 under 20 år, (S 25)

Österbursjö, Arnäs ligger på en ås öster om Idbyfjärden, 40.m.ö.h, hette tidigare **Börsjö**, vilket tyder på att namnet kommer från läget på en tallbevuxen kulle, tusen år gammal, år 1542 , 44 seland, år 1571 skattade 1) Olof Anundsson, skräddare och landsköpman, 8 lod silver, 153 mark, 7 kor, 1 kviga, 9 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Anund Olsson, landsköpman, 158 mark, 17 lod silver, 5 kor, 3 kvigor, 4 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Olof Andersson, 228 mark, landsköpman, 12½ lod silver, 10 kor, 4 kvigor, 4 får, 5 getter, 3 svin, 2 hästar, 4) änkan Marit, 83 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1768 3 gårdar, **19** personer

,år 1880 , 5 hemman, 2 inhyses, **38** personer, 1 över 65 år, 20 vuxna, 17 under 20 år, år 1980 , 8 gårdar, **21** personer, 5 över 65 år, 12 vuxna, 4 under 20 år (S 26)

Överfälle, Arnäs ligger öster om Idbyfjärden, på stranden 5 m.ö.h., utjord till Degerfällle, 3 km från Idbyn, år 1542 4 seland, år 1571 skattade Gulle Olsson, 65 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1768 1 gård, **6** personer år 1880 , 1 hemman, 1 arbetarhushåll, **9** personer, 5 vuxna, 4 under 20 år, år 1980, 2 gårdar, **3** personer, 3 över 65 år (S 26)

Övervike, Arnäs ligger i Torsåns dalgång nordost om Vikessjön, 30 m.ö.h. två tusen år gammal, kallades tidigare **Vike**, år 1542 72 seland, år 1571 skattade 1) Erik Olofsson, 143

mark, 7½ lod silver, köpman?, 5 kor, 2 kvigor, 16 får, 6 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Olof Persson 63 mark, 3 kor, 5 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Mats Staffansson 143 mark, 10 lod silver, landsköpman, 5 kor, 1 kviga, 8 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Joen Persson, 103 mark, 5 kor, 1 kviga, 8 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, 5) Sigurd Olsson 5 kor, 1 kviga, 10 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 6) Håkan Andersson, 158 mark, 7½ lod silver, köpman, 7 kor, 2 kvigor, 15 får, 4 getter, 3 svin, 1 häst, 7) Staffan Hansson, 2 kor, 1 kviga, 2 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 8) Peder Larsson, 75 mark, 4 kor, 3 kvigor, 5 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, 9) Peder Nilsson, 71 mark, 4 kor, 3 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 10) Håkan Björsson, 91 mark, 4 kor, 1 kviga, 8 får, 7 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1768, 4 gårdar, 1 torp, **20** personer, år 1880 13 hemman, 8 torp, 6 arbetarhushåll. **148** personer, 5 över 65 år, 81 vuxna, 62 under 20 år, år 1980, 13 gårdar, **35** personer, 8 över 65 år, 20 vuxna, 7 under 20 år, (S 25)

Överön, Arnäs ligger innanför Öfjärden, 2 km söder Arnäs kyrka, 10 m.ö.h., två tusen år gammal, år 1542 62 seland, år 1571 skattade 1) Björn Pedersson, 88 mark, 3 kor, 1 kviga, 8 får, 4 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Peder Mickelsson, 51 mark, 3 kor, 6 får, 3 getter, 3) Björ Persson, landsköpman, 243 mark, 6 lod silver, 9 kor, 2 kvigor, 11 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 4) Olof Mickelsson, 46 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 5) Gunnar Nilsson, 49 mark, 1 lod silver, 3 kor, 6 får, 6) Håkan Persson, 68 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 7) Peder Olsson 36 mark, 3 kor, 4 får, 8) Per Olsson, 51 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, 9) Mats Jonsson, 73 mark, 4 kor, 5 får, 6 getter, 2 svin, 10) Peder Sigurdsson, landsköpman, 225 mark, 40 lod silver, 4 kor, 6 getter, 1 sto, 11) Lars Björnsson, landsköpman, 468 mark, 55 lod silver, 12 kor, 9 kvigor, 12 får, 4 getter, 6 svin, 3 hästar, 12) Olof Sigurdsson, landsköpman, 181 mark, 16 lod silver, 3 kor, 2 får, 4 getter, 3 svin, år 1680 8 gårdar, år 1768 12 gårdar, 1 torp, **86** personer, år 1880 9 hemman, 11 torp, 3 backstugor, 8 arbetarnushåll, **184** personer, 9 över 65 år, 86 vuxna, 89 under 20 år, år 1980. 15 gårdar, **50** personer, 9 över 65 år, 22 vuxna, 19 under 20 år, , (S 24)

BJÖRNA, kallades förr Själevads fjäll. , skogsbygd i Gideälvens dalgång, hörde till Själevads socken, år 1571 fanns här 16 gårdar, **90** personer blev egen kapellförsamling 1795, sedan egen socken 1824, från Fredrika fördes till socknen byar ovanför Nyliden vid gränsregleringen 1868, år 1865 **1758** personer, år 1880 **2.305** personer, år 1900 **2782** personer, år 1930 **3126** personer, år 1946 **3.299** personer, år 2006 **1.271** personer, med centralort i Björna **419** personer, S 17

Angsta Björna ligger 240 m.ö.h öster om Bågaliden. 34 km nordväst om Björna kyrka, 8 km från Fredrikavägen vid Studsviken. Dalmasen Per Larsson från Venjan, Dalarna i släkten Pellebergs (Lindberg) kom 1812 till Björna och tog upp under Bågaliden nybygget Angsta och 1880 fanns här 5 hemman, 4 arbetarhushåll, **40** personer- 2 över 65 år, 21 vuxna, 17 under 20 år, år 1980 bodde kvar i 5 gårdar **8** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, år 2008 **öde**

Aspsele Björna, som redovisades till 1868 i Fredrika, ligger väster om Gideälven, 250 m.ö.h., 39 km nordväst från Björna kyrka, Anlades som nybygge 1780 av förre gästgivaren Nils Winther (1728-) från Tynderö i släkten **Bryttmojons** ,år 1880 fanns här **62** personer, 5 över 65 år, 23 vuxna, 35 under 20 år, år 1980 **60** personer, 8 över 65 år, 37 vuxna, 15 under 20 år S 17

Backe, Björna, ligger sydost om Bergssjön, 230 m.ö.h. 5 km väster om Hemling. Nybygge som togs upp 1825. år 1880 fanns här 2 hemman, 2 arbetarhushåll, **24** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 11 under 20 år. år 1980 **2** personer, 1 över 65 år, 1 vuxen, nu **öde**

Berg Björna ligger öster om Bergssjön, 220 m.ö.h., 5 km väster om Hemling, nybygge 1779, år 1880 fanns här 3 hemman, 1 arbetarhushåll, **28** personer, 3 över 65 år, 9

vuxna, 16 under 20 år, år 1980 3 hemman, **9** personer, 4 över 65 år, 5 vuxna, nu **öde Björna**, by i Själevad/Björna, ligger vid Gidälven nedanför Björnafallet, 110 m.ö.h. 35 km nordväst Örnsköldsvik, en gammal fångstgård före den katolska tiden, namnet kan komma från Björnån, biflod till Gidälven i en björnrik skogstrakt, år 1542 24 seland, år 1571 fanns här 3 gårdar 1) Erik Olsson 115 mark, 6 kor, 3 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Erik Larsson 122 mark, 7 kor, 5 får, 3 getter, 1 häst, 3) Gullik Jonsson 11 mark, 7 kor, 5 får, 2 getter, år 1680 fanns här 4 gårdar, år 1780 fanns här 7 gårdar och 1 båtsman, kyrkan för den nya församlingen byggdes här 1797, år 1880 fanns här 49 hushåll, 6 hemman, 12 torp, kyrkoherde, klockare, kyrkväktare, postföreståndare, 2 handlanden, skogsfaktor, kronojägare, 3 lärare, 9 arbetarhushåll, **220** personer, 7 över 65 år, 107 vuxna, 106 under 20 år, efter järnvägens öppnande blev byn stationssamhälle och räknas nu som tätort, år 1980 **598** personer, 66 över 65 år, 331 vuxna, 191 under 20 år. år 2006 hade tätorten **419** personer, S 17

Björnsjö Själevad/Björna, ligger vid Björnsjön, 170 m.ö.h., 10 km norr om Gottne, 12 km sydväst Björna kyrka. År 1542 20 seland, år 1571 fanns här 4 gårdar, 1) Olof Jonsson 84 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 2) Karl Gulleson 41 mark, 3 kor, 2 får, 1 häst, 3) Gulle Jonsson 73 mark, 4 kor, 5 får, 2 getter, 1 häst, 5) Jon Persson 91 mark, 5 kor, 6 får, 6 getter, 1 häst, År 1680 fanns här 3 gårdar, år 1780 **20** personer i 3 gårdar, en såg anlades vid sjöns utlopp och byns innevånare ökade och år 1830 fanns här **80** personer, år 1880 6 hemman, 8 torp, 6 arbetarhushåll, 3 inhyses, **134** personer, 6 över 65 år, 63 vuxna, 65 under 20 år, År 1980 **68** personer, 17 över 65 år, 38 vuxna, 13 under 20 år, S 17

Gide, Själevad/Björna, ligger öster om Björna på norra sidan av Gideälven, namnet från älven var Gigan som troligen syftade på att älven var öppen på vintern, 120 m.ö.h. 2 km från Björna, gammal fångstgård, år 1542, 18 seland, år 1571 skattar 1) Olof Bengtsson 79 mark, 5 kor, 2 får, 4 getter, 1 häst, 2) Sjul Ersson 25 mark, 2 kor, 1 får, 3) Joen Svensson 59 mark, 4 kor, 3 får, 5 getter, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, år 1880 6 hemman, 11 torp, 8 hantverkare, 3 inhyses, 3 arbetarhushåll, 4 födorådstagare, **168** personer, 10 över 65 år, 67 vuxna, 91 under 20 år, år 1980 22 gårdar. **51** personer, 14 över 65 år, 27 vuxna, 10 under 20 år, S 17

Granåsen, Björna, ligger vid Bågaliden, nybygge 1829, 1 km norr om Angsta, 12 km väster om Studsviken, på nordslutningen av Bågaliden, 250 m.ö.h. år 1880 1 gård, 2 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 **öde**

Hemling, Björna ligger vid Gideälven norr om dess biflöde Lillån, 12 km norr om Björna, 160 m.ö.h., gammal fångstgård, ett kapell skall enligt traditionen funnits i slutet av den katolska tiden, kan ha legat längre upp vid sjön Hemblungen, "den dimmiga sjön", år 1542 24 seland, år 1571 var gården öde, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, år 1880 **232** personer, 10 över 65 år, 100 vuxna, 122 under 20 år, år 1980 **167** personer, 33 över 65 år, 93 vuxna, 40 under 20 år, år 2005 **69** personer, S 17

Hemsjö, Björna, ligger vid Hemsjön, 15 km nordväst om Trehörningsjö, 3 km från Kantsjö, nybygge 1802, år 1880, 1 torp, 1 backstuga, 1 arbetarhushåll **18** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 10 under 20 år, år 1980 **öde**

Hundsjö, Själevad/Björna ligger vid Hundsjön, fåbodställe till Alnäs, Själevad, 165 m.ö.h. 18 km västerut från Björna kyrka, nybygge 1746, år 1780, 1 gård, år 1880 1 hemman, 1 torp, **22** personer, 1 över 65 år, 11 vuxna, 10 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **5** personer,

5 över 65 år S 17

Högåsen, Björna ligger väster om Gideälven, 6 km uppströms från Studsviken, 220m.ö.h., nybygge 1825, år 1880 1 gård, **7** personer, 2 över 65 år, 3 vuxna, 2 under 20 år, år 1980 **öde**,

Klubben, Fredrika/Björna, kallas även Norra Krokvattnet, ligger vid Klubbsjön i Flärkån/Gide älvs dalgång. 240 m.ö.h., 20 km nordost om Remmaren, nybygge, i Björna 1868, år 1880 4 gårdar, **21** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 **öde**

Korsbyn, Björna, ligger i Gide älvs dalgång, 27 km norr om Björna, namnet efter den vägkorsning som finns här med vägen från Kantsjö, togs upp som "Per Albin småbruk", år 1935, år 1980 , S 17

Krokvattnet, Fredrika/ Björna, även kallad **södra Krokvattnet**, ligger 6 km öster om Studsviken vid Krokvattnet, 260 m.ö.h. i Önskans dalgång, nybygge i Björna 1868, år 1880 3 hemman, 1 torp, **28** personer, 16 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 **1** person, 1 vuxen, nu **öde**

Kärrsjö, Själevad/Björna ligger vid Kärrsjön, 18 km nordväst Trehörningsjö kyrka, 28 km norr om Björna kyrka, 200 m.ö.h. , namnet var tidigare Kyrkesjön, fisket hade kyrkan rätt till, nybygge 1753. år 1780 2 gårdar, år 1880 9 hemman, 5 torp, 3 inhyses, 6 arbetarhushåll, 2 backstugor, **162** personer, 8 över 65 år, 71 vuxna, 82 under 20 år, år 1980 26 gårdar, **85** personer, 26 över 65 år, 34 vuxna, 15 under 20 år, S 1

Leding, Själevad/Björna ligger norr om Ledingen, en sjö nedsänkt i terrängen, 3 km sydväst Björna kyrka, förleden Led- "sänke", efterleden översilad äng på våren "-inge", fångstgård på den katolska tiden, 150 m.ö.h., år 1542 12 seland, år 1571 skattade Olof Nilsson, 123 mark, 7 kor, 9 får, 7 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 4 gårdar, år 1880 3 hemman, 22 torp, 2 inhyses, 2 arbetarhushåll, 2 backstugor, **188** personer, 8 personer över 65 år, 54 vuxna, 126 under 20 år, år 1980 51 gårdar, **106** personer, 22 över 65 år, 59 vuxna, 25 under 20 år, år 2005 i småorten **58** personer, S 17

Locksta, Själevad/Björna ligger vid Flärkån, 20 km väster om Studsviken, 5 km söder om Remmaren, på en sydsluttning 250 m.ö.h. av Vändåtberget, namnet Locksta, sydsamiskt ursprung, Lokka, grunt stillastående vatten, nybygget 1765 togs upp av en same, år 1880 3 hemman, 3 torp, **43** personer, 4 över 65 år, 18 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 6 gårdar, **16** personer, 3 över 65 år, 10 vuxna, 3 under 20 år, Byn ligger på Lockstadeltat, isälvsavlagring, har stora myrmarker samt skog 190 hektar. S 17

Långviken, Björna, ligger norr om Storsjön, 205 m.ö.h. , väster om Långviksmon, 12 km nordost Björna kyrka, nybygge 1759. år 1780 1 gård, år 1880 **121** personer, 10 över 65 år, 51 vuxna, 63 under 20 år, år 1980 **67** personer, 16 över 65 år. 37 vuxna, 14 under 20 år S 17

Långviksmon, Björna tätort vid järnvägen i Långvikens by, 10 km nordost Björna kyrka, 210 m.ö.h. år 1980 **353** personer, 54 över 65 år. 241 vuxna, 108 under 20 år, år 2006 **230** personer S 17

Matarbodum. Själevad/Björna, låg först vid älven "Gammelbyn", flyttades 1717 på grund av frostsador till plats vid Holmsjö, 190 m.ö.h., 10 km nordost Björna kyrka, namnet Matarbodum från Matarforsen i Gide älv, "fiskrik fors", fäbodställe vid älven på 1400-talet, år 1542 18 seland, år 1571 skattade 1) Olof Olsson 52 mark, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 1 häst, 2) Erik Olsson, 60 mark, 4 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, År 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, år

1880 9 hemman, 11 torp, 4 inhyses, 6 arbetarhushåll, 1 backstuga, **176** personer, 9 över 65 år, 80 vuxna, 87 under 20 år, år 1980 24 gårdar. **62** personer, 15 över 65 år, 34 vuxna, 13 under 20 år S 17

Movattnet, Själevad/Björna ligger norr om Storsjön, 6 km nordost Långviksmon, 2 km öster om Hemling, 200 m.ö.h., låg tidigare vid Gidälven, år 1542 13 seland, år 1571 skattade 1) Anders Joensson, 53 mark, 3 kor, 4 får, 1 häst, 2) Rafael Larsson 60 mark, 4 kor, 5 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, marken var frostlänt, gårdarna flyttades till Skallviken som nybygge 1745. år 1780 2 gårdar, år 1880 , 9 hemman, 7 torp, 1 inhyses, **117** personer, 9 över 65 år, 54 vuxna, 54 under 20 år, år 1980 **69** personer, 21 över 65 år, 33 vuxna, 15 under 20 år, S 17

Mörtsjön, Själevad/Björna ligger söder om Björnsjön, 10 km sydväst Björna kyrka, 185 m.ö.h. nybygge 1754, år 1780 3 gårdar, år 1880 2 hemman, 3 torp, **36** personer, 4 över 65 år, 13 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **10** personer, 2 över 65 år, 7 vuxna, 1 under 20 år S 17

Nybyn, Björna ligger 12 km nordväst Björna kyrka, vid Björna Lillån, 300 m.ö.h. på sydslutningen av Hemliden, fåbodställe, togs upp som nybygge 1801, år 1880 **38** personer, 2 över 65 år, 18 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 **öde**

Nyliden, Björna ligger i Gide älvdal på en sluttning-en lid- väster om älven, 17 km norr om Björna kyrka, 215 m.ö.h., togs upp som nybygge 1761, år 1780 2 gårdar, år 1880 14 hemman, 2 torp, 9 arbetarhushåll, 2 backstugor, år 1980 **183** personer, 30 över 65 år, 104 vuxna, 49 under 20 år, år 2006 **101** personer S 17

Remmarn, Fredrika/Björna ligger vid Remmarsjön i Remmaråns dalgång, 50 km nordväst om Björna kyrka, 250 m.ö.h. på en sandås, namnet har samiskt ursprung, här fanns Stavar Jaur's lappskatteland, rätt till fiske hade också byn Hädanberg, nybygge togs upp 1753, år 1780 3 gårdar, byn redovisades under Fredrika, flyttades till Björna 1868, år 1880 5 hemman, 1 arbetarhushåll, **65** personer, 4 över 65 år, 27 vuxna, 34 under 20 år, år 1980 **33** personer, 19 över 65 år, 9 vuxna, 4 under 20 år S 17

Ryssjö, Björna ligger 5 km väster om Björna kyrka vid Ryssjön, som avvattnas till Björnsjöån, 200 m.ö.h., namnet kan ha samiskt ursprung, sjön har uppkommit genom bäverns uppdämning, togs upp som nybygge 1756, år 1780 2 gårdar, år 1880 2 hemman, 1 backstuga **29** personer, 1 över 65 år, 11 vuxna, 17 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **23** personer, 5 över 65 år, 12 vuxna, 6 under 20 år, S 17

Stavarsjön, Fredrika/Björna ligger i Gidälvens dalgång söder om Stavarsjön, länsgränsen går rätt genom byn sedan 1865, togs upp som nybygge 1782 av same på Stavar Jaur's lappskatteland, namnet syftar på tät granskog, år 1880 1 hemman, 1 torp, **7** personer, 4 vuxna, 3 under 20 år, i samma by inom Fredrika **20** personer, 2 över 65 år, 10 vuxna, 8 under 20 år, år 1980, **öde**, ingen fastboende sedan 1971, endast sommarstugor

Stennäs kronopark, ligger på Gidälvens västra strand, 5 km väster om Stennäs i Bjurholm, togs upp som nybygge 1870. år 1880 **7 personer**, 2 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 **öde**.

Studsviken, Björna, ligger på västra stranden av Gidälven, 215 m.ö.h., 35 km norr om Björna, namnet från viken, samisk?, togs upp som nybygge 1777, år 1880 3 hemman, 1 handlande, **25** personer, 2 över 65 år, 13 vuxna, 10 under 20 år, år 1980 , 7 gårdar, **23** personer, 3 över 65 år, 14 vuxna, 6 under 20 år, kapell finns i byn S 17

Uddersjö, Björna ligger under Bågaliden i Hemlingsåns dalgång, norr om Uddersjön,

275 m.ö.h., 15 km väster om Hemling, namnet från Uddersjön,-Aldersjön-"Alsjön", upptogs som nybygge 1828, år 1880 1 hemman, 2 torp **29** personer, 2 över 65 år, 13 vuxna, 14 under 20 år, år 1980 **öde**

Uttersjö, Själevad/ Björna ligger i Utterån/Anåns dalgång, 23 km väster om Björna kyrka, 15 km norr om Gottne, 130 m.ö.h. öster om Uttersjön, namn från djuret utter, fäbodställe för Billsta, upptogs som nybygge 1755, år 1780 3 gårdar, år 1880 **43** personer, 1 över 65 år, 17 vuxna, 26 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **12** personer, 3 över 65 år, 5 vuxna, 4 under 20 år, S 17

Östansjö, Björna ligger på östra stranden av Remmarsjön, 250 m.ö.h. 50 km nordväst om Björna kyrka, utjord till Remmarn,avvitrades 1865, år 1880 **12** personer, 5 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 18 gårdar, **49** personer, 16 över 65 år, 24 vuxna, 9 under 20 år, S 17

Gideå. boplatser under neoliticum vid Gissjön, hörde till Arnäs tidigare, bebyggelsen norr om Gissjön samt Flärke i Önskans dalgång fanns för tusen år sedan, Getingsta och Getingstabodum är åtta hundra år gamla, år 1571 fanns här 25 gårdar, **150** personer, åtta byar togs upp som nybyggen på 1700-talet.Sedan Gideå bruk anlagts bildades kapellag 1811. skildes från Arnäs som egen församling 1822 för byarna vid Gideälven och Husåns dalgång. kyrkan byggdes i Norrgissjö som sedan blev Gideå samhälle, från socknen skildes byarna ovanför Lemesjö i Önskan/Husåns dalgång till egen församling 1844, år 1768 hade nuvarande Gideå socken . år 1865 **2552** personer,1880 **2.790** personer, år 1900 **3.032** personer, år 1930 **2886** personer, år 1948 **2.172** personer, år 1980 **1225** personer, år 2006 **1180** personer. Socknen kan delas upp år 2006 i följande statistikområden, S 76 **808** personer med tätorten **Gideå** **267** personer, S 77 **Flyggsjö** **372** personer med småorten **Flärke** **75** persone

Byviken ,Gideå, ligger i södra änden av Yttre Lemesjön, Önskan/Husåns dalgång, 170 m.ö.h., togs upp 1754 som nybygge, år 1780 2 bönder, **12** personer, år 1880 4 hemman. 9 torp. 2 arbetare. 1 inhyses. **91** personer, 6 över 65 år, 36 vuxna, 49 under 20 år, år 1980 **41 personer**, 15 över 65 år, 16 vuxna, 10 under 20 år, S 77

Bölen, Arnäs/Gideå ligger norr om Gissjön,kallades tidigare **Rullböle**, utjord till Rullnäs, år 1780 2 gårdar, **14** personer, år 1880 **44** personer, 1 över 65 år,23 vuxna, 20 under 20 år, nu under Rullnäs, S 76

Eldsmark, Arnäs/Gideå ligger vid Gide älv, 2 km nedströms Gideå bruk, år 1880 kyrkoskrevs här **85** personer, mantalsskrivning kvar i Arnäs, år 1980 11 gårdar, **32** personer, 3 över 65 år, 21 vuxna, 8 under 20 år S 76

Flyggsjö, Gideå, ligger 20 km nordväst från Gideå kyrka vid Flyggsjön, namnet på sjön kommer från läget vid ett brant berg, "flygg", 160 m.ö.h.. togs upp som nybygge 1754, år 1780 3 gårdar, **23** personer, år 1880 7 hemman, 18 torp, 1 arbetarhushåll. **184** personer, 8 över 65 år, 76 vuxna, 100 under 20 år, Fem torp i **Karlsklubben**, 3 km nordost om byn vid Karlsbäcken, 265 m.ö.h. , ett torp **Brånan**, 1 km öster om byn, år 1980 21 gårdar **57** personer, 18 över 65 år,30 vuxna, 9 under 20 år, S 77

Flärke, Gideå. ligger i Husåns dalgång, nedströms Gryssjön, 140 m.ö.h. 15 km norr Gideå kyrka, två tusen år gammal,år 1542 35 seland. år 1571 skattade 1) Olof Larsson 83 mark, 5 kor, 6 får, 4 getter, 1 sto, 2) Olof Andersson 62 mark, 3 kor, 1 kviga, 8 får, 4 getter, 1 sto, 3) Anund Andersson 68 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 2 getter, 4) hustru Sigrid 63 mark, 5 kor, 2 får, 1 sto, år

1680 3 gårdar, år 1780 8 gårdar, **54** personer, år 1880 12 hemman, 49 torp, 3 inhyses, 4 arbetarhushåll, 2 backstugusittare, **465** personer, 22 över 65 år, 209 vuxna, 232 under 20 år, år 1980, **209** personer, 54 över 65 år, 117 vuxna, 39 under 20 år, år 2005 **74** personer Till byn hör **Salberg, Källfors, Grytsjö, Kolhuggslet**, se dessa nedan, dessutom ligger en fastighet nära Byviken i Trehörningsjö. Inflyttningen på 1800-talet kom från grannbyar i Nordmaling,. S 77

Getingsta, Arnäs/Gideå, ligger vid Getingstasjön, 20 km norr om Arnäsvall, 180 m.ö.h. , tusen år gammal skrevs Gettestad på 1500-talet, namnet kan vara att gården låg under Getberget mot sjön, år 1542 19 seland, år 1571 skattade 1) Björn Olsson 78 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 6 getter, 1 häst, 2) Olof Olsson 81 mark, 6 kor, 1 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **20** personer, år 1880 **100** personer. 2 över 65 år, 44 vuxna, 54 under 20 år, år 1980 11 gårdar, **26** personer, 6 över 65 år, 18 vuxna. 2 under 20 år. S 76

Getingstabodum, Arnäs/Gideå, ligger norr om Gideälven, 17 km från Gideå kyrka, 110 m.ö.h., troligen ett fiskeställe med bodar vid Gideälven, fick sitt namn kopplat med Getingsta på 1500-talet, 800 år gammal, år 1542 13 seland, år 1571 skattade 1) Per Jonsson, 71 mark, 5 kor, 1 kviga, 2 får, 3 getter, 1 sto 2) hustru Anna, 46 mark, 5 kor, 1 kviga, 2 får, 3 getter, 1 sto, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, 2 torp, **21** personer, år 1880 7 hemman, 5 torp **153** personer, .år 1980 20 gårdar, **58** personer, 14 över 65 år, 30 vuxna, 14 under 20 år. Här finns **Bergvattnet**, i västra byn på gränsen till Björna, S 76

Gideå bruk, Gideå., ligger vid Gideälven, 100 m.ö.h., 5 km från Gideå kyrka, Bruket anlades på **Högtjärn**, som järnbruk 1805 och drevs till 1873, sedan fanns här ett sågverk som sedan flyttades till Husum. År 1880 bodde här **111** personer, 13 över 65 år, 55 vuxna, 43 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **20** personer, 3 över 65 år, 11 vuxna, 6 under 20 år. Bruket är nu hotell-konferensgård, S 76

Hattsjö, Arnäs/Gideå, ligger i Önskans dalgång, sjönamnet efter en kulle på näset, "hatten" ,17 km norr om Gideå kyrka, 155 m.ö.h. mellan Hattsjöarna, nybygge 1749, år 1780 3 gårdar, **33** personer, år 1880 5 hemman, 14 torp, 5 inhyses, 3 backstugor, 2 arbetarhushåll, **133** personer, år 1980 **44** personer, 15 över 65 år, 22 vuxna, 7 under 20 år, S 77

Hundsjö, Arnäs/Gideå ligger i Önskans dalgång , 9 km norr om Gideå kyrka, 135 m.ö.h. år 1542 15 seland, år 1571 ej i skattelängden, år 1780 3 gårdar, **16** personer,. år 1880 4 hemman, 9 torp, 1 handlande, **157** personer, år 1980 12 gårdar, **32** personer, 11 över 65 år, 15 vuxna, 6 under 20 år, S 77

Högtjärn, Gideå ligger vid Gideälven, nybygge 1778, här anlades sedan **Gideå bruk**, namnet från god höväxt mellan älven och tjärnen, år 1780 2 gårdar, **9** personer, sedan anlades här **Gideå bruk**, se ovan.

Jakobsskatan, Gideå, ligger 9 km norr om Gideå kyrka, öster om Hundsjö, skata kallades en långsmal udde. fäbod till Norrgidsjö, år 1880 1 hemman, 11 torp, 1 arbetarhushåll, **89** personer, , år 1980 8 hushåll, **18** personer, 5 över 65 år, 9 vuxna, 4 under 20 år. S 77

Kroksjö, Gideå ligger i Önskans dalgång vid Kroksjön 200 m.ö.h., 11 km norr om Gideå kyrka, öster om Hundsjö, nybygge 1761, år 1780 3 gårdar, **16** personer, år 1880 2 hemman, 11 torp, **88** personer, , år 1980 , 2 gårdar, **7** personer, 3 vuxna, 4 under 20 år S 77

Långvattnet, Arnäs/ Gideå ligger norr om Långvattnet i Flärkån/Önskans dalgång, 185 m.ö.h., 3 km öster om Långviksmon, finntorp 1640, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård, **11** personer, år 1880 i Gideå **51** personer, hela byn **115** personer, flyttades helt till Trehörningsjö församling ,

Norrgissjö, Arnäs/Gideå ligger norr om Gissjön i Gideälvens dalgång i östra änden vid Sjöbotten,115 m.ö.h. , kyrkan byggdes norr i byn 1822, när socknen bröts ut ur Arnäs, tvåtusen år gammal, år 1542 45 seland, år 1571 skattade 1) Per Jonsson 76 mark, 3 ½ lod silver, köpman, 4 kor, 3 får, 3 getter, 1 sto, 2)Tord Nilsson 58 mark, 2 kor, 3 får, 3 getter, 1 sto, 3) Kjell Eriksson 55 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 4) Björn Sigurdsson 40 mark, 3 kor, 1 får, 2 getter, 5) änkan Karin , 29 mark, 2 kor, 1 kviga, 3 får, 2 getter, 6) Björn Svensson 19 mark, 1 ko, i kviga, 1 sto, 7) Per Andersson, 10 mark, 1 ko. År 1680 4 gårdar, år 1780 6 gårdar, **44** personer,år 1880 8 hemman,25 torp, 8 hantverkare, kyrkoherden, kyrkvakten, inspektor, 3 handlanden, barnmorska, 3 backstugor, **309** personer, 12 över 65 år, 151 vuxna, 146 under 20 år, därav **41** personer på **Kyrkvallen**, år 1980 **409** personer, 100 över 65 år, 204 vuxna, 105 under 20 år, del av byn i tätorten **Gideå** år 2005 **270** personer, S 76

Nässland, Gideå ligger norr om Getingstasjön, del av byn **Getingsta**, år 1980 2 gårdar, **5** personer, 3 vuxna, 2 under 20 år S 76

Rullnäs, Arnäs/Gideå ligger norr om Gissjön, 4 km från Gideå kyrka, 120 m.ö.h. på slutningen av en rullstensås, tusen år gammal,skrevs tidigare **Näs**,.år 1542 20 seland, år 1571 1) Olof Rulleson 50 mark, 4 kor, 1 kviga, 3 får, 2) Olof Olsson 107 mark, 5 kor, 3 kvigor, 9 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, År 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **13** personer, år 1880 **42** personer, 5 över 65 år. 17 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 **10** personer, 7 vuxna, 3 under 20 år S 76

Sunnansjö, Gideå ligger söder om Bodumssjön, 14 km nordväst Gideå kyrka, år 1780 3 gårdar, **22** personer, år 1880 4 hemman, 10 torp, **98** personer, 8 över 65 år, 41 vuxna, 49 under 20 år, år 1980 **41** personer, 17 över 65 år, 19 vuxna, 5 under 20 år S 76

Sönnersta, Gideå. ligger söder om Gissjön, 115 m.ö.h., 7 km väster om Gideå, togs upp som nybygge 1849, år 1880, 1 hemman, 2 torp, **21** personer, 1 över 65 år, 11 vuxna, 8 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **19** personer, 12 vuxna, 7 under 20 år S 76

Sörgissjö, Gideå ligger söder om Gissjön, 2 km från Gideå kyrka, 115 m.ö.h.. år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Olov Jonsson 42 mark, 3 kor, 5 får, 1 sto,, 2)änkan Brita 17 mark, 1 ko , 1 kviga, 4 får, år 1680 2 gårdar, år 1780 5 gårdar, **34** personer, år 1880 5 hemman,10 torp, 2 inhyses, 6 arbetarhushåll. **158** personer, 8 över 65 år, 77 vuxna, 83 under 20 år. år 1980 , 24 gårdar, **74** personer, 16 över 65 år, 33 vuxna, 25 under 20 år, S 76

Västergissjö, Gideå ligger 126 m.ö.h. nordväst om Gissjön, 8 km från Gideå kyrka, tusen år gammal, år 1542 60 seland, år 1571 skattade 1) Kristier Eriksson 38 mark, 2 kor, 1 kviga, 1 får, 4 getter, 1 sto, 2) Joen Nilsson 48 mark, 3 kor, 8 får, 1 sto, 3)Nils Björnsson 61 mark, 4 kor´, 1 kviga,5 får, 1 sto. 4)Anders Björsson, 73 mark, 4 kor, 2 kvigor, 6 får, 3 getter, 1 sto, 5) Per Jonsson 78 mark, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1780 6 gårdar, år 1880, 16 hemman, 1 handlande, 31 torp, 4 arbetarhushåll, **339** personer, 21 över 65 år,140 vuxna, 178 under 20 år, år 1980 , 51 gårdar, **129** personer, 39 över 65 år, 62 vuxna, 28 under 20 år, S 76

GRUNDSUNDA, ligger ute vid Bottenhavet med flera fiskelägen och hamnar, hade tidiga kontakter både söder ifrån och öster ifrån över Kvarken, vid Ällön i Kyrkesviken

skall det första kapellet byggts vid kristnandet, möjligen på 1100-talet, socken från 1200-talet, nämnd 1314, kyrkan ligger i Fanbyn, 11 m.ö.h, som för tusen år sedan låg vid havet och ett grunt sund, som kan ha givit namnet på socknen, år 1571 fanns här 67 gårdar, **400** personer år 1780. **665** personer, år 1865 **2703** personer, 1880 **3.180** personer, år 1900 **4073** personer, år 1930 **4453** personer, år 2006 **3.017** personer. Socknens statistikområden, S 27 Grundsunda Sörbygd **417** personer med småorten Banafjäl. **85** personer, S 28 Husum **1974** personer, S 29 Grundsunda norrbygd **628** personer,

Avan ligger vid havet ovanför Malingen och fördes till Nordmaling, 10 km söder Nordmaling, skattade 1571 i Nordmaling, 1) Erik Persson, landsköpman, 452 mark, 64 lod silver, 11 kor, 3 kvigor, 6 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Lars Olsson, 111 mark, 5 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 2 får, 1 häst, 3) Göran Göransson, 85 mark, 5 kor, 2 kvigor, 3 får 2 getter, 1 svin, 1 häst, 4) hustru Anna, 143 mark, 5 kor, 2 kvigor, 3 får 1 get, 1 häst, år 1780, 8 gårdar, **42** personer, 3 över 65 år. 21 vuxna, 19 under 20 år

Banafjäl Grundsunda, namnet betyder bred strandsträcka, låg vid havet, nu 5 m.ö.h. 12 km från Arnäs kyrka, nämns 1413 som Bjanafjärd, år 1542, 55 seland, år 1571 fanns här 9 gårdar 1) Anders Olsson 95 mark, 6 kor, 2 kvigor, 3 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Olof Nilsson 88 mark, 4 kor, 1 får, 4 getter, 1 svin, 1 sto 3) Jon Olsson 49 mark, 2 kor, 2 kvigor, 3 får, 2 getter, 1 svin, 1 sto, 4) Erik Håkansson 46 mark, 2 kor, 3 får, 3 getter, 1 sto, 5) Anders Eriksson 116 mark, 5 kor, 2 kvigor, 8 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 1 sto, 6) Olof Persson 78 mark, 3 kor, 1 kviga, 1 stut, 4 får, 3 getter, 1 häst, 7) Tord Olsson 64 mark, 4 kor, 3 får, 2 getter, 2 svin, 1 sto, 8) Olof algotsson 78 mark, 5 kor, 1 kviga, 1 stut, 4 får, 3 getter, 2 svin, 1 sto, 9) Önde Pålsson 57 mark, 2 kor, 2 kvigor, 1 stut, 5 får, 5 getter, 1 svin, 1 sto, År 1680 fanns här 7 gårdar, År 1780 8 gårdar och 1 torp, **44** personer, 2 över 65 år, 19 vuxna, 23 under 20 år, År 1880 **212** personer, 11 över 65 år, 124 vuxna, 97 under 20 år, År 1980 **133** personer, 21 över 65 år, 80 vuxna, 32 under 20 år, år 2006 **85** personer S 27

Bodum, Grundsunda, ligger 15 m. ö. h., 2 km nordost Grundsunda kyrka vid Långsjön, namnet tyder på en fåbodplats, år 1542 12 seland, år 1571 skattar 2 gårdar, 1) Olof Eriksson 71 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst 2) hustru Kerstin 16 mark, 1 ko, 1 får, 3 getter, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **8** personer, 5 vuxna, 3 under 20 år år 1880 **26** personer, 1 över 65 år, 14 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 **4** personer, 1 över 65 år, 3 vuxna S 29

Dombäck. Grundsunda, ligger öster om Gideälvens mynning på näset mellan Gideälven och Husån, vid E 4, 5 m.ö.h. ,namnet kommer från "lugnt vatten", troligen gammal boplats vid havet, år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) didrik Nilsson, 208 mark, 15 lod silver, 9 kor, 2 kvigor, 4 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 1 sto, 3) hustru Elin . 96 mark, 4 lod silver, 5 kor, 3 får, 2 getter, 1 svin, 1 sto, 3) Nils Nilsson 45 mark, 3 kor, 2 getter, 1 svin, 1 sto, 4) Olof yngst, 71 mark, 3 lod silver, 2 kor, 1 får, 1 get, 1 häst, 5) Olof Björsson samt barnegods, 12 lod silver 236 mark, 3 kor, 5 får, år 1680 3 gårdar, år 1780 2 gårdar och boställe för komministern, **11** personer, 6 vuxna, 5 under 20 år, år 1880 51 hushåll. därav 5 hemman, 14 torpare, 16 arbetare, 16 övriga, **195** personer , 6 över 65 år, 108 vuxna, 81 under 20 år. år 1980 **1151** personer, nu en del av **Husum**, tätort som 2006 hade **1701** innevånare. S 28

Dombäcksmark, Grundsunda, ligger öster om Gideälven innanför Dombäck, 15 m.ö.h. uppodlat av Dombäck, år 1542 14 seland. år 1680 1 gård, år 1780 1 gård, **6** personer, 4 vuxna, 2 under 20 år, år 1880 **69** personer, 2 över 65 år, år 41 vuxna, 26 under 20 år, 1980 **63** personer 7 över 65 år, 33 vuxna, 23 under 20 år, S 28

Fanbyn, Grundsunda, den äldsta byn i socknen, fiskeläge, ligger 1 km söder om Grundsunda kyrka , 10 m.ö.h. innanför en vik i havet, kyrkan byggdes på mark innanför byn, se **Prästbordet**, år 1542 20 seland, år 1571 skattade 1) Per Persson 101 mark, 7 kor, 2 får .2 getter, 1 sto, 2) Per Andersson 57 4 kor, 3 får, 1 get, 1 svin, 1 sto, 3) hustru Kristin 25 1 ko, 1 får, 1 sto. år 1680, 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, **26** personer, 3 över 65 år, 12 vuxna, 11 under 20 år, år 1880 3 hemman, 1 skeppare, 11 fiskare, **86** personer, 2 över 65 år, 41 vuxna, 43 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **41** personer, 10 över 65 år, 21 vuxna, 10 under 20 år, S 29

Fillingen, Grundsunda. ligger innanför en vik av havet, 5 m.ö.h., 4 km nordost om Grundsunda kyrka, namnet skrevs på 1500-talet även Fyllinge, tyder på att tjärnen innanför byn var översvämmad på våren, fiskeläge, år 1542 11 seland, år 1571, 1) Olof Östensson 130 mark, 7 kor, 2 kvigor, 6 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **7** personer, 4 vuxna, 3 under 20 år., år 1880 1 hemman, 1 torp, 3 fiskare, **27** personer, 5 över 65 år, 11 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 1 gård, **5** personer, 3 över 65 år, 2 vuxna, S 29

Finna, Grundsunda, ligger vid havet , 9 km sydväst ldbyn, gammal fångstgård och fiskeläge, namnet kan syfta på strövande jägare och fiskare, 5 m.ö.h. år 1542 33 seland, år 1571 skattade 1) Per Jonsson 64 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 2 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Håkan Andersson 106 mark, 6 kor, 1 kviga, 8 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Peder Östensson 121 mark, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 2 getter, 2 svin, 1 häst, 4) Henning Eriksson 75 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, 2 fiskare, **26** personer, 2 över 65 år, 13 vuxna, 11 under 20 år, år 1880 2 bönder, 9 fiskare, 1 lots, 1 båtsman, **95** personer 9 över 65 år, 36 vuxna, 48 under 60 år, år 1980 18 gårdar, **52** personer, 10 över 65 år, 29 vuxna, 13 under 20 år, S 27

Flärke, Grundsunda, ligger i Flärkans dalgång, 35 m.ö.h innanför Ultråviken,. 7 km sydväst Husum, år 1542 30 seland, utjord till Ultrå, redovisas 1571 under denna by, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **18** personer, 7 vuxna, 11 under 20 år, år 1880 7 hemman, 15 torp, 14 fiskare, 8 arbetarhushåll, **261** personer, 17 över 65 år, 127 vuxna, 117 under 20 år, år 1980 45 gårdar, **123** personer, 23 över 65 år, 67 vuxna, 33 under 20 år, S 27

Gidböle, Grundsunda, ligger vid Gideälvan, 30 m.ö.h. , 9 km uppströms från Dombäck, var troligen uppodlat av byamännen i Dombäck på 1400-talet, år 1547 5 seland, öde 1571, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar **11** personer, 7 vuxna, 4 under 20 år, år 1880 , 4 hemman, 2 torp, 1 arbetarhushåll, **47** personer, 2 över 65 år, 17 vuxna, 28 under 20 år, år 1980 9 gårdar, **22** personer, 6 över 65 år, 11 vuxna, 5 under 20 år, S 28

Gideåbacka, Grundsunda, ligger på en backe vid Gideälvens mynning på västra sidan, 20 m.ö.h., kallades även **Västana**, 2 km från Husum, år 1542 3 seland odlad jord, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, år 1880 , 1 herrgård, 1 handlande, 5 torp, 20 arbetarhushåll **155** personer, 1 över 65 år, 78 vuxna, 76 under 20 år, år 1980 **94** personer, 25 över 65 år, 43 vuxna, 26 under 20 år. Vid Gideåbacka ligger en kraftverksdamms byggd 1916, nu passerar Botniabanan med bro över älven, s 28

Godmark, Grundsunda, ligger i Husåns dalgång, 50 m.ö.h. 12 km norr om Husum, troligen uppodlad på 1400-talet , namnet kan vara samisk, år 1542 16 seland, år 1571 skattade 1) Olof Kristoffersson 147 mark, 6 lod silver, köpman?, 7 kor, 2 kvigor, 8 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Per Björsson 87 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780

3 gårdar. **9** personer, 6 vuxna, 3 under 20 år, år 1880 **85** personer 9 över 65 år, 46 vuxna, 30 under 20 år, år 1980 9 gårdar, 1 rättare, 1 arrendator, 4 hemman, 4 födorådstagare, 1 inhyses, 3 arbetarhushåll, **29** personer, 4 över 65 år, 20 vuxna, 5 under 60 år, s 29

Godmersta, Grundsunda, ligger 7 km norr om Husum vid E 4, 25 m.ö.h. innanför Högsviken, namnet skrevs Gommerstad, möjligen syftade det på en kantby mot havet som liknade ett gap-gommen, År 1544 14 seland, år skattade 1) Olof Gudmundsson 68 mark, 5 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, 2) Hans Andersson 85 mark, 1 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 5 getter. År 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar. **13** personer, 2 över 65 år, 4 vuxna, 4 under 20 år, år 1880 4 hemman, 7 torp, 1 inhyses, 1 urmakare 1 födorådstagare, 2 arbetarhushåll, **63** personer. 5 över 65 år, 31 vuxna, 27 under 20 år, år 1980 16 gårdar, **45** personer, 8 över 65 år, 27 vuxna, 10 under 20 , S 29

Husum, Grundsunda, ligger i havsbandet vid mynningen av Önskån, även kallad Husån, 10 m.ö.h., namnet Husum kan vara **Osum**, byn kom till vid mynningen av Gide älven, ett "os", möjligen på 1200-talet. Bebyggelsen ökade sedan Husums såg anlades, fiskeläge, år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Jon Persson 58 mark, 3 kor, 1 kviga, 2 får, 1 get, 2 svin, 1 häst, 2) Isak Kristoffersson 58 mark, 3 kor, 2 får, 1 get, 1 häst, 3) Jon Olsson, 25 mark, 1 ko, 1 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 7 gårdar, **19** personer, 2 över 65 år, 13 vuxna, 4 under 20 år, år 1880 2 hemman, 7 torp, 2 handlanden, 18 övrga , hantverkare och sågarbetare, **131** personer, 2 över 65 år, 70 vuxna, 59 under 20 år, sammanbyggts som tätort med Husums såg och Dombäck, S 28

Husums såg, anlades på Husums mark år 1846 av James Dickson, såldes till Kempe som startade massafabrik, år 1880 **573** personer, 6 över 65 år, 271 vuxna, 293 under 20 år, år 1980 **779** personer, år 2005 i tätorten **1709** personer, S 28

Högen, Grundsunda ligger 6 km norr om Husum innanför Högsviken, 20 m.ö.h, år 1542 13 seland, år 1571 skattade 1) Mårten Larsson, 114 mark, 6 lod silver, köpman? 4 kor, 3 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Lars Mårtensson 114 mark, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 5 getter, 1 häst, 3) Lars Jonsson 66 mark, 3 kor, 2 får, 2 getter, 1 sto, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **16** personer, 8 vuxna, 8 under 20 år, år 1880 4 hemman, **36** personer, 3 över 65 år, 17 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **6** personer, 2 över 65 år, 4 vuxna, s 29

Kasa, Grundsunda ligger vid Flärkån, 5 km väster om Husum, innanför havsbandet, 30 m.ö.h, gammal fångstgård, kumlet på byns berg kan ha varit en vårdkase, år 1542 21 seland, år 1571 skattade 1) Per Olsson, köpman, 203 mark, 11 lod silver, 9 kor, 2 kvigor, 7 får, 4 getter, 1 svin, 2 hästar, 2) Tord Olsson, 62 mark, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 getter, 1 häst, 3) Erik Nilsson , 100 mark, 4 kor, 2 kvigor, 6 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 2 gårdar, 1 sockenlapp, **17** personer, 7 vuxna, 10 under 20 år, år 1880 4 hemman, 19 torp, 8 arbetarhushåll, 1 rättare, 3 skräddare, 1 båtsman, 1 sjöman, 2 sockenlappar, **175** personer, 12 över 65 år, 90 vuxna, 73 under 20 år, år 1980 51 hushåll, **114** personer, 26 över 65 år, 64 vuxna, 24 under 20 år, S 29

Killingsnäs, Grundsunda ligger vid en vik i havsbandet, fiskeläge, 8 km sydost Idbyn, används som bete för killingar, år 1542 5 seland, 1 hemman, 4 torp, alla fiskare, år 1880 **19** personer, 1 över 65 år, 9 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 enbart sommarboende. S 27

Könsa, Grundsunda ligger norr om Könsasjön, 10 m.ö.h., 1 km från Grundsunda kyrka, som byggts på byns mark, skrevs tidigare **Könsvåge**, förleden kan tydas som Korn och efterleden som vik, innan uppgrundningen Kornviken, fångstgård före katolska tiden, år 1542 18 seland,

år 1571 skattade 1) Erik Olsson 98 mark, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, 2) hustru Dordi 66 mark, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 5 getter,, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **15** personer, 7 vuxna, 8 under 20 år, år 1880 3 hemman, 3 torp, 1 inhyses, 1 fiskare, **63** personer, 6 över 65 år, 26 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 6 gårdar, **19** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 6 under 20 år , S 29

Lakamark, Grundsunda ligger norr om Lakamarkssjön, 43 m.ö.h. , 8 km norr om Husum, tidigare namn Locomark/Lyckemark, kan vara av samiskt ursprung, lokka. grunt stillastående vatten, nämns 1493, utjord till Husbyn, möjligen fanns här en inhägnad vid fäbodstället, en lycka, efterle - mark används för utjordar i Västerbotten,, år 1542 14 seland, år 1571 fanns ingen skattlagd här, år 1680 öde. år 1780 3 gårdar, **23** personer, 8 vuxna, 15 under 20 år, år 1880 4 hemman,2 skraddare, **39** personer 1 över 65 år, 19 vuxna, 19 under 20 år, år 1980, 3 gårdar, **7** personer, 2 över 65 år, 3 vuxna, 2 under 20 år S 29

Mosjön, Grundsunda ligger vid Mosjön, 45 m.ö.h. 10 km väster om Husum vid E 4, rastplats, arkeologiskt undersökt som boplats för samerna vintertid och för sockenlappen året om. år 1780 1 båtmanstorp, **3** personer, 2 vuxna, 1 under 20 år. S 27

Nyland år 1780 **14** personer, 10 vuxna, 4 under 20 år,

Prästbordet, Grundsunda i **Könsa** redovisas från 1690 som kyrklig jord, år 1780 **40** personer,5 över 65 år, 21 vuxna, 14 under 20 år år 1880 **62** personer, 3 över 65 år, 28 vuxna, 31 under 20 år, år 1980 **35** personer, 11 över 65 år, 12 vuxna, 12 under 20 år.S 29

Rönholm, ligger i havsbandet ovanför Malingen,fiskeläge, år 1571 skattadei Nordmaling , 1) Lars Olsson, 69 mark, 7 kor, 2 kvigor, 1 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Anders Persson, 21 mark, 2 kor, 3) Erik Håkansson, 106 mark, 6 kor, 1 kviga, 3 får 1 get, 1 svin, 1 häst, 4) Johan Håkansson 70 mark, 4 kor, 1 får, 1get, 1 svin, 1 häst, år 1780 i Grundsunda **7** personer, 3 vuxna, 4 under 20 år ,fördes åter till Nordmaling

Saluböle, Grundsunda, ligger vid havsbandet, 10 m.ö.h. vid mynningen av ån Salan, 14 km nordost om Grundsunda kyrka på gränsen till Nordmaling vid Norrstigen, E 4, fiskeläge, namnet är egentligen "svalan", i de höga sanbankarna fanns många svalbon, år 1542 2½ seland, år 1571 öde, år 1694 1 gård, år 1780 1 gård, **3** personer, 2 vuxna, 1 under 20 år,år 1880 **14** personer, 2 över 65 år, 6 vuxna, 6 under 20 år, år 1980 8 gårdar, **20** personer, 5 över 65 år, 10 vuxna, 5 under 20 år S 29

Skademark, Grundsunda ligger 18 km nordväst om Grundsunda kyrka i Salåns dalgång, nordost om Skademarkssjön, tidigare namn var Skavmark, där man samlade in avskavd bark, gammal fångstgård, år 1542 44 seland, år 1571 skattade 1) Per Hansson 118 mark, 8 kor,1 kviga, 8 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Lars Olsson, 108 mark, 7 kor, 1 kviga, 6 får, 6 getter, 1 sto, 3) Erik Jakobsson, 30 mark, 2 kor, 2 får, 2 getter, år 1680 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, **19** personer, 10 vuxna, 9 under 20 år,år 1880 , 6 hemman, 6 torp, 1 arbetarhushåll, **69** personer, 8 över 65 år, 34 vuxna, 27 under 20 år, år 1980 ,12 gårdar, **35** personer, 6 över 65 år, 20 vuxna, 9 under 20 år, S 29

Skagen, namn på en utskjutande udde, rösen och labyrint visar på tidiga boplatser hör till byn **Ållön**

Skagshamn, Grundsunda, namnet från Skagsudden, en halvö som "sticker ut i fjärden", fiskeläge, ute vid havsbandet, öster om Haraviken vid Svartsundet,, 20 km sydost om Arnäs kyrka, 5 m.ö.h., hör till byn **Ällön**, år 1980 **7** personer, 3 över 65 år, 3 vuxna, 1 under 20 år, ett kapell finns i byn. S 28

Skede, Grundsunda, ligger innanför Kyrkesviken i Risöfjärden, 15 km från Arnäs kyrka och 18 km från Husum, omfattar även **Vike**, namnet Skede talar om att en väg har funnits här, år 1542 27 seland, år 1680 3 gårdar, år 1780 5 gårdar, **22** personer, 2 över 65 år, 12 vuxna, 8 under 20 år. år 1880 **77** personer, 3 över 65 år, 38 vuxna, 36 under 20 år, år 1980 **68** personer, 16 över 65 år, 31 vuxna, 21 under 20 år, S 27

Skeppsmalen, Grundsunda, ligger längst ut på Skagsudde, namnet malen "stenig strand vid havet", fiskeläge, 25 km från Arnäs kyrka, hörde till byn Ällön, år 1980 **22** personer, 5 över 65 år, 15 vuxna, 2 under 20 år, kapell finns i byn, Hannells salteri lägger in surströmming, S 27

Stensätter, Grundsunda, ligger väster om Aggösundet, norr om Landsjön, 20 m.ö.h. namnet "sten kan komma från att det har funnits en flyktborg här", "säter anger fäbodställe". i närheten ligger Flärke, år 1542, 6 seland, utjord till Ulträ, år 1680 2 gårdar, år 1780, 3 gårdar, **15** personer, 6 vuxna, 9 under 20 år, år 1880, 2 hemman, 2 torp, 1 fiskare, **36** personer, 3 över 65 år. 15 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 **15** personer, 6 över 65 år, 7 vuxna, 2 under 20 år. S 27

Sund, Grundsunda ligger innanför fjärden Draget, 15 km söder om Husum, togs upp som nybygge 1696, år 1780 1 gård, **8** personer, 2 vuxna, 6 under 20 år., år 1880 2 gårdar **12** personer, 1 över 65 år, 9 vuxna, 2 under 20 år, år 1980 1 gård. **5** personer, 2 vuxna, 3 under 20 år S 27

Tennviken, Grundsunda ligger vid havsbandet där en bäck från Tennsjön rinner ut, namnet egentligen **Tjärviken**, hör till byn **Ällön**

Tjärn, Grundsunda, nämns även som **Tennåkern**, utjord vid Tennsjön i byn **Ällön**

Ultrå, Grundsunda ligger i havsbandet, 12 km söder om Husum, 15 m.ö.h., vid Ultrån, en 10 km lång skogså, namnet kommer från sångsvanen, fsv alptren, som stannade här vid sin flyttning, gammal fångstgård, år 1542 50 seland, år 1571 skattade 1) Gabriel Bertilsson, 86 mark, 8½ lod silver, köpman, 1 ko, 1 kviga, 1 får, 2 getter, 1 sto, 2) Björn Persson, 146 mark, köpman, 3½ lod silver, 6 kor, 2 kvigor, 7 får, 4 getter, 2 ston, 3) Olof Pålsson 47 mark, 3 kor, 2 får, 2 getter, 1 sto, 4) Lars Olsson, köpman, 131 mark, 3 lod silver, 8 kor, 2 kvigor, 7 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 5 gårdar, år 1780 13 gårdar, fiskeläge **42** personer, 2 över 65 år, 21 vuxna, 19 under 20 år, år 1880, 4 hemman, 2 torp, 6 fiskare, 3 arbetarhushåll. **84** personer, 5 över 65 år, 44 vuxna, 35 under 20 år, år 1980 **44** personer, 9 över 65 år, 26 vuxna, 9 under 20 år, S 27

Utås, Grundsunda ligger nordväst om Fanbyviken, 10 m.ö.h., 2 km norr om Husum, läget på åsen mot stranden har givit namnet, fångstgård, år 1542 23 seland, år 1571 skattade 1) Joen Olsson, köpman, 8 lod silver, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Mikael Olsson, 75 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Anders Olsson, 38 mark, 2 kor, 1 kviga, 3 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **12** personer, 1 över 65 år, 6, vuxna, 5 under 20 år år 1880, 4 hemman, 3 torp, 4 fiskare, 2 arbetarhushåll. **72** personer, 3 över 65 år, 40 vuxna, 31 under 20 år, år 1980, 17 gårdar, **41** personer, 16 över 65 år, 18 vuxna, 7 under 20 år S 28

Vike, Grundsunda ligger innanför Risöfjärden, 10 m.ö.h., 17 km sydväst Husum, utjord till **Skede**, fångstgård, år 1542 24 seland, blev sedan öde, år 1980 , **6** personer, 4 över 65 år, 2 vuxna S 27

Västanå år 1780, 1 gård, **4** personer, 2 vuxna, 2 under 20 år, redovisas nu under **Eldsmark**

Allön, Grundsunda ligger i havsbandet 25 km söder om Husum, skrevs tidigare Elled, kan komma från att det fanns skog av gråal på ön, efterleden pekar på namnet för ett sund, som skilde ön från fastlandet, fiskelägen är **Tennviken** , **Skeppsmalen**, tidigare lotsplats, och , byn 10 m.ö.h. , år 1542 20 seland, år 1571 skattade 1) Olof Nilsson 138 mark, köpman, 3½lod silver, 7 kor, 3 kvigor, 5 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Mats Persson, 41 mark, 2 kor, 2 kvigor, 3 får, 1 häst, 3) Olof Sigurdsson, 83 mark, 4 kor, 5 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 8 gårdar, **33** personer, 18 vuxna, 15 under 20 år, år 1880 , 4 hemman, 12 fiskare, 5 lotsar, 3 fyrpersonal, **119** personer, 2 över 65 år, 65 vuxna, 52 under 20 år, år 1980 20 gårdar, **52** personer, 12 över 65 år,, 29 vuxna, 11 under 20 år, S 27

Öden, Grundsunda ligger i Könsans dalgång, 4 km norr om Grundsunda kyrka, vid E 4, 25 m.ö.h.,fångstgård, namnet kan betyda att här uppe i skogen legat ett rastställe på Norrstigen, år 1542 15 seland, av dessa var 3 seland kyrkojord, år 1571 skattade 1) Nils Algotsson, landsköpman, 394 mark, 3 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 2 getter, 1 svin, 1 sto, 2) änkan Anna 62 mark, 1 lod silver, 3 kor, 1 kviga, 7 får, 5 getter, 1 sto, år 1680 1 gård, år 1780 3 gårdar, **19** personer, 9 vuxna, 10 under 20 år,år 1880, 4 hemman, 4 torp, 1 arbetarhushåll, **85** personer, 6 över 65 år, 32 vuxna, 47 under 20 år, **år 1980 .12** gårdar, **33** personer, 6 över 65 år,20 vuxna, 7 under 20 år, S 29

Önskan, Grundsunda ligger vid E 4. 3 km norr om Husum vid Önskan/Husån, 25 m.ö.h., namnet skrevs tidigare Anskavan, "sandig bred vik", gammal fångstgård, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Önde Olsson 69 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 1 svin, 2) Önde Persson, 40 mark, 2 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 svin, 1 sto, 3) Peder Andersson 43 mark, 2 kor, 1 kviga, 3 får, 1 get, 1 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 5 gårdar, **26** personer, 11 vuxna, 15 under 20 år, år 1880 **101** personer, 3 över 65 år, 51 vuxna, 47 under 20 år, år 1980 **304** personer, 108 över 65 år, 159 vuxna, 35 under 20 år, ingåt i **Husum**, byn har socknens ålderdomshem, S 28

MO socken hörde till Själevad, år 1571 fanns här 50 gårdar, **270** personer, egen socken 1827 genom avskiljning från Själevad, namnet gavs av att kyrkan byggdes i Mo by, ovanför Mo bruk vid Anån/Moälven. efter folkbokföringen år 1780 **427** personer, år 1865 **1493** personer,1880 **1738 personer**, år 1900 **2055** personer, år 1930 **1865** personer, år 2006 **1.296 personer**. med tätorten **Moliden 324** personer, S 16

Backe, Själevad/Mo som ligger på backen ovanför Genån norr om Mo kyrka, 75 m.ö.h, kallas också för **Västerbacke**, 13 km nordväst Själevads kyrka, efter vägen till Gottne, nere vid ån låg Österbacke där Mo bruk sedan anlades, Backe nämns första gången 1486, år 1542 58 seland, år 1571 fanns här 5 gårdar, 1) Olof Jonsson, 131 mark, 5 kor, 1 kviga, 9 får, 4 getter,2 svin, 1 häst, 2) Per Persson, landsköpman, 378 mark, 7 kor, 2 kvigor, 5 får, 1 get, 1 häst , 3) Per Larsson, 80 mark, 3 kor, 3 får, 2 getter, 1 häst, 4) Jon Zachrisson 113 mark. 5 kor, 1 kviga, 9 får, 2

getter, 1 häst, 5) Johan Andersson 73 mark, 4 kor, 8 får, 5 getter, 1 häst, år 1680 5 gårdar. år 1780 5 hemman, **38** personer, år 1880 7 hemman, 10 torp, 9 arbetarhushåll, **133** personer, 8 över 65 år, 65 vuxna. 60 under 20 år, år 1980 20 hushåll, **72** personer, 15 över 65 år, 36 vuxna, 21 under 20 år S 16

Flärke, Själevad/Mo.ligger sydväst om Rösåsberget, vid Galån, 40 m.ö.h.,2 km från Mo kyrka, namnet kommer från den grunda sjö som ån bildade här, nämns 1443 i Kubbes kalvskinnsbrev, då bodde Tord här, år 1542 60 seland, år 1571 skattade 1) Per Eriksson 298 mark, köpman?, 9 kor, 4 kvigor, 11 får, 11 getter, 3 svin, 2 hästar, 2) Olof Eriksson 43 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 3) hustru Brita 86 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 4) Joen Jonsson, 133 mark, 5 kor, 3 kvigor, 5 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 5) Olof Eskilsson 45 mark, 3 kor, 6 får, 2 getter, 1 häst, År 1680 4 gårdar, år 1780 8 gårdar,2 torp, **50** personer, år 1880 14 hemman, 21 torp, 1 sågställare,7 arbetarhushåll, **239** personer, 17 över 65 år, 115 vuxna, 107 under 20 år, år 1980 **121** personer, 23 över 65 år, 63 vuxna, 33 under 20 år. , S 16

Gala. Själevad/Mo, ligger väster om Anåns mynning, 5 m.ö.h. 2 km från Mo kyrka, skrevs Gardha 1535, namnet kan betyda gården i deltat, år 1542 30 seland, gammal marknadsplats "Galastan", År 1571 skattade Olof Östensson och ett barnagods(arv) för 105 mark, 15 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 8 får, 5 getter, i häst. år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, 1 torp, **29** personer, år 1880 2 hemman, 4 torp, 5 arbetarhushåll, **68** personer, 5 över 65 år, 34 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 9 gårdar, **33** personer, 5 över 65 år, 21 vuxna, 7 under 20 år S 16

Gottne, Själevad/Mo, ligger i Anåns dalgång vid Utteråns inflöde i Anån, 8 km norr om Mo kyrka, 30 m.ö.h, namnet från de sjungande forsarna i åarna,, dialektalt Gjöttne,boplats fanns här före katolska tiden, år 1542 140 seland. År 1571 skattar 1) Olof Persson, 147 mark,8 lod silver, köpman?, 5 kor, 2 kvigor, 9 får, 4 getter, 1 häst, 2) Björn Rafaelsson, 147 mark 3 lod silver, köpman?, 5 kor, 2 kvigor, 9 får, 4 getter, 1 häst, 3) änkan Kerstin 53 mark, 4 kor, 2 getter 1 häst, 4) Jon Pedersson, 175 mark, 8 kor, 1 kviga, 8 får, 5 getter, 1 häst, 5) Olof Jonsson , 175 mark, 5 lod silver, köpman?, 5 kor, 1 kviga, 9 får, 3 getter, 1 häst, 6) Hans 59 mark, 3 kor, 5 får, 4 getter, 1 häst, 7) Olof Persson 72 mark, 5 kor, 9 får, 3 getter, 8) Anders Rafaelsson 257 mark, 25 lod silver, landsköpman, 7 kor, 1 kviga, 14 får, 12 getter, 2 svin, 1 häst. Sistnämnda landsköpman flyttade till Härnösand, när staden där grundades, År 1680 fanns här 7 gårdar, år 1780 9 gårdar, 2 båtsmän, 1 torp, **74** personer, år 1880 15 hemman, 15 torp, 2 båtsmän, 2 inhyses, 4 arbetarhushåll **280** personer, år 1980 148 gårdar **403** personer, 38 över 65 år, 232 vuxna, 133 under 20 år i Sörbyn finns en tätort år 2005 med **226** innevånare, S 16

Hållen, Själevad/Mo ligger på en höjd vid Anån, 1 km söder om Gottne, 40 m.ö.h., boplats före den katolska tiden, namnet anger att det är en höjd, år 1542 28 seland, år 1571 skattade Anders Persson 123 mark, 8 lod silver, köpman?, 4 kor, 6 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 3 gårdar,1 båtsman, **15** personer, år 1880 6 hemman, 4 torpare, 8 arbetarhushåll, **109** personer, 5 över 65 år, 57 vuxna, 47 under 20 år, år 1980 **70** personer, 16 över 65 år, 32 vuxna, 22 under 20 år, S 16

Mo, Själevad/Mo ligger söder om Anån/Moälven på sandåsen, "mon", framför Rösåsberget, har namnet **Moliden** för järnvägen och posten, 10 m.ö.h. 20 km nordväst

om Örnsköldsvik. fångstgård, år 1542 42 seland, år 1571 skattade 1) Per Jonsson 91 mark, 5 kor, 8 får, 8 getter, 1 häst, 2) Östen Mårtensson, köpman, 166 mark, 1½ lod silver, 7 kor, 4 får, 10 getter, 1 häst, 3) Jon Mårtensson, 177 mark, köpman, 2 ½ lod silver, 6 kor, 1 kviga, 7 får, 5 getter, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780, 4 gårdar, **25** personer år 1880 **170** personer, 7 över 65 år, 92 vuxna. 78 under 20 år, år 1980 **320** personer, 66 över 65 år, 158 vuxna, 96 under 20 år., åderdomshemmet Mogården ligger i byn, år 2005 hade tätorten Moliden **323** innevånare, S 16

Mo bruk, Mo, anlades som såg 1780, 5 hushåll, **22** personer MoDo:s början, järnbruk anlades 1846, sågen flyttades till havsbandet och Domsjö samt till Norrbyskär, Nordmaling 1889, dit 200 personer flyttade, sågen upphörde 1894, järnbruket lades ned, nu finns MoDo:s museum i Rättargården, Mo by, år 1880 **243** personer, 9 över 65 år, 108 vuxna, 125 under 20 år, år 1980 2 hushåll, **9** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 1 under 20 år, nere vid ån där **Österbacke** låg tidigare,. S 16

Skortsjö, Själevad/Mo ligger 2 km söder Mo kyrka vid den nedskurna Galaön, 15 m.ö.h. skrevs tidigare Skortse, gammal fångstgård, år 1542 50 seland, år 1571 skattade 1) Mickel Köningsson, 70 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 häst, 2) Joen Björsson 34 mark, 2 kor, 3 får, 3 getter, 1 häst, 3) Erik Björsson, 67 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 4) Jon Svensson 83 mark, 4 kor, 5 får, 5 getter, 1 häst, Kronan anlade för leverans till slottsbygen en grovbladig ramsåg som fanns här i slutet av 1500-talet, år 1680 3 gårdar, år 1780, 5 gårdar, 1 torp, **27** personer, år 1880 **85** personer, 3 över 65 år, 35 vuxna, 47 under 20 år, år 1980 , 10 gårdar, **24** personer, 10 över 65 år, 11 vuxna, 3 under 20 år, S 16

Söderå, Själevad/Mo ligger i Anån/ Moälvens dalgång norr om Rösåsberget, tidigare namn **Söle**, "dyjord" finns innanför åsen vid tjärnar, byn tyckte namnet var styggt och fick lantmätaren att ändra namnet, 20 km nordväst Själevads kyrka, 40 m.ö.h. ,gammal fångstgård, år 1542 23 seland,, år 1571 skattade 1) Rafael Jonsson, köpman, 117 mark, 5 lod silver, 6 kor, 6 får, 4 getter, 1 häst, 2) Anders Jonsson, 73 mark, 5 kor, 3 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1760 anlades på byns mark **Söderåfors** såg, början till MoDo, år 1780 , 3 gårdar, **24** personer, år 1880 5 hemman, 4 torp, 1 arbetarhushåll, **60** personer, 6 över 65 år, 32 vuxna, 22 under 20 år, år 1980, 12 gårdar, **47** personer, 5 över 65 år, 20 vuxna, 22 under 20 år, S 16

Västeralnö, Själevad/Mo ligger 10 km nordväst Själevads kyrka, vid Anåns/ Moälvens delta , 25 m.ö.h, gammal fångstgård, namnet Alne, "ängarna vid sandstranden" år 1542 40 seland, år 1571 skattade 1) Per Månsson 62 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 2 getter, 1 häst, 2) Olof Larsson, 75 mark, 4 kor, 7 får, 2 getter, 1 häst, 3) Per Björsson , 114 mark, 5 kor, 1 kviga, 7 får, 11 getter, 1 häst, 4) Per Fastesson 47 mark, 3 kor, 5 får, 2 getter,, 5) Joen Gulleson, 13 mark, 1 kor, 6) änkan Ingrid 16 mark, 1 ko, år 1680 , 2 gårdar, år 1780 5 gårdar, **38** personer, överfördes från Själevad till Mo 1847, år 1880 7 hemman, 4 torpp, 2 inhyses, 3 arbetarhushåll, **108** personer, 5 över 65 år, 65 vuxna, 38 under 20 år, år 1980 **38** personer, 4 över 65 år, 22 vuxna, 12 under 20 år, S 16

Östansjö, Själevad/Mo ligger öster om Forsåns sjö innan utloppet i Anån, bygden kallas för "Omna tjaln", ovanför granskogen och kan vara ett tidigare namn på denna utjord, troligen till Alne som ligger nedanför skogen, år 1571 skattade 1) Raval Björsson, 25 mark, 2 kor. 1 får, 2) Olof Persson, 95 mark, köpman, 1 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 7 får, 5 getter, 1 häst, 3)

Östen Jonsson, 100 mark, 6 kor, 4 kvigor, 6 får, 4 getter, 1 häst, 4) Per Olsson, 23 mark, 2 kor, 2 får, 5) Olof Persson, 94 mark, 3 kor, 12 får, 5 getter, 1 häst, 6) Raval Nilsson, 73 mark, 4 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, 7) Joen Håkansson, 73 mark, 4 kor, 1 kviga, 7 får, 3 getter, 1 häst, 8) Anders Svensson, 51 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 3 getter, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 7 gårdar, 1 båtsman, **52** personer år 1880 , 8 hemman, 8 torp, 1 inhyses, 2 arbetarhushåll, **121** personer, 14 över 65 år, 56 vuxna, 51 under 20 år, år 1980 , 18 gårdar, **47** personer, 5 över 65 år, 29 vuxna, 13 under 65 år, S 16

Österalnö, Själevad/Mo ligger innanför Sälavan, norr om Anån/Moälvens delta namnet Alne=sandstrand, 20 m.ö.h. 9 km från Själevads kyrka, 4 km från Mo kyrka, överfördes 1847 till Mo, år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Jakob Mickelsson, landsköpman, 12½ lod silver, 111 mark, 4 kor, 3 får, 3 svin, 2) Jon Nilsson, 165 mark, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Didrik Engelbrektsson, 125 mark, 5 kor, 8 får, 5 getter, 3 svin, 1 häst, 4) Olof Nilsson, 23 mark, 2 kor, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **18** personer, såg anlades på Alneholmen, år 1880 6 hemman, 4 torp, 2 inhyses, 1 sågfaktor, 6 arbetarhushåll, **91** personer, 5 över 65 år, 39 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 , 30 gårdar, **77** personer, 5 över 65 år, 47 vuxna, 30 under 25 år, S 16

Österbacke, Själevad/Mo ligger norr om deltat i Anån/Moälven, 1 km från Mo Kyrka, 10 m.ö.h. fångstgård, år 1542 13 seland, år 1571 skattade 1) Per Andersson, 131 mark, köpman, 6 kor, 8 får, 10 getter, 1 häst, 2) änakn Helga, köpman, 129 mark, 2 ½ lod silver, 5 kor, 2 kvigor, 5 får, 7 getter, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **16** personer, överfördes till Mo 1845, här anlades Mo järnbruk, år 1880 , 3 hushåll. **19** personer, 1 över 65 år, 10 vuxna, 8 under 20 år, år 1980, 3 gårdar, **8** personer, 2 över 65 år, 5 vuxna, 1 under 20 år, S 16

Nätra socken, namnet från ån **Netran**, betyder att ån ofta översvämmade i sin nedre ådal där stränderna var låga och ån slingrade sig fram genom meandrar, bytte ofta sin fåra, kristnandet med ett kapell i Förnätra kan ha skett under 1200-talet, socknen fanns 1314 när den påvliga legaten gjorde sin resa för att driva in peterspenningen, 18 byar söder om Sälavan hörde under den katolska tiden till socknen, sedan Sidensjö, som blev annex med eget kapell 1386, eget pastorat omkring 1500 i slutet av den katolska tiden, kom socknen endast att omfatta nedre delen av Netrans ådal samt tidigare omnämnd del av Själevad och byarna i Skulans och Utbyåns dalgån, Socken hade år 1571 150 gårdar , **800 personer**, efter folkbokföringen år 1780 **1415** personer, år 1865 **4166** personer, 1880 **4800** personer, år 1900 **5393** personer, år 1930 **5732** personer, år 2006 **5.387** personer, Socken kan delas i följande statistikområden, . S 41 Nätra kyrkbygd **3444** personer med tätorten **Bjästa**, **1783** personer, S 42 Nätra kustbygd **1617** personer med tätorten **Köpmanholmen** ,**1264** personer. S 43 Nätra innerbygd **1246** persone

Bergom, Nätra, namnet Berghem, ligger mellan sjöar i Utbyån. 30 m.ö.h, 8 km från Bjästa på vägen till Sund, Själevad, År 1542 60 seland, 3 gårdar, år 1571 skattar 1) Nils Nilsson Ram, 45 mark, 2 kor, 6 får 1 häst, 2) Jöns Nilsson Ram 83 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 3) Per Sebjörsson , 153 mark, 3 kor, 18 får, 1 häst, denne var troligen landsköpman, 4) Nils Persson 50 mark, 4 kor, 1 häst, år 1680 fanns 4 gårdar, år 1780, 6 hemman, 2 torp, **23** personer, år 1880 7 hemman, 9 torpare, 9 fiskare, 8 arbetarhushåll. **184** personer, 16 över 65 år, 102 vuxna, 66 under 20 år, år 1980 43 hushåll 165 personer, därav i småorten 112 personer och år 2005 i småorten 86 personer . år 2005 **86** personer, S 41

Bjällsta Nätra, ligger väster om Kornsjön, 51 m.ö.h. 10 km nordväst Nätra kyrka, namnet anger att byn ligger på en knöl ovan sjöstranden, Bjälstad, år 1542 44 seland , år 1571 4 gårdar, 1) Per Sjulsson, skattebefriad, 2) Olof Clementsson 45 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, 3)Gjorde Gulleson, 102 mark, 7 kor, 8 får, 1 häst. 4) Isak Persson 85 mark, 6 kor, 6 får, 1 häst, År 1680 5 gårdar, år 1780 5 gårdar, **30** personer, år 1880 4 hemman, 10 torp, 2 inhyses, 2 arbetarhushåll, **115** personer, 6 över 65 år, 55 vuxna, 54 under 20 år, år 1980 **49** personer, 9 över 65 år, 32 vuxna, 8 under 20 år, S 43

Bjästa, Nätra, ligger ovanför Netrans mynning, 5 m.ö.h . blev kyrkplats och socknen fanns under 1200-talet, år 1542 83 seland, därav 50 seland kyrkojord, namnet kan komma från Bystad, anger att en gård anlagts på kanten mot ån i byn Förnätra, som tidigare hette Fannätra, äldsta byn i socknen, år 1571 fanns här 7 gårdar, 1) Jon Eriksson 43 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, 2) öde , 3) Kristoffer Jönsson 37 mark, 3 kor, 3 får, 4) änkan Gölug 23 mark, 2 kor, 2 får, 5) kyrkoherden Jonas Olai, 1386 mark, 150 lod silver, 15 kor, 7 kvigor, 25 får, 15 getter, 13 svin, 3 hästar, 6) Olof Klemetsson , 116 mark, 16 lod silver, 3 kor, 4 kvigor, 3 får, 5 getter, 3 svin, 1 häst, 7) Mickel Eriksson, 64 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst., år 1680 5 gårdar, kyrkoherden, komministern, gästgivare/länsman, 3 bönder, år 1780 fanns här apotek, poststation, gästgiveri, kompaniskrivare, båtsman, lantmätare, 5 sockenhantverkare, handlare, år 1780 **68** personer i bondbyn, år 1880 **370** personer, 10 över 65 år, 180 vuxna, 180 under 20 år, år 1980 **2032** personer, 305 över 65 år, 1216 vuxna, 511 under 20 år, nu tätort i socknen, år 2006 **1783** personer, S 41

Björkåbäck, Nätra, ligger på gränsen till Vibyggerå innanför Skuleskogen, 5 km väster om Skule, vid Björkån som rinner till Skulesjön, enligt sägnen skall det ha funnits gammal boplats här under den katolska tiden, "Knut i Björkå". år, togs upp som nybygge 1750, år 1780 2 gårdar, **5** personer, år 1880 2 bönder, 2 torpare, 2 inhyses, **36** personer, 5 över 65 år, 16 vuxna, 15 under 20 år, år 1980 , 2 hushåll, **7** personer, 2 över 65 år, 3 vuxna, 2 under 20 år S 43

Björnsby Nätra ligger väster om Skrikesjön, 25 m.ö.h., vid Norrstigen- E 4, 3 km norr om Nätra kyrka, nämns även som Albyn, namnet skrevs 1550 som Bjursbyn, vilket tyder på att förleden är Bjur, benämning för Bäver, år 1542 32 seland, år 1571 skattar här 3 gårdar, 1) Olof Åsvedsson 41 mark, 3 kor, 2 får, 1 häst, 2) Olof Andersson 146 mark, 4 kor, 12 får, 1 häst, möjligen köpman, 3) Jonas Jonsson 30 mark, 2 kor, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **18** personer , år 1880 3 hemman, 4 torpare, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll. **54** personer, 3 över 65 år, 30 vuxna, 21 under 60 år, År 1980 24 personer, 7 över 65 år, 14 vuxna, 3 under 20 år S 41

Blåvik Nätra, ligger söder om Netran nedströms Drömmesjön, 90 m.ö.h., vattnet i selet är mörkt, "blått", år 1542 20 seland, år 1571 3 gårdar, 1) Jon Sannersson 53 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, 2) Olof Jonsson 58 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 3) Sanner Gunnarsson 100 mark, 5 kor, 8 får, 1 häst, landsköpman?, år 1680 fanns här 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, sågkarlar, **34** personer, år 1880, 3 hemman, 2 torp, 1 arbetarhushåll **28** personer, 17 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 fanns här 8 gårdar, **29** personer,, 9 över 65 år, 15 vuxna, 7 under 20 år,S 43

Bredånger Nätra, ligger innanför Nätrafjärden, tidigare namn Bredånger-stora viken, 2 km sydost Nätra kyrka, 5 m.ö.h., efter landhöjningen vid den inre Åfjärden, på byns mark anlades sedan som handels- och industriplats **Köpmanholmen**. År 1542 28 seland, År 1571 skattade 2 gårdar , båda var landsköpmän 1) Gulle Persson, 200 mark, 23 lod

silver, 5 kor, 8 får, 5 getter, 5 svin, 1häst, 2) Pål Persson 510 mark, 30 lod silver, 11 kor, 2 kvigor 20 får, 2 svin, 1 häst, År 1680 fanns här 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **22** personer, sedan anlades sågen här, år 1880 **185** personer, år 1980 **666** personer, S 42

Bryngeströms såg, anlades 1764 som finbladig såg, nedströms Drömmesjön, upphovet till Forss AB, Köpmanholmen, låg först i Nätra, flyttades sedan till Sidensjö på norra sidan, sågen användes senast 1923, är bevarad som industriminne, hit flyttades även en lärftmangel 1865, Sågkarlar och sågställare bodde här 1785, **17** personer, en herrgård har funnits vid sågen, inspektorn bodde 1780 i Nätersjö

Bräcke, Nätra, ligger uppströms Skuleån-Skulan, en brant backe 1 km från Skulnäs, 90 m.ö.h., år 1542 26 seland, år 1571 fanns här 2 gårdar 1) Per Mårtensson 80 mark 3 kor, 5 får, 1 sto, 2) hustru Elin 20 mark, 2 kor, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **19** personer, år 1880 fanns här 4 hemman, 16 torp, 2 inhyses, 1 arbetarhushåll, **113** personer, 7 över 65 år, 63 vuxna, 43 under 20 år, år 1980 11 hushåll. **35** personer, 10 över 65 år 17 vuxna, 8 under 20 år S 43

Bäck, Nätra, ligger vid fjärden, 10 m.ö.h. 4 km söder om Utby, år 1542 32 seland, År 1571 skattar 1) Spjälle Håkansson, köpman, 375 mark, 40 lod silver, 7 kor, 4 kvigor, 14 får, 1 häst, 2) Helge Håkansson, köpman, 115 mark, 10 lod silver, 6 kor, 1 får, 1 häst, 3) Per Björsson, köpman, 251 mark, 23 lod silver, 7 kor, 15 får, 1 häst, 4) Per Håkansson, köpman, 251 mark, 22 lod silver, 7 kor, 16 får, 1 häst, år 1680, 3 gårdar, år 1780 5 gårdar, **25** personer, år 1880 **132** personer, 5 över 65 år, 63 vuxna, 64 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **12** personer, 3 över 65 år, 5 vuxna, 4 under 20 år, S 41

Bäckaskog Nätra ligger mellan Utby och Bäck vid fjärden, kallas även **Stensnäset**, år 1780 **9** personer, år 1880 år 1980 **5** personer, 4 vuxna, 1 under 20 år, S 41

Bölen, Nätra ligger vid E 4 innanför Skulesjön, 70 m.ö.h. 5 km från Bjästa., kallades även för **Postböle**, år 1542 13 seland, år 1571 skattar Olof Nilsson, 101 mark, 5 lod silver, 6 kor, 4 får, 1 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **9** personer, år 1880, 3 hemman, 1 skräddare, 2 arbetare, **36** personer, 4 över 65 år, 16 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 17 gårdar, **62** personer, 2 över 65 år, 44 vuxna, 16 under 20 år, S 43

Dal, Nätra ligger väster om Kyrktjärnberget, 3 km norr om Skule, 110 m.ö.h, i en dalgång, år 1542 15 seland, 1 gård, änkan skattade inte 1571, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **11** personer, år 1880 3 hemman, 4 torpare, **36** personer, 3 över 65 år. 20 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 1 hemman, **2** personer, båda vuxna. S 43

Eden, Nätra, ligger söder om Netran och norr om Kornsjön, 8 km nordväst om Nätra kyrka, namnet från en bakström i Netran, 60 m.ö.h. år 1542 45 seland, år 1571 skattade 1) Olof Jonsson, 52 mark, 5 kor, 4 får, 2) Jon Persson 53 mark, 4 kor, 1 häst, 3) Anund Hindersson 40 mark, 3 kor, 1 häst, 4) Anund Tomasson, 40 mark, 3 kor, 1 häst. år 1680 4 gårdar, år 1780 3 gårdar, **27** personer, år 1880 8 hemman, 1 båtsman, 1 torp, 1 arbetare, **63** personer, 4 över 65 år, 33 vuxna, 26 under 20 år, år 1980 7 hushåll, **19** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 6 under 20 år S 43

Finnborg, Nätra, ligger 2 km nordväst Nätra kyrka, vid E 4, väster om Skrikesjön, 30

m.ö.h. namnet Finneberg, kan tyda på finsk bosättning på 1500-talet, år 1571 fanns här en gård, Olof Persson, 20 mark, 2 kor, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård, 2 torp, **14** personer, år 1880 1 gård, **8** personer, 2 över 65 år, 6 vuxna, år 1980 4 gårdar, **8** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, S 41

Fors, Nätra, ligger ovanför sista fallet i Netrans dalgång, i slutet av selet, uppströms Skrike, 20 m.ö.h. , 7 km norr Nätra kyrka, år 1542 19 seland, år 1571 skattar 1) Josef Olofsson 50 mark, 5 kor, 1 häst, 2) Per Persson 73 mark, 5 kor, 6 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **20** personer, år 1880 4 hemman, 5 torp, 3 inhyses, 6 arbetarhushåll. **86** personer, 6 över 65 år, 45 vuxna, 35 under 20 år, år 1980 6 gårdar, **22** personer, 5 över 65 år, 10 vuxna, 7 under 20 år S 43

Fröstdal, Nätra, ligger i Netrans dalgång, söder om ån , 5 km nordväst Nätra kyrka, 50 m.ö.h. år 1542 16 seland, år 1571 skattade 1) Lars Olsson, 58 mark, 4 kor, 4 får, 1 häst, 2) Nils Olsson, 75 mark, 5 kor, 5 får, 1 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 fanns här 2 gårdar, **9** personer, år 1880 3 hemman, 4 torp, 1 arbetarhushåll, 1 sjöofficer i marinen (kapten), **52** personer, 2 över 65 år, 25 vuxna, 25 under 20 år, år 1980 1 gård, **3** personer S43

Förnätra, Nätra. ligger innanför Netrans åmynning, 10 m.ö.h., namnet Fannätra anger att detta var den äldsta byn och boplatsen fanns före den katolska tiden som centralby i trakten och här byggdes gamla kyrkan på 1200-talet, efter branden flyttades den närmare havet, år 1542 20 seland samt 9 seland kyrkojord, kyrkoherden och kapellanen bodde i Bjästa, år 1571 skattade 1) Olof Mårtensson, 36 mark, 3 kor, 3 får, 2) Per Eriksson, 130 mark, 5 lod silver, 4 kor, 11 får, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 **15** personer, år 1880 fanns kvarn, gaveri, 1 hemman och i 7 hushåll, **48** personer, 15 vuxna, 33 under 20 år, år 1980 15 gårdar, **47** personer, 15 över 65 år, 22 vuxna, 10 under 20 år S 41

Genesön, Nätra, en gammal fiskeplats, ligger på Genesöns västra sida utanför Bäckfjärden, vid infarten till Gene, nybygge 1760, år 1780 **5** personer, år 1880 1 hemman, 3 torp, 3 inhyses, 5 fiskare, **43** personer, 3 över 65 år, 27 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 , 1 bonde, 2 fiskare, 2 arbetarhushåll, **23** personer, 2 över 65år, 12 vuxna, 9 under 20 år, S 42

Gladom, Nätra, ligger på höjden norr om Skulån innanför Näske, 25 m.ö.h. 5 km söder om Nätra kyrka, namnet talar om med sin förled Glad att här kunde man se solnedgången, år 1542 10 seland, år 1571 skattar Une Sebjörnsson 51 mark, 3 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård **8** personer, år 1880 2 hemman, 3 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, **29** personer, 1 över 65 år, 19 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **9** personer, 2 över 65 år, 6 vuxna, 1 under 20 år, S 43

Gärden, Nätra. ligger väster om Skulesjön 75 m.ö. h. , 6 km sydväst Bjästa, 1 km från E 4, före 1643 var namnet **Brattbyn**, gårde betyder att åkern var inhägnad, år 1542 11 seland, år 1571 skattade 1) Per Persson, 132 mark, 9 kor, 1 kviga, 11 får, 1 häst, 2) Erik Gullesson, 88 mark, 5 kor, 5 får, 1 häst, 3) Olof Persson, 52 mark, 4 kor, 3 får, 1 häst, 4) Olof Helgesson 41 mark, 4 kor, 3 får, 1 häst, 5) Udde Helgesson 52 mark, 4 kor, 3 får, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 6 gårdar, 1 torp, **30** personer, år 1880 7 hemman, 4 torp, **88** personer 5 över 65 år, 40 vuxna, 33 under 20 år, år 1980 6 gårdar, **21** personer, 2 över 65 år, 13 vuxna, 6 under 20 år, S 43

Hagaris, Nätra, ligger norr om Netran, vid selet nedströms Drömmesjön, i sockengränsen till Sidensjö, 75 m.ö.h., namnet "**Hedanskog**" kan tydas som gården hitom skogen på Nätersjöberget, år 1552 i jordeboken, år 1571 skattar Per Sebjörnsson 65

mark 4 kor, 6 får, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård, **7** personer, år 1880 1 hemman, **10** personer, 1 över 65 år, 6 vuxna, 3 under 20 år, år 1980 2 gårdar, **6** personer, 4 vuxna, 2 under 20 år. S 43

Hummelvik, Nätra, ligger innanför på östra sidan av Skulefjärden, namnet tyder på stenig strand, "hummel", 15 m.ö.h. , 6 km från Nätra kyrka, år 1542 34 seland, år 1571 skattade 1) Une Tomasson 253 mark, 45 lod silver, köpman, 5 kor, 5 får, 1 fåle, 1 häst, 2) Gulle Raffaelsson, 150 mark, 5 lod silver, köpman, 5 kor, 8 får, 1 häst, 3) Nils Sigbjörsson 120 mark, 10 lod silver, 5 kor, 8 får, 1 häst, 4) Lasse Tomasson, 40 mark, 3 kor, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **29** personer, år 1880 arbetarsamhälle, **207** personer, 4 över 65 år, 94 vuxna, 109 under 20 år, år 1980 **750** personer, 182 över 65 år, 379 vuxna, 182 under 20 år, S 42

Hälle, Nätra. ligger norr om Skrikesjön, vid E 4 6 km nordväst Nätra kyrka, 25 m.ö.h. i byn går berghällar i dagen, år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Per Eriksson, 83 mark, 5 kor, 5 får, 1 häst, 2) Nils Jonsson 50 mark, 3 kor, 5 får, 1 häst, 3) Rafael Jonsson , köpman, 198 mark, 5 kor, 10 får, 1 häst år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **11** personer, år 1880 3 hemman, 1 torp, **21** personer, 2 över 65 år, 10 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 2 hemman, **9** personer, 6 vuxna, 3 under 20 år S 41

Järvik, Nätra ligger öster om Skulesjön, 60 m.ö.h. , 5 km söder om Nätra kyrka, stavas nu **Järvvik**, namnet Järvik, grusig strand vid sjön, år 1542 21 seland, år 1571 skattade 1) Tomas Olsson 57 mark, 3 kor, 5 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar **11** personer, år 1880 **56** personer, 7 över 65 år, 26 vuxna, 23 under 20 år, år 1980 **17** personer, 4 över 65 år, 10 vuxna, 3 under 20 år S 43

Kornsjö, Nätra ligger i Netrans dalgång vid Kornsjön, 50.m.ö.h., 6 km nordväst Nätra kyrka, boplats på neolitikum, gammal fångstgård, år 1542. 2 gårdar 58 seland, år 1571 skattade 1) Per Nilsson 76 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, 2) Helge Björsson, 71 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 3) Per Björsson 85 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, 4) Olof Eriksson, 111 mark, 4 kor, 2 kvigor, 11 får, 1 häst 5) Olof Gulleesson gamle, 36 mark, 2 kor, 1 häst,, år 1680 5 gårdar, år 1780 6 gårdar, **30** personer, år 1880 6 hemman, 4 torp, 2 arbetarhushåll, **68** personer, 6 över 65 år, 43 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 13 gårdar, **30** personer, 9 över 65 år, 17 vuxna, 4 under 20 år, S 43

Långnäs, Nätra ligger på en udde i Skulåns dalgång norr om Långsjön, 140 m.ö. h., 5 km nordväst om Skule, år 1542 8 seland, år 1571 skattade 1) Per Pålsson 65 mark, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 1 häst, 2) Håkan Jonsson 60 mark, 5 kor, 1 kviga, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **21** personer, år 1880 3 hemman, 13 torp, 2 inhyses, **93** personer, 4 över 65 år, 59 vuxna, 30 under 20 år, år 1980 10 gårdar, **21** personer, 4 över 65 år, 11 vuxna, 6 under 20 år, S 43

Maggeböle, Nätra, gammal bebyggelse på Skuleskogen, utjord till Näske, år 1542 18 seland, år 1571 öde,

Mjåla, Nätra ligger norr om Netran, 8 km norr om Nätra kyrka, 80 m.ö. h. på en sandmo, gammal fångstgård, år 1542 21 seland, år 1571 skattade 1) Per Jonsson 40 mark ,3 kor, 1 häst, 2) Per Olsson, 83 mark, 4 kor, 10 får, 1 svin, 1 häst. år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **12** personer, år 1880 3 hemman, 6 torp, 1 sjöman, **67** personer, 6 över 65 år, 28 vuxna, 33 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **17** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 4 under 20 år S 43

Norum, Nätra ligger norr om Skulesjön i Skulåns dalgång, 60 m.ö.h, vid E 4, 8 km söder om Nätra kyrka, gammal fångstgård, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Erik Spjelleson, landsköpman, 205 mark, 20 lod silver, 8 kor, 8 får, 8 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Spjelleson , landsköpman, 242 mark, 22 lod silver, 7 kor, 13 får, 1 föl, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **15** personer, år 1880 3 hemman, 5 torp, 3 inhyses, 1 arbetarhushåll, 1 handlande, **67** personer, 2 över 65 år, 33 vuxna, 32 under 20 år, år 1980 14 gårdar, **37**

personer, 9 över 65 år, 20 vuxna, 8 under 20 år S 43

Norrsvetje, Nätra ligger 2 km sydväst om Nätra kyrka innanför Svedjefjärden, 20m.ö. h., gammal fångstgård, år 1542 32 seland, år 1571 skattade 1) Erik Nilsson, landsköpman, 183 mark, 18 lod silver, 7 kor, 1 kviga, 8 får, 1 svin, 1 häst, 2) Olof Larsson 101 mark, 5 kor, 5 får, 7 getter, 3 svin, 1 häst, 3) Nils Nilsson, landsköpman, 175 mark, 4 kor, 3 kvigor, 10 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, , på 1600-talet fanns här gästgivaregården, byn låg vid Norrstigen, år 1680 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, **29** personer, år 1880 4 hemman, 4 torp, lantmätare, 2 arbetarhushåll, **60** personer, 3 över 65 år, 36 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 **457** personer, S 41

Norrtjärn, Nätra ligger sydväst om Åtesjön, vid E 4, 35.m.ö.h. , 10 km nordväst Bjästa, gammal fångstgård, år 1542 40 seland, år 1571 skattade 1) Jon Helgesson, landsköpman, 132 mark, 8 lod silver, 3 kor, 8 får, 1 häst, 2) Mats Gjoransson 92 mark, 7 kor, 2 kvigor, 4 får, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 6 gårdar, **41** personer år 1880 **72** personer, 8 över 65 år, 35 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 **28** personer, 4 över 65 år, 18 vuxna, 6 under 20 år. S 41

Nyland, Nätra ligger söder om Skulesjön, 1 km öster om Skulnäs, utjord till Skule, år 1571 skattade 1) Nils Olofsson, 95 mark, 3 kor, 2 får, 1 häst, 2) Olof Jonsson ,70 mark, 4 kor, 8 får, 1 föl, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, 2 torp, **25** personer, år 1880 2 hemman, 2 torp, 1 inhyses, 1 skeppare, 2 arbetarehushåll, **49 personer**, 3 över 65 år, 22 vuxna, 24 under 20 år, år 1980 **9** personer, 1 över 65 år, 6 vuxna, 2 under 20 år S 43

Näs, Nätra ligger öster om Kornsjön, 60 m.ö.h., 7 km nordväst om Nätra kyrka, utjord till Kornsjö, år 1542 35 seland, år 1571 skattade 1) Nils Uddesson, 75 mark, 4 kor, 4 får, 1 häst, 2) Olof Uddesson, 103 mark, 5 kor, 11 får, 1 häst, 3) Lars Olsson 38 mark, 2 kor, 4 får, 4) Jon Persson 31 mark, 3 kor, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **39** personer, år 1880 5 hemman, 2 torp, 3 inhyses, **43** personer, 22 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 , 8 gårdar **12** personer, 1 över 65 år, 10 vuxna, 1 under 20 år S 43

Näske, Nätra ligger innanför fjärden i havsbandet, 20.m.ö.h. 7 km söder om Nätra kyrka, fångstgård före katolska tiden, nämns 1303 med namnet **Nesku**, kan åsyfta ån som kommer från Skulesjön och har ett snabbt lopp, fallhöjden 50 meter, där förleden ne- är den samma som i Nidälven i Norge, år 1542 46 seland, år 1571 skattade 1) Olof Persson, landsköpman, 343 mark, 30 lod silver, 15 kor, 4 kvigor, 4 får, 9 getter, 2 hästar, 2) Björ Svensson, 152 mark, 9 kor, 3 kvigor, 14 får, 9 getter, 1 häst, 3) Nils Olsson , 225 mark, köpman, 8 kor, 11 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 7 gårdar, år 1780, 8 gårdar, **48** personer, år 1880 8 hemman, 10 torp, 1 faktor, 2 sågverksägare, 4 arbetarhushåll, 2 inhyses, **157** personer, 11 över 65 år, 82 vuxna, 64 under 20 år, år 1980 **128** personer, 35 över 65 år, 66 vuxna, 27 under 20 år, år 2005 **134** personer, S 42

Nässjö, Nätra ligger vid Nässjön, 3 km nordost Nätra kyrka, gammal fångstgård-
Nessom- år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Henrik Kettilsson, 51 mark, 4 kor, 1 häst, 2) Hans Eriksson 49 mark, 4 kor, 1 häst,, år 1680 2 gårdar, år 1780 , 3 gårdar, **37** personer, år 1880 **57** personer, 4 över 65 år, 30 vuxna, 23 under 20 år, år 1980 **33** personer, 15 vuxna, 18 under 20 år, S 41

Orrvik, Nätra ligger sydost om Drömmesjön, 90 m.ö.h., 15 km nordväst Nätra kyrka, gammal fångstgård, år 1542 50 seland, år 1571 skattade 1) Olof Olofsson, köpman, 210 mark, 12 kor, 15 får, 1 häst, 2) Per Sjulsson, 150 mark, 4 kor, 1 häst, 3) Olof Nilsson, 40 mark, 3 kor, 1 häst, 4) Olof Olsson lille, 50 mark, 5 kor, 1 häst, 5) Per Olsson 50 mark, 4 kor, 1 häst, år 1680 5 gårdar, år

1780 8 gårdar, **48** personer, år 1880 , 8 hemman, 12 torp, 2 inhyses, 3 arbetarhushåll, **142** personer, 7 över 65 år, 73 vuxna, 62 under 20 år, år 1980 18 gårdar, **47** personer, 12 över 65 år, 26 vuxna, 9 under 20 år, S 43

Prästbordet, Nätra kyrkoherdebostället i Förnätra redovisad från 1690 i jordeboken som kyrklig jord, år 1780 ,**57** personer, år 1880 6 torp, **88** personer, 7 över 65 år, 49 vuxna, 32 under 20 år, år 1980 **112** personer, 30 över 65 år, 55 vuxna, 27 under 20 år, S 41

Ronön, Nätra ligger ute i havsbandet öster om Ulvöarna, gammalt fiskeläge, nämnt 1559, togs upp som nybygge 1797, överfördes i jordeboken 1863 till Ulvön,

Sel, Nätra ligger norr om Netran vid det långa selet efter Nyforsen ned till Skrikeforsen, 10 km nordväst om Nätra kyrka, gammal fångstgård, 30 m.ö.h. år 1547 147 seland, år 1571 skattade 1) Per Nilsson, 53 mark, 4 kor, 5 får, 1 häst, 2) Sebjörn Nilsson 65 mark, 4 kor, 6 får, 1 häst, 3) Jon Sjulsson 71 mark, 4 kor, 4 får, 1 häst, 4) Jon Björsson, landsköpman, 158 mark, 5 lod silver, 8 kor, 8 får, 1 häst, 5) Jon Håkansson, 158 mark, 8 kor, 5 får, 1 häst, 6) Gjorde Björsson, 72 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 7) Olof Svensson, 115 mark, 7 kor, 12 får, 1 häst, 8) Gulle Svensson 95 mark, 6 kor, 3 får, 1 häst, 9) änkan Margareta 88 mark, 5 kor, 1 kviga, 8 får, 1 häst, 10) Lille Gulle Svensson, 84 mark, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, år 1680 13 gårdar, år 1780 14 gårdar, **81** personer, år 1880 16 hemman, 9 torp, 1 inhyses, 1 mjölnare, 1 skogsfaktor, 5 arbetarhushåll, **200** personer, 9 över 65 år, 104 vuxna, 87 under 20 år, år 1980 **184** personer, 25 över 65 år, 43 vuxna, 21 under 20 år. S 43

Sjögom, Nätra ligger norr om Bergomssjön i Utbyåns dalgång, 30 m.ö.h. tidigare kallad Norra Sjöga. gården vid sjön, år 1542 29 seland, år 1571 skattade 1) Jon Hansson, 45 mark, 3 kor, 1 häst, 2) Per Pålsson, 51 mark, 4 kor, 10 får, 1 häst, 3) Per Olsson 75 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, , år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **13** personer, år 1880 2 hemman, 1 torp, 3 arbetarhushåll, **35** personer, 3 över 65 år, 14 vuxna, 18 under 20 år, år **1980** , 3 gårdar, **4** personer, 3 över 65 år, 1 vuxen S 41

Skrike, Nätra ligger mellan Netran och Skrikesjön, namnet från sista forsen i Netran, den sjöng dygnet runt, 20.m.ö.h, vid Norrstigen, E 4, 3 km nordväst om Nätra kyrka, gammal fångstgård. år 1544 44 seland, år 1571 skattade 1) Erik Gjordeston, 71 mark, 4 kor, 3 får, 1 häst, 2) Per Jonsson, 54 mark, 4 kor. 2 får, 1 häst, 3) Olof Olofsson, 72 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 4) Per Jonsson 54 mark, 4 kor, 2 får, 1 häst, 5) Olof Mickelsson 73 mark, 5 kor, 4 får, 1 häst, 6) Gulle Nilsson, 55 mark, 4 kor, 3 får, 1 häst, år 1680 5 hemman, år 1780 6 hemman, **31** personer, år 1880 4 hemman, 1 lantmätare, 2 torp, 1 inhyses, 2 arbetarhushåll. **60** personer, 6 över 65 år, 34 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 **63** personer, 18 över 65 år, 31 vuxna, 14 under 20 år, S 41

Skule, Nätra ligger söder om Skulesjön, 70 m.ö.h., 5 km sydväst Nätra kyrka vid E 4, gammal fångstgård, namnet från Skulan, nedsänkt vatten, år 1542 50 seland, år 1571 skattade 1) Erik Persson, köpman, 10 lod silver, 4 kor, 8 får, 1 föl, 1 häst, 2) 'kykoherden Simon Olai. arvegods, bosatt i Gudmundrå, 122 mark, 10 lod silver, 3 kor, 5 får, 1 häst, 3) Erik Person store, 61 mark, 4 kor, 3 får, 1 häst, 4) Nils Persson, 63 mark, 5 kor, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 6 gårdar, **36** personer, år 1880, 7 hemman, 3 torpare, 2 inhyses, **80** personer, 3 över 65 år, 37 vuxna, 40 under 20 år, år 1980 , 17 gårdar, **38** personer, 7 över 65 år, 19 vuxna, 12 under 20 år, S 43

Skulnäs, Nätra, ligger nordost om Skulesjön, 65 m.ö.h, 4 km sydväst Nätra kyrka vid E 4, år 1542 19 seland, år 1571 skattade Erik Jonsson, 72 mark, 5 kor, 1 kviga, 1 föl, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **12** personer år 1880 3 hemman, 1 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, **36** personer, 5 över 65 år, 16 vuxna, 15 under 20 år, år 1980 17 gårdar, **37** personer, 14 över 65 år, 20 vuxna, 3 under 20 år, S 43

Spjute, Nätra ligger i Skulans dalgång, norr om Skulesjön,, 70 m.ö.h. 4 km sydväst om Nätra kyrka, vid Norrstigen, nu E 4, gammal fångstgård, namnet från att gården låg som en spets i terrängen, år 1542 29 seland, år 1571 fanns här 1) Mats Nilsson, 108 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, 2) Olof Spjälleson, (skattebefriad, länsman?), år 1680 2 gårdar, gästgiveri 1763, gården är flyttad nu till Murbergets museum i Härnösand som restaurang där, år 1780 2 gårdar, **12** personer, år 1880 2 hemman, 1 torp, **27** personer, 2 över 65 år, 17 vuxna, 8 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **16** personer, 8 över 65 år, 7 vuxna, 1 under 20 år, S 43

Strängön, Nätra ligger ute i havsbandet i inloppet till Bredångers fjärden sydost om Köpmanholmen, togs upp 1750, år 1780 1 hemman, **6** personer, fiskeläge och lotsplats, på 1860-talet anlades en ångsåg här, år 1880 3 hemmansägare, 1 sågverksägare, 1 faktor, 2 inhyses, 2 fiskare, 1 arbetarhushåll, **44** personer, 3 över 65 år, 17 vuxna, 14 under 20 år, år 1980 **1** person, vuxen, året runt boende, 10 sommargårdar, S 42

Sunnansjö, Nätra ligger väster om Kornsjön, 55 m.ö.h. 12 km nordväst Nätra kyrka, gammal fångstgård, år 1542 90 seland, år 1571 skattade 1) Olof Eriksson 42 mark, 2 kor, 2 får, 2) Lars Håkansson, 61 mark, 5 kor, 1 häst, 3) Pål Pålsson, 56 mark, 5 kor, 3 får, 4) Jon Halvarsson 88 mark 5 kor, 15 får, 1 häst, år 1680 10 gårdar, år 1780 11 gårdar, **64** personer, år 1880 10 hemman, 17 torp, 2 inyses, 2 arbetarhushåll. **163** personer, 20 över 65 år, 71 vuxna, 72 under 20 år, år 1980 31 gårdar, **103** personer, 16 över 65 år, 63 vuxna, 34 under 20 år, S 43

Sörgård, Nätra ligger söder om Utbyån, 8 km nordost Nätra kyrka, utjord till Sjögom, hette tidigare **Sörstuga**, år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Olof Gulleson 85 mark, 5 kor, 8 får, 3 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 4 gårdar, **20** personer, år 1880 2 hemman, 4 torp, 1 inhyses, 2 arbetarhushåll, **61** personer, 1 över 65 år, 27 vuxna, 33 under 20 år, år 1980 , 8 gårdar, **18** personer, 9 över 65 år, 8 vuxna, 1 under 20 år, S 41

Sörsvedje, Nätra ligger innanför Bredångersfjärden, namnet tyder på att det svedjats när byn kom till, 3 km söder om Nätra kyrka, gammal fångstgård, år 1542 14 seland, år 1571 skattade 1) Olof Persson, 54 mark, 3 kor, 4 får, 1 häst, 2) Östen Persson, 51 mark, 3 kor, 4 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **23** personer, år 1880, 3 hemman, 2 arbetarhushåll, **43** personer, 2 över 65 år, 21 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 , 6 gårdar, **21** personer, 7 över 65 år, 9 vuxna, 5 under 20 år, S 41

Sörtjärn, Nätra ligger 4 km nordost Nätra kyrka, vid E 4 och norr om Skrikesjön, 30 m.ö.h., år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Måns Nilsson, köpman, 302 mark, 25 lod silver, 12 kor, 20 kvigor, 3 svin, 1 häst, 2) Nils Jonsson, 57 mark, 4 kor, 1 häst, 3) Vilkin Sjulsson, 45 mark, 3 kor, 1 häst, år 1680 , 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **15** personer, år 1880, 8 hemman, 4 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, 1 sockenlapp, **94** personer, 10 över 65 år, 43 vuxna, 41 under 20 år, år 1980 , 23 gårdar, **61** personer, 8 över 65 år, 38 vuxna, 15 under 20 år, S 41

Trysunda, Nätra, fiskeläge ute i havsbandet, 10 km från fastlandet, Köpmanholmen, namnet från att ön ha delats av tre sund, fanns skattebelagt på 1500-talet, utarrenderad till Gävlefiskare, kapell fanns på ön, fick fastboende fiskare som redovisas under **Genesön**, S 42

Ulvön, Nätra ligger ute i havet, utanför Ullångersfjärden, 5 km öster om Norrfällsviken i Nordingrå, 15 km från Köpmanholmen, fiskelägen, som sommartid var plats för Gävlefiskare, hamnen byggdes på 1500-talet, kapell byggdes 1622, lotsplats 1727-1937, gruvdrift togs upp på södra Ulvön på 1600-talet, senaste brytning var år 1937 , bebyggelsen finns på norra Ulvön, som kallades även för Storön och "Oolfön",

släktskap med Näske och andra byar i Nätra tog ön till Nätra och inte till Nordingrå eller Ullånger, år 1542 60 seland, år 1571 skattade 1) Henning Unesson, 71 mark, 5 kor, 1 får, 1 häst, 2) Måns Unesson, köpman, 251 mark, 22 lod silver, 7 kor, 16 får, 1 häst, 3) Helge Wilkesson, köpman, 115 mark, 10 lod silver, 6 kor, 2 får, 1 häst, 3) Tord Sebjörnsson, köpman, 375 mark, 40 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 14 får, 1 häst, år 1680 6 hemman, år 1780 7 gårdar, **39** personer, år 1880 , 7 hemman, 5 torp, 21 fiskare, 5 lotsar, 1 skeppare, 2 inhyses, **224** personer, 6 över 65 år, 111 vuxna, 107 under 20 år, år 1980 **20** personer, 10 över 65 år, 10 vuxna, år 2006 **44** personer, dessa är året runt boende i 11 gårdar, kapellaget med även sommarboende som medlemmar har 250 medlemmar S 42

Utby, Nätra ligger innanför Bäckfjärden vid Utbyåns mynning, 10 km nordväst om Nätra kyrka, namnet kommer från att gården låg utanför Bergom, 15 m.ö.h., gammal fångstgård, år 1542 37 seland, år 1571 skattade Olof Persson, landsköpman, 345 mark, 35 lod silver, 12 kor, 1 kviga, 14 får, 2 svin, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **34** personer, år 1880 , 3 hemman, 3 torp, 2 inhyses, 2 arbetarhushåll, **52** personer, 5 över 65 år, 23 vuxna, 24 under 20 år, år 1980, 5 gårdar, **15** personer, 3 över 65 år, 9 vuxna, 3 under 20 år, S 44

Vik, Nätra ligger nordost om Kornsjön, 6 km nordost om Nätra kyrka, 55 m.ö.h. fångstgård, år 1542 21 seland, år 1571 skattade 1) Nils Sjulsson, 74 mark, 5 kor, 9 får, 1 häst, 2) Tomas Anundsson 87 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **12** personer, år 1880 **34** personer, 2 över 65 år, 16 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 , 4 gårdar, **8** personer, 4 över 65 år, 3 vuxna, 1 under 20 år S 43

Västansjö, Nätra ligger 85 m.ö.h. norr om Västansjön, 5 km väster om Nätra Kyrka, fångstgård, år 1542 53 seland, år 1571 skattade 1) Sjul Sjulsson, 74 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, 2) Olof Larsson, köpman, 153 mark, 9 kor, 3 får, 1 häst, 3) Sjul Olsson, 75 mark, 5 kor, 1 kviga, 8 får, 1 häst, 4) Jon Olofsson, 85 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, 5) Olof Persson , 36 mark, 3 kor, 4 får, år 1680 6 gårdar, år 1780 , 6 gårdar, **40** personer, år 1880 , 8 hemman, 12 torp, 3 inhyses, 3 arbetarhushåll, **130** personer, 18 över 65 år, 60 vuxna, 52 under 20 år, år 1980, 13 gårdar, **32** personer, S 43

Västanå, Nätra ligger 65 m.ö.h. väster om Bredselet i Netran, fångstgård, 12 km nordväst Nätra kyrka, år 1542 62 seland, år 1571 skattade, 1) Björ Sjulsson, 50 mark, 4 kor, 1 häst, 2) Nils Fastesson, 93 mark, 6 kor, 5 får, 1 häst, 3) Mats Jönsson, köpman, 181 mark, 13 kor, 2 kvigor, 8 får, 1 häst, 4) Mats Eriksson, 60 mark, 5 kor, 1 häst, 5) Nils Bengtsson, 57 mark, 4 kor, 1 häst, år 1680 , 6 gårdar, år 1780 , 8 gårdar, **67** personer, år 1880 , 8 hemman, 12 torp, 2 inhyses, **127** personer, 11 över 65 år, 56 vuxna, 60 under 20 år, år 1980, 15 gårdar, **48** personer, 7 över 65 år, 23 vuxna, 18 under 20 år, S 43

Ytterböle, Nätra ligger öster om Skulesjön, 65 m.ö.h., 8 km söder om Nätra kyrka, utjord till Näske, år 1550 8 seland, år 1571 skattade 1) Kristoffer Nilsson, landsköpman, 10 lod silver, 8 kor, 1 kviga, 5 får, 8 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **18** personer år 1880 , 1 hemman, 3 torp, 1 arbetarhushåll, **42** personer, 2 över 65 år, 20 vuxna, 20 under 20 år, år 1980, 5 gårdar, **11** personer, 3 över 65 år, 5 vuxna, 3 under 20 år S 43

Älgön, Nätra ligger i havsbandet utanför Nätrafjärden, fiskeläge 1555, namnet från djuret älgen, obebodd

Öden, Nätra ligger i Utbyåns dalgång, 5 km norr om Nätra kyrka, 45 m.ö.h. i en bäckdal norr om Bergomsjön, gården kan ha en tid varit ödelagd, år 1542 34 seland, 4 gårdar i 1571 års skattelängd, möjligen då utjord till Sjögom, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **18** personer, år 1880, 2 hemman, 2 torp, 2 inhyses, 1 arbetarhushåll, **45** personer, 1 över 65 år, 23 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 , 5 gårdar, **15** personer, 1

över 65 år, 9 vuxna, 5 under 20 år, S 41

SIDENSJÖ socken var annex under Nätra, nämns 1386, omfattade byarna i Netrans dalgång uppströms Drömmesjön med flera fångstgårdar, centralbygden var vid Bysjön, där stränderna var låga och ofta översvämmade, namnet kommer från "sid", de låga stränderna, kyrkobygget skall ha påbörjats omkring 1350, men avbrutits på grund av digerdöden, och färdigställdt först i början av 1400-talet, För två tusen år sedan kom de första byarna, boplatser fanns här för sju tusen år sedan, år 1571 fanns här 76 hushåll, **500** personer, år 1765 redovisades i tabellverket för socknen **955** personer, år 1805 **1446** personer, år 1865 **2262** personer, år 1880 **2311** personer, år 1900 **2613** personer, år 1930 **2315** personer, år 1945 **2302** personer, och år 2006 **1171** personer med tätorten **Sidensjö 405** personer. S

Anbyn utjord i Sidensjö Namnet skrevs Ånbyn 1542 och delades upp sedan mellan Hämra, Bredåker och Stig, låg vid ån norr om Sidsjön

Anundsböle, Sidensjö, tidigare namn Bölen, 130 m.ö.h, ligger nordväst om Drömme, 10 km från Sidensjö kyrka på vägen mot Sollefteå, Det var Drömmes böle på katolska tiden, betecknade utmark som tidvis på grund av klimatet var öde, i slutet av 1400-talet fanns här bonden Amund, som kan ha givit namnet **Amundsböle** till byn eftersom hans söner fanns här 1535, från 1590 hette den även Anundsböle, som 1723 skrevs in i jordeboken, 17 seland och 2 gårdar 1542, år 1571 fanns 3 gårdar Nils Klemetsson, 75 mark, 4 kor, 2 kvigor, 10 får, 1 sto, Peder Björsson 139 mark, 5 kor, 1 kviga, 9 får, 1 sto, Olof Eriksson, 76 mark. 5 kor, 1 kviga, 5 får, 1 sto, år 1674 sålde Israel Arvidsson, som var efterkommande till Peder Björsson för 340 daler, bördemannen Johan Johansson i Å, Sidensjö jävade köpet, sedan blev hela byn såld 1688 till Thomas Bengtsson från Ödsbyn, Sidensjö för 240 daler av 6 bördemän i socknen, år 1768 **16** personer, år 1780 fanns här 2 hemman, år 1880 3 hemman, 8 torp, 1 gift arbetare, **66** personer, 5 över 65 år, 31 vuxna, 30 under 20 år, år 1980 2 gårdar, 6 torp, **14** personer 7 över 65 år, 7 vuxna, inga under 20 år, i nuläget 2 fastboende, övriga sommarboende, S 44

Bredåker, Sidensjö, ligger väster om Bysjön, 1 km norr Sidensjö kyrka, namnet kan vara egentligen Broåker och syfta på den bro som fanns här över Netran, 97 m.ö.h. år 1542 10 seland, en del av byn var kyrkojord, år 1571 skattade endast för kyrkojorden, år 1680 fanns här 2 gårdar, år 1768 **13** personer, år 1880. 2 hemman, 3 torp, 1 backstugusittare, **36** personer, 2 över 65 år, 16 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 var byn en del av tätorten Sidensjö, **118** personer, 2 över 65 år, 67 vuxna, 49 under 20 år, tätorten Sidensjö år 2006 **405** personer, S 44

Brynge Sidensjö, ligger nedströms från Drömmesjön, norr om Netran, 5 km från Sidensjö kyrka, namnet från bränd svedja, år 1542 27 seland, år 1571, 4 gårdar 1) Gjerd Jonsson 64 mark, 4 kor, 2 kvigor, 5 får, 1 sto, 2) Jon Jonsson 92 mark, 5 kor, 3 kvigor, 8 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Olof Persson 102 mark, 4 kor, 2 kvigor, 8 får, 2 svin, 1 häst, 4) Nils Larsson 111 mark, 5 lod silver, 6 kor, 4 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, köpman? år 1680 2 gårdar, år 1768 **22** personer, år 1880 3 hemman, 2 torpare, 2 arbetarhushåll, 1 inhyses, **34** personer, 6 över 65 år, 17 vuxna, 11 under 20 år, år 1980, 4 gårdar, **11** personer, 6 över 65 år, 3 vuxna, 2

under 20 år,S 44

By Sidensjö, ligger norr om Bysjön, 3 km nordost Sidensjö kyrka, 100 m.ö.h.även kallad **Österby**, troligen den äldsta byn i socknen, boplatz före den katolska tiden, från byn kom på 1500-talet ärkebiskop Abraham Angermannus, år 1542 38 seland, Kyrkojorden fanns i byn och 1571 skattade herr Henricus Engelbert , 1533 mark, 225 lod silver, 16 kor, 12 kvigor, 18 får, 12 getter, 5 svin, 2 hästar , kapellänen Olaus Martini 286 mark, 8 lod silver, 9 kor, 3 kvigor, 8 får, 5 getter, 1 häst, samt bönderna 1) Nikodemus Andersson , 101 mark, 5 kor, 1 kviga, 8 får, 4 getter, 1 häst, 2) Olof Olsson 57 mark, 2 kor, 2 kvigor, 3 får, 1 get, 1 häst, 3) Clement Larsson 96 mark, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, år 1680 kyrkoherde, komminister, 3 gårdar, år 1768 **36** personer, år 1780 4 gårdar,år 1880 4 hemman , 4 torp, 1 kyrkvakt, 1 backstugesittare, **75** personer, 3 över 65 år, 24 vuxna, 48 under 20 år, år 1980 **43** personer, 16 över 65 år, 19 vuxna, 8 under 20 år, S 44

Bölen , Sidensjö, kallades tidigare för **Kutteböle**, ligger under ett knölberg norr om Netran, 130 m.ö.h.,mellan Myre och Skureå, 8 km nordväst Sidensjö kyrka, år 1680 2 gårdar, år 1768 **11** personer, år 1780 2 gårdar, år 1880 **49** personer, 4 över 65 år, 14 vuxna, 31 under 20 år, år 1980 **19** personer, 2 över 65 år, 14 vuxna, 3 under 20 år, S 44

Drömme, Sidensjö, ligger i Netrans dalgång vid Drömmesjön, 5 km sydväst Sidensjö kyrka, 85 m.ö.h, år 1542 58 seland, år 1571 skattar

1) Per Tomasson, 156 mark, 5 lod silver, 8 kor,2 kvigor, 5 får,1 svin, 1 häst, 2) Gulle Olsson 138 mark, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst,3) Per Nilsson 86 mark, 5 kor, 2 kvigor, 5 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 4) Anders Nilsson 55 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 1 häst, 5) Erik Nilsson 83 mark, 5 kor,2 kvigor,4 får, 1 häst, år 1680 7 gårdar, år 1768 **34** personer, år 1780 8 gårdar, år 1880 12 hemman, 22 torp, 2 födorådstagare, 5 inhyses, 1 backstugusittare, **192** personer, 8 över 65 år, 87 vuxna, 99 under 20 år, år 1980 31 hushåll, 1 äldreboende, **93** personer, 33 över 65 år, 44 vuxna,16 under 20 år, år 2005 **53** personer, S 44

Fagerkäl, Sidensjö, ligger vid nordvästra änden av Grätnässjön, 19 km väster om Sidensjö kyrka, namnet kommer från att fagning -lövhämtning- skedde i denna del av granskogen, år 1542 6 seland, blev sedan fäbodställe 1674 som utjord för Nyland, från 1796 lagd under Grätnäs,

Fastböle, Sidensjö, utjord under **Kläppen**, låg på en nordsluttning som slätter, år 1542 5 seland, togs bort från jordeboken 1826

Grätnäs, Sidensjö ligger 17 km väster om Sidensjö kyrka vid vägen till Boteå, 175 m.ö.h., vid västra änden av Grätnässjön, avvattnas genom bäck till Netran vid Drömme, gammal fångstgård, namnet kan härledas till bra betesmark uppe vid sjön, fäbodställe, år 1542 11 seland. År 1571 skattar Olof Klemetsson,köpman, 339 mark,1 lod silver, 9 kor, 3 kvigor, 13 får, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1768 **22** personer, år1780 2 gårdar, år 1880 3 hemman, 5 torp, 1 arbetarhushåll, **53** personer, 4 över 65 år, 23 vuxna, 26 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **13** personer , 3 över 65 år, 6 vuxna, 4 under 20 år, S 44

Hållen, Sidensjö. ligger 1 km väster om Drömme, 100 m.ö.h., utjord till Drömme, år 1542 6 seland, år 1680 1 gård, år 1768 **3** personer år 1780 1 gård. år 1880 1 hemman, 1 båtsmanstorp, **18** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 1 gård, **11** personer, 3 över 65 år, 6 vuxna, 2 under 20 år.S 44

Hämra, Sidensjö ligger väster om Bysjön i Netrans dalgång, 1 km nordväst om Sidensjö kyrka, 105 m.ö.h., gammal fångstgård byggd på hammaren, kullarna ovanför sjön, år 1542 46 seland, år 1571 skattade 1) Jon Nilsson , köpman, 138 mark, 3½ lod silver, 4 kor, 1 kviga, 8 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Lars Pålsson, 191 mark köpman, 3 lod silver, 8 kor, 3 kvigor, 10 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Olof Jonsson, 98 mark, 5 kor, 3 kvigor, 7 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Erik Håkansson , 100 mark, 5 kor, 3 kvigor, 8 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 3 gårdar, gästgiveri, år 1768 **44** personer, år 1780 6 gårdar, år 1880 6 hemman, 4 torp, 1 häradstjänare, 2 backstugor, **68** personer, 5 över 65 år, 34 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 24 gårdar, **63** personer, 19 över 65 år, 30 vuxna, 14 under 20 år, S 44

Kläppen, Sidensjö ligger väster om Drömmesjön på en kulle, 3 km söder Sidensjö kyrka, namnet kläpp = liten kulle, 85 m.ö.h. år 1542 34 seland, år 1571 skattade 1) Alf Nilsson, 126 mark, 9 lod silver, köpman, 6 kor, 1 kviga, 8 får, 4 getter, 1 häst, 2) Kjell Ambjörsson 91 mark, 1 lod silver, 5 kor, 3 kvigor, 6 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1768 **25** personer, år 1780 4 gårdar, år 1880 4 hemman, 1 torp, **37** personer, 19 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 6 gårdar, **16** personer, 4 över 65 år, 12 vuxna, S 44

Källom, Sidensjö ligger norr om Netran under Gårdberget, 125 m.ö.h. 14 km nordväst om Sidensjö kyrka, gammal fångstgård, kalkällor finns vid Källombsbäcken, år 1542 16 seland, år 1571 skattade Olof Hansson, 85 mark, 5 kor, 2 kvigor, 9 får, 3 getter, 1 svin, 1 sto, år 1680 3 gårdar, år 1768 **31** personer, år 1780 4 gårdar, år 1880 3 hemman, 7 torp, 2 backstugor **73** personer, 6 över 65 år, 30 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 11 gårdar, **28** personer, 8 över 65 år, 16 vuxna, 4 under 20 år, S 44

Myrbohöjden, Sidensjö ligger söder om Degersjön, väster om Bodtjärn, 300 m.ö.h.. fäbodställe för Myre, togs upp som nybygge 1825., jorden var stenbunden, svår att odla, år 1880 4 torp, **17** personer, 2 över 65 år, 6 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 öde

Myre, Sidensjö ligger norr om Netran, 110 m.ö.h. 7 km nordväst om Sidensjö kyrka, marken i byn är myrlänt, gammal fångstgård, år 1542 63 seland, år 1571 skattade 1) Jon Pålsson 2) Östen Olofsson 3) Anders Persson 4) hustrun Kerstin, år 1680 6 gårdar, år 1768 **37** personer, år 1880 **99** personer, 14 över 65 år, 47 vuxna, 38 under 20 år, år 1980 **129** personer, 35 över 65 år, 66 vuxna, 28 under 20 år, S 44

Nolås, Sidensjö ligger väster om Billsjön bakom en ås i förhållande till By vid Bysjön, som talade om denna by som "nolan åsen", 4 km norr Sidensjö kyrka, gammal fångstgård, år 1542 48 seland, år 1571 skattade 1) Tomas Jonsson, landsköpman, 25 lod silver, 571 mark, 7 kor, 2 kvigor, 8 får, 5 getter, 1 häst, 2) Per Jonsson, 2 lod silver, 85 mark, 5 kor, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Olof Nilsson, 95 mark, 3 kor, 1 kviga, 9 får, 8 getter, 1 häst, 4) Per Olofsson 123 mark, 4 kor, 2 kvigor, 11 får, 7 getter, 1 häst, 5) Olof Staffansson 58 mark, 3 kor, 8 får, 5 svin, 1 häst, 6) Hans Nilsson 9 lod silver, 90 mark, 3 kor, 3 får, 2 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1768 **53** personer, år 1780 7 gårdar, år 1880 8 hemman, 8 torp, 1 inhyses, **122** personer, 10 över 65 år, 62 vuxna, 50 under 20 år, år 1980 25 gårdar, **64** personer, 14 över 65 år, 33 vuxna, 17 under 20 år, S 44

Nybyn, Sidensjö ligger nordväst om Bysjön , 3 km från Sidensjö kyrka, norr om Netran, 110 m.ö.h., utjord till By, anlagd på den katolska tiden, år 1542 50 seland, år 1571 skattade 1) Olof Jonsson, 215 mark, 6 lod silver, köpman, 7 kor, 4 kvigor, 8 får, 5 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Sven Håkansson, 215 mark 37 lod silver, köpman, 8 kor, 2 kvigor, 12 får, 8 getter, 5 svin, 1 häst, 3) Nils Pålsson, 235 mark, landsköpman, 28 lod silver, 5 kor, 2 kvigor, 8 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 4) Gulle Kiehlsson, 55 mark, 3 kor, 2 kvigor, 2 får, 5 getter, 1 häst., år 1680 5 gårdar, år 1768 **41** personer, år 1780 7 gårdar, år 1880 8 hemman, 5 torp, 2 inhyses, 3 backstugor **99** personer, 6 över 65 år, 45 vuxna, 48 under 20 år, år 1980 29 gårdar, **70** personer, 25 över 65 år, 36 vuxna, 9 under 20 år, år 2005 **52** personer S 44

Nyland, Sidensjö ligger norr om Bysjön vid Netran, 2 km från Sidensjö kyrka, utjord till By, år 1542 94 seland, år 1571 skattade 1) Olle Gulleson 93 mark, 4 kor, 3 kvigor, 6 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Olofsson 96 mark, 2 lod silver, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 getter, 1 häst, 3) Mickel Hansson, köpman, 133 mark, 9 lod silver, 5 kor, 2 kvigor, 5 får 3 getter , 2 svin, 1 häst, 4) Erik Gulleson, 95 mark, 6 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 5) Håkan Sigurdsson, 168 mark, köpman, 8½ lod silver, 5 kor, 2 kvigor, 6 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 6) Nils Olsson 72 mark, 5 kor, 2 får, 2 getter, 1 häst, 7) Erik Jonsson 45 mark, 2 kor, 1 kviga, 2 får, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1768 **72** personer, år 1780 10 gårdar, år 1880 6 hemman, 7 torp, 2 inhyses, 1 backstuga, **125** personer, 5 över 65 år, 61 vuxna, 59 under 20 år, år 1980 **77** personer, 11 över 65 år, 45 vuxna, 21 under 20 år, en del av byn med 14 gårdar kallas **Grindnäset**, år 2005 **55** personer. S 44

Näs, Sidensjö ligger på en udde i Drömmesjön, väster om sjön, 85 m.ö.h. 4 km söder om Sidensjö kyrka, gammal fångstgård, år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Kettil Olofsson 56 mark, 3 kor, 1 kviga, 2 får, 2 getter, 1 häst 2) Jon Andersson, landsköpman, 234 mark, 24 lod silver, 8 kor, 3 kvigor, 15 får, 2 getter, 2 svin, 1 häst , år 1680 3 gårdar, år 1768 **38** personer, 1780 4 gårdar, år 1880 6 hemman, 7 torp, 1 inhyses, **90** personer, 7 över 65 år, 49 vuxna, 36 under 20 år, år 1980 10 gårdar. **39** personer, 14 över 65 år, 16 vuxna, 9 under 20 år. S 44

Nättersjö, Sidensjö ligger öster om Drömmesjön norr om utloppet i Netran, 80 m.ö.h., gammal fångstgård, skrevs tidigare **Netresjö**, år 1542 26 seland, år 1571 skattade 1) Jon Persson, köpman, 142 mark, 14 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 4 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Anders Jonsson 30 mark, 2 kor, 4 får, 2 getter, år 1680 1 gård, år 1768 **8** personer, år 1780 2 gårdar, år 1880 **22** personer, 2 över 65 år, 16 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **17** personer, 3 över 65 år, 7 vuxna, 7 under 20 år, S 44

Prästbordet, Sidensjö, kyrkoherdebostället i **Bredåker**, redovisas från 1690 som kyrkojord, år 1780 **25** personer. 18 vuxna, 7 under 20 år, år 1880 **99** personer, 6 över 65 år, 41 vuxna, 52 under 20 år, år 1980 **174** personer, 46 över 65 år, 76 vuxna, 50 under 20 år, är en del av tätorten **Sidensjö**, . S 44

Rössjö, Sidensjö ligger vid Rössjön, "vassrik sjö", 5 km söder om Drömmesjön, 15 km från Sidensjö kyrka, 15 km från Nätra kyrka, gammal fångstgård, hörde till Nätra 1542, 28 seland, . år 1571 skattade i Sidensjö 1) Udde Håkansson, landsköpman, 205 mark, 5 lod silver, 9 kor, 2 kvigor, 12 får, 1 häst, 2) Björn Håkansson, 50 mark, 3 kor, 2 får, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1768 **27** personer, år 1780 4 gårdar, år 1880, 4 hemman, 10 torp, 1 ingenjör, 4 arbetarhushåll, **105** personer, 8 över 65 år, 47 vuxna, 50 under 20 år, år 1980 , 8 gårdar, **29** personer, 5 över 65 år, 17 vuxna, 7 under 20 år, S 44

Siljom, Sidensjö, utjord under **Drömme**, år 1542 6 seland, ligger vid ett lugnvatten i Lidån som avvattnade Hinnsjön, försvann som bynamn 1723

Skureå, Sidensjö ligger norr om Netran, som här skurit ner sin fåra, 120 m.ö.h., 10 km nordväst om Sidensjö kyrka, gammal fångstgård, **Skure**, fanns före den katolska tiden, år 1542 37 seland, år 1571 skattade 1) Gjorde Olofsson, 101 mark, 5 kor, 2 kvigor, 5 får, 10 getter, 1 föl, 1 sto, 2) Erik Gjordeston, 95 mark, 6 kor, 5 får, 4 getter, 1 häst, 3) Joen Olsson 78 mark, 5 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 getter, 1 sto, 4) änkan Marit 32 mark, 2 kor, 1 kviga, 3 får, 5) Olof Mickelsson 60 mark, 4 kor, 2 kvigor, 2 får, 2 getter, år 1680 4 gårdar, år 1768 **41** personer, år 1780 7 gårdar, år 1880 8 hemman, 2 torp, **92** personer, 8 över 65 år, 39 vuxna, 47 under 20 år, år 1980 18 gårdar, **51** personer, 8 över 65 år, 26 vuxna, 17 under 20 år, S 44

Solom, Sidensjö, ligger väster om Drömmesjön, utjord till Näs, år 1542 4 seland, namnet betyder Solgården

Stig, Sidensjö ligger 2 km väster om Bysjön i skogskanten, 110 m.ö. h., på en sydslutning, utjord till Anbyn, möjligen fanns här en stig som gick till Käl, år 1542, 21 seland, år 1571 skattade 1) änkan Marit 55 mark, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 3 getter, 2) Per Andersson, 66 mark, 4 kor, 5 får, 1 get, 3) Anders Jonsson, 65 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 **10** personer, år 1780 2 gårdar, år 1880 2 hemman, **11** personer, 2 över 65 år, 6 vuxna, 3 under 20 år, år 1980, 7 gårdar, **20** personer, 1 över 65 år, 13 vuxna, 6 under 20 år S 44

Sörböle, Sidensjö ligger i Grätnäsåns dalgång, 5 km väster om Drömmesjön, 150 m.ö. h. fåbodställe till Näs, kallas även för **Pålsböle** och **Björnböle**, år 1542 28 seland, år 1571 öde, upptogs 1674 men lades åter öde 1677, år 1768 **27** personer, år 1880 8 torp, 1 backstuga, **30** personer, 3 över 65 år, 16 vuxna, 11 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **12** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 3 under 20 år S 44

Teg, Sidensjö, ligger i skogen vid Kälsbäcken som rinner till Drömmesjön/Netran, 5 km väster om Sidensjö kyrka, namnet "utdikad åker", utjord till Näs, år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Nils Gulleesson, 102 mark, 1½ lod silver, 5 kor, 2 kvigor, 6 får, 3 getter, 2 svin, 1 sto, 2) Alf Gjordeston, 88 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 1 svin, 1 sto, 3) hustru Karin, 26 mark, 2 kor, 1 kviga, 2 får, år 1680 3 gårdar, år 1768 **31** personer, år 1780 4 gårdar, år 1880 4 hemman, 3 torpare, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, **52** personer, 1 över 65 år, 25 vuxna, 26 under 20 år, år 1980 3 gårdar, **7** personer, 6 vuxna, 1 under 20 år, S 44

Tuve, Sidensjö, utjord till Nyland och Nolås, 2 km norr om Nyland, år 1542 5 seland, redovisas sedan under **Nyland**

Vik, Sidensjö ligger norr om Grätnässjön, 175.m.ö.h., 15 km väster om Sidensjö kyrka, fåbodställe, år 1542 6 seland, år 1571 öde, togs åter upp 1765, år 1768 **5** personer, år 1780 1 gård, år 1880 1 hemman, 1 torp, **10** personer, 1 över 65 år, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 **öde**,

Västerkäl, Sidensjö ligger söder om Netran, namnet "i granskogen", 8 km nordväst om Sidensjö kyrka, 125 m.ö.h., fångstgård, år 1542 29 seland, år 1571 skattade 1) Klemet Eriksson 89 mark, 6 kor, 1 får, 3 getter, 1 sto. 2) hustru Karin 38, 3 kor, 2 får, 2 getter, , år 1680 4 gårdar, år 1768 **38** personer, år 1780 7 hemman, år 1880, 6 hemman, 5 torp, 2 inhyses, 2 backstugor, **95** personer, 8 över 65 år, 34 vuxna, 53 under 20 år, år 1980, 9 gårdar, **21** personer, 8 över 65 år, 9 vuxna, 4 under 20 år S 44

Å. Sidensjö ligger öster om Drömmesjön i Netrans dalgång, 80 m.ö.hö. 2 km söder om Sidensjö kyrka, fångstgård, år 1542 50 seland, år 1571 skattade 1) Per Andersson, landsköpman, 280 mark, 19 lod silver, 11 kor, 4 kvigor, 3 får, 4 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Påvell Nilsson, landsköpman, 25 lod silver, 421 mark, 10 kor, 2 kvigor, 3 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Olof Persson, 90 mark, 1 lod silver, 5 kor, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Erik Persson, köpman, 11 lod silver, 254 mark, 8 kor, 2 kvigor, 10 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1768 **53** personer, år 1780 5 gårdar, år 1880 ,7 hemman, 9 torp, 1 mjölnare, li 3 backstugor, 1 arbetarhushåll. **118** personer, 8 över 65 år, 70 vuxna, 40 under 20 år, år 1980 **75** personer, 16 över 65 år, 36 vuxna, 24 under 20 år, S 44

Ås. Sidensjö ligger väster om Hämra på sydslutningen av Åsberget

År 1571 skattade 1) Jon Wilkensson 128 mark, 4 kor, 3 kvigor, 3 får, 3 getter, 1 häst, 2) Olof Pålsson , köpman, 288 mark, 9½ lod silver, 8 kor, 4 kvigor, 9 får, 4 getter, 5 svin, 1 häst, 3) Gabriel Gulleson , 141 mark, 5 kor, 2 kvigor, 9 får, 5 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 , 3 gårdar. år 1768 **44** personer, år 1780 4 gårdar, år 1880 **84** personer, 6 över 65 år, 41 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 **19** personer, 5 över 65 år, 13 vuxna, 1 under 20 år

Ödsbyn, Sidensjö, ligger söder om Netran vid utloppet från Kälvattsbäcken, namnet kan vara **Osbyn**, " ett litet os", som sedan blivit Yssbyn, omskrivet av lantmätaren till

Ödsbyn, utjord till Hämra, år 1542 29 seland, år 1571 skattade 1) Jon Ravalsson, landsköpman, 461 mark, 20 lod silver, 7 kor, 2 kvigor, 10 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Anders Jonsson, 55 mark, 2 kor, 1 kviga, 5 får, 1 get, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1768 **31** personer, 1780 3 gårdar, år 1880 , 4 hemman, 1 torp, **35** personer, 4 över 65 år, 19 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **28** personer, 6 över 65 år, 17 vuxna, 6 under 20 år S 44

Österkäl, Sidensjö ligger söder om Netran, väster om Åsberget, 100 m.ö.h. , i granskogen "Tjaln", 8 km nordväst om Sidensjö kyrka, fångstgård, år 1542 , 22 seland, år 1571 skattade 1) Didrik Persson, 133 mark, 4 kor, 3 kvigor, 4 får, 5 getter, 2 svin, 1 sto, år 1680 3 gårdar, år 1768 **28** personer, 1780 . 4 gårdar, år 1880 , 5 hemman, 8 torpare, 1 backstuga, **76** personer, 7 över 65 år, 40 vuxna, 29 under 20 år, år 1980 , 9 gårdar, **20** personer, 8 över 65 år, 9 vuxna, 3 under 20 år, S 44

Överå. Sidensjö, ligger vid Sörån/Netran, 160 m.ö.h. kallades tidigare **Bärån**, år 1542 19 seland, år 1571 skattade 1) Olof Pålsson, köpman, 209 mark, 3 lod silver, 8 kor, 3 kvigor, 8 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Joen Olofsson, 53 mark, 4 kor, 1 kviga, 1 får, 2 getter, 3) Mårten Salomonsson, 85 mark, 4 kor, 3 kvigor, 8 får, 5 getter, 1 häst år 1680 2 gårdar, år 1768 **22 personer**, år 1780 3 gårdar, år 1880 **126** personer, 2 över 65 år, 62 vuxna, 62 under 20 år, år 1980 **76** personer, 16 över 65 år, 39 vuxna, 21 under 20 år, S 44

SJÄLEVAD socken , var ett eget skeppslag från 1400-talet , centrala bygden fanns vid fjärden **Sälavan**, "sälviken", samt gårdarna i Anåns dalgång och som fjällskog övre delen av Gide äldal upp till Remmarn, kyrkan byggdes norr om Sälavan i **Alnäs**, mittemot den tidigare kultplatsen **Hörnäs-hagnäs**, omtalades år 1314 som socken, annex fanns uppe vid Anesjön, sedan har **Björna** avskilts, kapellförsamling 1795, samt **Mo** år 1827. Folkmängden kan för ett tusen år sedan varit för hela socknen , 600 personer, i slutet av katolska tiden på 1400-talet 1000 personer och vid skattläggningen år 1571 redovisades för det som nu är socknen 230 hushåll, **1250 personer**, År 1780 hade socknen exkl. Mo och Björna, **1750** innevånare, Köpingen **Örnsköldsvik**, anlagd 1846, placerades i Lungånger, Själeuvad genom prosten Holms agerande i frågan, år 1865 **4445** personer, år 1880 år 1900 **6925** personer, år 1930 **8840** personer, år 2006 **18960** personer, Statistikområden S 12 Domsjö-Hörnett, år 2006-**8.528** personer, i stadsdelen av Örnsköldsvik 8.316 personer, S 13 Själeuvad-Ås **3.656** personer, i stadsdelen av Örnsköldsvik 3.205 personer, S 14 Hörnäs-Billsta **1.242** personer, därav i tätorten Överhörnäs 593 personer och Billsta 375 personer, S 15 Gullänget-Västansjö **5.005** personer, därav i stadsdelen av Örnsköldsvik **3.953** personer

Alfredshem, Själeuvad, ligger på västra sidan av fjärden, samhälle kring den såg som Alfred Fahlgren anlade i byn Hörnett, år 1900 fanns här 20 arbetarhushåll. **107** personer, 41 vuxna och 66 under 20 år, år 2006 **676** personer, stadsdel i Örnsköldsvik, S 12

Alnäs, Själeuvad vid Sälavafjärden väster om Själevads kyrka. namnet betyder sandigt näs vid fjärden, här fanns boplatser för 6000 år sedan och kan vara en av de första byarna i trakten, 15 m.ö.h. 1 km från kyrkan, delades sedan upp som **Västeralnäs** och **Österalnäs**. År 1542 175 seland, år 1571 fanns här 12 gårdar, 1) Olof Jonsson 116 mark, 5 kor, i kviga, 9 får, 5 getter, 4 svin, 1häst, 2) Olof Nilsson 112 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 6 getter, 1 häst 3) Olof Helgesson 135 mark, 5 kor, 15 får, 11 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Sven Jonsson 105 mark, 5 kor, 11 får, 4 getter, 4 svin, 1 häst, 5) Per Björsson 160 mark, 6 kor, 4 får, 5 getter, 3 svin, 1 häst, 6) Sigfrid Sigfridsson 95 mark, 4 kor, 8 får, 5 getter, 1 häst, 7) Helge Kristoffersson 104 mark, 4 kor, 5 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 8) Jonas Jonsson 74 mark, 2 kor, 5 får, 5 getter, 9) Nils Björsson 107 mark, 4 kor, 8 får, 5 getter, 10) Nils Björsson 107 mark, 4 kor, 8 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, 11) Nils Åsvedsson 59 mark, 3 kor, 3 får, 3 getter, 12) Mats Öndesson 55 mark, 6 kor, 1 kviga, 2 getter, 1 häst, år 1680 fanns här 10 gårdar, år 1780 fanns här 11 gårdar, 2 båtsmanstorp, **80** personer, år 1880 **91** personer, 5 över 65 år, 44 vuxna, 46 under 20 år, år 1980 bor här **433** personer, 44 över 65 år, 244 vuxna och 155 under 20 år, Bebyggelsen i Österalnäs har fått karaktären av tätort och ingår som stadsdelen **Själeuvad** i Örnsköldsvik, S 13

Backa Själeuvad, även kallad Lillbacke, ligger 3 km norr om Själevads kyrka, 50 m.ö.h. väster om Lillbaktjärnen 47 m.ö.h, som avvattnas till Lomsjön, 45 m.ö.h. som hör till Höglandsån. . År 1571 fanns här Lars Olofsson. 97 mark, 5 kor, 11 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 1 gård. år 1780 1 hemman, **5** personer, år 1880 1 hemman, 1 arbetarhushåll, **10** personer, 1 över 65 år, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 1 gård, 1 arbetarhushåll **21** personer, 10 över 65 år, 11 vuxna, 0 under 20 år, S 13

Backsjö, Själeuvad 80 m.ö.h.som redovisas som **Norrbacksjö**, och **Sörbacksjö**, ligger

5 km norr om Själevads kyrka vid Backsjön, 72 m.ö. h. som avrinner i en bäck till Lillbactjärnen och Lomsjön. År 1571 fanns här 5 gårdar, 1) Jon Kristiersson 65 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 häst, 2) Mårten Matsson 72 mark, 4 kor, 7 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Håkan Svensson 105 mark, 6 kor, 1 kviga, 12 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Jon Kristoffersson 48 mark, 3 kor, 3 får, 4 getter, 1 häst, 5) hustrun Lisbet 37 mark, 3 kor, 4 får År 1680 fanns här 4 gårdar, År 1780 6 hemman, **33** personer, år 1880 17 hushåll. 6 hemman 7 torp. 3 arbetare. 1 inhyses, **84** personer, 3 över 60 år, 42 vuxna, 39 under 20 år, år 1980 14 hushåll **54** personer, 11 över 65 år, 29 vuxna, 14 under 20 år S 15

Berg, Själevad, innanför Hörnäs-nu en del av denna tätort- 25 m.ö.h.- på slutningen av Tallberget, 1 km från avfarten från E 4 på vägen mot Sidensjö, År 1571 fanns här 4 gårdar, 1) Erik Mårtensson, 58 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 häst, 2) Per Björsson 22 mark, 2 kor, 2 får, 3) Nils Göransson, 47 mark, 3 kor, 5 får, 3 getter, 4) änkan Kerstin, 24 mark, 2 kor, 3 får, år 1680 fanns här 2 gårdar, 30 seland, år 1780 3 gårdar, 1 torp, **20** personer, år 1880 3 hemman, 3 torp, 1 ogift arbetare, **37** personer, 3 över 65 år, 14 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 2 hemman, 9 övriga fastigheter, **31** personer, 6 under 20 år, S 14

Billa Själevad ligger framför Billaberget vid Sälavan, 10 m.ö.h., namnet på berget som 231 m.ö.h. skjuter upp som en kam över trakten, är ett "sydberg", hassel växer under berget. Boplats fanns här före den katolska tiden, Byn delades under den katolska tiden och nedanför Billabäcken **Främmerbilla**, 3 km från Överhörnäs efter vägen till Bredbyn, år 1542 48 seland, år 1571 2 gårdar 1) Sven Andersson, landsköpman, 475 mark, 30 lod silver, 140 penningar, 9 kor, 3 kvigor, 23 får, 6 getter, 2 hästar, 2) Erik Svensson 138 mark, 6 kor, 3 kvigor, 10 får, 1 svin, 1 häst, år 1680 fanns här 3 gårdar, år 1780 3 hemman 2 torp, **25** personer år 1880 3 hemman, 6 torp, 2 arbetare, **78** personer, 10 över 65 år, 34 vuxna, 34 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **46** personer, 7 över 65 år, 28 vuxna, 11 under 20 år Under berget ovanför Billabäcken, **Överbilla**, 9 km från Överhörnäs efter vägen till Bredbyn. År 1542 106 seland, år 1571 fanns här 8 gårdar 1) Fastes Jonsson, 153 mark, 8 kor, 2 kvigor, 13 får, 5 svin, 2) Kristoffer Bengtsson, landsköpman, 263 mark, 15 lod silver, 45 penningar, 8 kor, 2 kvigor, 10 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Håkan Engelbretsson 113 mark, 7 kor, 1 kviga, 7 får, 1 häst, 4) Olof Larsson, 93 mark, 3 lod silver, 3 kor, 1 kviga, 2 får, 5 getter, 1 häst, 5) Sigbjörn Eriksson, 125 mark, 3 lod silver, 7 kor, 1 kviga, 11 får, 9 getter, 1 häst, 6) Olof Engelbretsson, landsköpman, 303 mark, 19 lod silver, 65 penningar, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 9 getter, 1 häst, 7) hustru Ranfrid, 76 mark, 4 kor, 12 får, 4 getter, 1 häst, 8) Sven Kristoffersson, 97 mark, 6 kor, 7 får, 8 getter, 1 svin, år 1680 fanns här 9 gårdar, år 1780 9 hemman, **65** personer, 38 vuxna, 25 barn, år 1880 7 hemman, 4 torp. 5 arbetare, 1 inhyses, **102** personer, 4 över 65 år. 49 vuxna. 49 under 20 år. År 1980 27 hushåll, **79** personer, 21 över 65 år. 41 vuxna, 17 under 20 år S 14

Billsta Själevad, ligger mellan Billaberget och Sälavan vid ett sund i fjärden, 5 m.ö.h. 10 km från Överhörnäs, namnet eg. **Billstad**, där stad är samma som kant, således på kanten mot fjärden under Billaberget, 108 seland. år 1571 skattar 6 gårdar. 1) Per Andersson 53 mark, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 3 getter, 1 häst, 2) Jon Ersson, 61 mark, 3 kor, 4 får, 1 häst, 3) Olof Olsson 49 mark, 3 kor, 7 får, 8 getter, 1 häst. 4) hustru Gölug 57 mark, 5 kor, 15 får, 6 getter, 1 häst, 5) Olof Gulleesson, landsköpman? 135 mark, 4 lod silver, 6 kor, 1 kviga, 16 får, 6 getter, 4 svin, 1 häst, 6) Olof Pålsson 99 mark, 5 kor, 10 får, 8 getter, 1 häst, År 1680 fanns här 7 gårdar, **30** personer. år 1780 fanns här 8 gårdar, 2 båtsmän, **70** personer.

år 1880 fanns här 9 hemman, 6 torp, 1 inhyses, 4 gifta arbetare, 4 ogifta arbetare, 1 ogift båtsman **101** personer, 4 över 65 år, 55 vuxna, 42 under 20 år, år 1980 **252**

personer, 20 över 65 år, 150 vuxna, 82 under 20 år, byn räknas som tätort och hade år 2005 **378** personer S 14

Bringen Själeuvad. ligger 5 km väster om Överhörnsås, norr om Gälvån, under Bringsberget, 35 m.ö.h., nämns i Stockholms stads tänkebok 1483, landsköpman fanns här, år 1542 40 seland, år 1571 fanns här 6 gårdar, 1) Per Öndesson 123 mark, 3½ lod silver, 5 kor, 1 kviga, 11 får, 5 getter, 1 häst, landsköpman. 2) Johan Gulleesson, 56 mark, 2 kor, 1 kviga, 5 får, 2 svin, 1 häst, 3) Nils Andersson, 56 mark, 3 kor, 5 får, 1 svin, 1 häst, 4) Håkan Eriksson, 95 mark, 3½ lod silver, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst, 5) Jon Eriksson, 96 mark, 3½ lod silver, 13 penningar, 4 kor, 4 får, 1 häst, landsköpman, 6) Gustaf Kristiansson 117 mark, 4 kor, 1 kviga, 9 får, 3 svin, 1 häst, landsköpman, år 1680 fanns här 5 gårdar, år 1780 5 gårdar, 1 båtsmanstorp, **30** personer, år 1880, 4 hemman, 1 arbetarhushåll, **30** personer, 1 över 65 år, 16 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 fanns här 4 hemman, 6 övriga gårdar, **31** personer, 3 över 65 år, 24 vuxna, 6 under 20 år, S 14

Butsjöböle Själeuvad ligger norr om Lövsjö, 100 m.ö.h., 7 km väster om Överhörnsås. även kallad **Överstböle**, bolet längst upp, namnet **Busseböle**, kan syfta på att den som bodde här hade mycket boss i gården, boss =skräp, år 1542 31 seland, år 1571 skattar 1) Per Larsson 80 mark, 4 kor, 7 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, 2) hustru Sigrid 45 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 1 get, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 4 gårdar **21** personer, år 1880 4 hemman, 3 torp, 1 arbetare, 1 inhyses, 2 backstugor, **52** personer, 5 över 65 år, 24 vuxna, 23 under 20 år, år 1980 9 gårdar. **28** personer, 6 över 65 år, 19 vuxna, 3 under 20 år, S 14

Dal, Själeuvad, ligger på näset i en grund dalgång, sydost om Domsjö, 5 m.ö. h., år 1542 14 seland, år 1571 fanns här 2 gårdar, 1) Jon Andersson, 121 mark, 6 kor, 4 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Erik Gulleesson, 79 mark, 5 kor, 4 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar. **11** personer. år 1880, 2 hemman, 2 torp. 1 arbetarhushåll. **32** personer, 11 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 9 hushåll, **32** personer, 4 över 65 år, 17 vuxna, 11 under 20 år 2006 en stadsdel i Örnsköldsvik **712** personer, S 12

Domsjö, Själeuvad. ligger på västra sidan av fjärden och på södra stranden, 5 km från Örnsköldsviks centrum, 10 m.ö.h. namnet betyder "lugn sjö", år 1542 48 seland, år 1571 skattar 1) Olof Kristoffersson 132 mark, 4 lod silver, 7 kor, 7 får, 7 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Björn Öndesson, 146 mark, 8 kor, 1 kviga, 4 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Olof Pålsson, 147 mark, 7 kor, 11 får, 6 getter, 6 svin, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 6 gårdar, **40** personer, år 1880 **207** personer, år 1900 **864** personer, år 1980 **2027** personer inkl. Domsjö såg, nu stadsdel i Örnsköldsvik. **1.371** personer, S 12

Domsjösågen. Själeuvad, anlagd 1865 av J C Kempe, som flyttade ned sågningen från Mo till lastageplatsen och kring sågen byggdes bostäder för arbetarna, år 1880 bodde här **306** personer, år 1900 **515** personer, år 1980 en del av **Domsjö**, stadsdel i Örnsköldsvik.

Dövlan, Själeuvad, namnet betyder sumpig dæld eller myrhål, en gammal övergiven åker som fanns 1542 med 24 seland, utjord till Kroksta

Fors, Själeuvad, ligger mellan Gundsjöarna, 20 km nordväst om Själevads kyrka, 150 m.ö.h., fäbodställe för kyrkoherden i Själeuvad, år 1554 7 seland, år 1571 skattade Nils

Fastesson, 116 mark, 5 kor, 1 kviga, 14 får, 11 getter, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, 7 personer, en såg anlades vid forsen i ån, år 1880 2 hemman, 4 torp,,5 arbetarhushåll, **66** personer, 4 över 65 år, 26 vuxna, 36 under 20 år, år 1980 21 gårdar **64** personer, 10 över 65 år, 41 vuxna, 13 under 20 år S 15

Främmerhörnäs, ligger nere vid Sälavan, sundet mellan inre och yttre fjärden, redovisas samman med **Överhörnäs**, se nedan

Gene, Själevad, ligger vid havet innanför Bäckfjärden, 5 m.ö.h. på näset söder om Domsjö, 5 km från Örnsköldsvik, boplatz på 600-talet, namnet Gened från den korta vägen över näset, ca 2 km mellan fjärdarna, gården avfolkades och blev vanlig bondby, år 1542 17 seland, år 1571 skattade 1) Staffan Olsson,landsköpman, 427 mark, 19 lod silver, 140 penningar, 9 kor, 11 får, 11 getter, 9 svin, 1 häst, 2) Lasse Håkansson, landsköpman, 427 mark, 188 lod silver,193 penningar, 11 kor, 2 kvigor, 6 får, 22 getter, 6 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **5** personer, år 1880 2 hemman, 7 torp, 5 fiskare, 4 arbetarhushåll, 3 inhyses,1 sjöman, **110** personer, 3 över 65 år, 45 vuxna, 62 under 20 år, år 1980 **1743** personer, nu en stadsdel i Örnsköldsvik. .år 2006, **1.692** personerS 12

Grisslan, Själevad, fiskeläge skattlagt 1714,, ligger ute i havsbandet vd infarten till Örnsköldsviks hamn på Vågön, 15 km från kajen. S 12

Grytsjö, Själevad, ligger 8 km sydost om Björna vid en stenig sjö, grösslig sjö i Gettestaåns dalgång, 190 m.ö.h, år 1542 8 seland, år 1571 skattade Håkan Olsson, 49 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, år 1680 öde, år 1780 2 gårdar. **10** personer, år 1880 1 hemman, 5 torp, 1 arbetarhushåll, **52** personer, 1 över 65 år, 29 vuxna,22 under 20 år. år 1980 8 gårdar, **19** personer, 6 över 65 år, 11 vuxna, 2 under 20 år, S 15

Gullänget, del av byn Kroksta, nu stadsdel i Örnsköldsvik kring Hägglunds industrier,år 2006 **3.953** personer, namnet är inte berömmade utan det var ängen där köpingens latrin tömdes, vilket kallades för "gulle, nu S 15

Gålnäs, Själevad, ligger vid sundet i Sälavan, på södra sidan, år 1542 7 seland, varit kyrkojord sedan 1500-talet för komministern, år 1571 skattade kapellanen Jon Jonae, 1850 mark, 105 lod silver, 1085 penningar, 10 kor, 7 kvigor, 10 får, 4 getter, 2 hästar år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar, **8** personer,, år 1880 komministern, prästänka, snickare, fiskare,**14** personer, 1 över 65 år, 6 vuxna, 7 under 20 år,, år 1980 **217** personer, ingår i tätorten Själevad, stadsdel i Örnsköldsvik, S 14

Gälven, Själevad, hette tidigare **Gälvdal** , där Gälvån rann i en trång dal, ligger 2 km sydväst om Överhörnäs, i Kallåns dalgång, 20 m.ö.h., namnet från gavel, bergvägg vid ån, gammal fångstgård vid Norrstigen, år 1542 9 seland, år 1571 skattade 1) Nils Björsson, 135 mark, 2 lod silver, köpman?, 6 kor, 9 får, 3 svin, 1 häst, 2) Per Svensson 158 mark, 6 lod silver, köpman?, 5 kor, 1 kviga, 12 får, 5 getter, 1 häst, 3) Erik Håkansson 93 mark, 4 kor, 1 kviga, 8 får, 1 häst, 4) Erik Bengtsson 160 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 4 getter, 1 häst, 5) Olof Håkansson 74 mark, 5 kor, 1 kviga, 6 får, 2 svin, 1 häst, 6) Åsved Olsson 80 mark,3 kor, 3 kvigor, 7 får, 4 getter, 1 häst, 7) Jon Eriksson, landsköpman, 15 lod silver, 152 penningar, 4 kor, 8 får, 5 getter, 2 hästar år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **20** personer, år 1880 **47** personer, 1 över 65 år, 25 vuxna, 21 under 20 år, år 1980 5 gårdar, **12** personer, 1 över 65 år, 9 vuxna, 2 under 20 år, S 14

Gärdal, Själevad, ligger 3 km väster om Överhörnäs i Gälvåns dalgång, inkilad i en bäckdal, namnet ger betyder kil , 30 m.ö.h. År 1542 30 seland, år 1571 skattade 1) Mattias Eriksson,landsköpman, 265 mark 15 lod silver,9 kor, 3 kvigor 14 får,5 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Uddesson, 41 mark, 2 kor, 1kviga, 4 får, 1 häst, 3) Erik Kiellson 113 mark, 4 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst, år

1680 5 gårdar, år 1780 6 gårdar, **30** personer, år 1880 6 hemman, 11 torp, 2 inhyses, **115** personer, 12 över 65 år, 55 vuxna, 48 under 20 år, år 1980 36 gårdar, **117** personer, 9 över 65 år, 78 vuxna, 30 under 20 år S 14

Haffsta, Själevad, ligger i Kallåns dalgång, 3 km väster om Hörnäs, 20 m.ö.h., skrevs på 1500-talet Hagestad, den inhägnade kantängen, år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Mikael Bengtsson 93 mark, 3 kor, 4 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Eriksson 87 mark, 5 kor, 5 får, 4 getter, 1 häst, 3) hustru Brita 17 mark, 1 ko, 4) Jon Persson 95 mark, 4 kor, 5 får, 5 getter, 1 häst, 5) Nils Pålsson 121 mark, 5 kor, 1 kviga, 10 får, 5 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar öde, 1 gård bebodd, år 1780 4 gårdar **30** personer, år 1880 4 hemman, 2 torp, 2 arbetarhushåll. **54** personer, 1 över 65 år, 17 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 26 gårdar, **83** personer, 11 över 65 år, 43 vuxna, 29 under 20 år, S 14

Hanabäck, Själevad, ligger i Lidåns dalgång, 95 m.ö.h. i sockengränsen mot Arnäs, öster om Klingreberget, 12 km nordväst om Själevads kyrka, namnet tyder på rik förekomst av skogsfåglar, år 1542 34 seland, år 1571 skattar 1) Per Persson 61 mark, 4 kor, 4 kvigor, 2 får, 1 häst, 2) Björ Sjulsson 73 mark, 4 kor, 7 får, 1 häst, 3) hustru Marit 55 mark, 4 kor, 4 får, 1 get, 1 häst, 4) Anund Staffansson 35 mark, 3 kor, 4 får, år 1680 2 gårdar, år 1780 5 gårdar **20** personer, år 1880 5 hemman, 7 torp, 5 arbetarhushåll, **93** personer, 6 över 65 år, 41 vuxna, 52 under 20 år, år 1980 8 gårdar, **29** personer, 2 över 65 år, 17 vuxna, 10 under 20 år S 15

Happsta, Själevad, även kallad **Innerhaffsta**, ligger vid inre Sälavan under Billaberget, tidigare Habbastad, nämnd 1443, inhägnad gård på kanten till fjärden, 15 m.ö.h., 10 km från Hörnäs, år 1542 38 seland, år 1571 skattade 1) Olof Larsson, landsköpman, 187 mark, 18 lod silver, 6 kor, 5 får, 4 getter, 1 häst, 2) hustru Kerstin 48 mark, 3 kor, 5 får, 3 getter, 1 häst, 3) Lasse Tomasson, landsköpman, 133 mark, 7 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 7 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar **20** personer, år 1880 5 hemman, 2 torpare, **37** personer, 4 över 65 år, 20 vuxna, 13 under 20 år, år 1980 11 gårdar, **39** personer, 3 över 65 år, 23 vuxna, 13 under 20 år, under flottningen fanns här ett skiljeställe, Happstabommen, S 14

Högsnäs, Själevad ligger vid fjärden Sälavan nedanför Överhörnäs 5 m.ö.h., möjligen kommer namnet från en gravplats inom Överhörnäs före den katolska tiden gammal fångstgård, utjord till Överhörnäs, sammanlagt med denna by 1723, gården skall ha varit öde sedan 1646,

Hörnett, Själevad, ligger norr om sundet in till Veckefjärden, nedanför Varvsberget, 10 m.ö.h., namnet tidigare Harnot, där harn betyder stenig strand, gammal fångstgård, fiskeläge, nämns 1486, år 1542 43 seland, år 1571 skattar 1) Anders Andersson, landsköpman, 4 lod silver, 113 mark, 5 kor, 1 kviga, 11 får, 6 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Lars Staffansson 63 mark, 3 kor, 1 kviga, 8 får, 8 getter, 1 häst, 3) Hans Olsson 65 mark, 4 kor, 3 får, 2 getter, 1 häst, 4) Olof Engelbretsson 47 mark, 3 kor, 3 getter, 1 häst, 5) Olof Östensson 40 mark, 2 kor, 5 får, 4 getter, år 1680 5 gårdar, år 1780 5 gårdar **30** personer, år 1880 3 säverksägare, 6 hemman, 10 torp, 3 sågställare, 2 faktorer, 2 maskinister, 16 arbetare, 8 fiskare, 3 skomakare, 2 garvare, 1 skröddare, 2 sjömän, 3 inhyses, **277** personer, 9 över 65 år, 133 vuxna, 145 under 20 år, **Hörneborg** såg samt **Alfredshem** såg som anlades i byn 1875 av Alfred Fahlgren, efter brand övetog MoDo och byggde en massafabrik 1903, nu biokombinat, år 1980 **1904** personer, år 2006 **1.191** personer, stadsdel i Örnsköldsvik, S

Kasta, Själevad, ligger 3 km väster om Överhörnäs i Kallåns dalgång, 90 m.ö.h. namnet "uppkastad jordvall mot berget", år 1542 31 seland, år 1571 skattade 1) Olof Östensson 85 mark, 5 lod silver 5 penningar, köpman? 4 kor, 1 kviga, 3 getter, 1 häst, 2) Nils Olsson 158 mark, landsköpman, 3 lod silver, 10 kor, 9 kvigor, 10 får, 3 getter, 2 hästar, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **22** personer, år 1880 **42** personer, 1 över 65 år, 22 vuxna, 21 under 20 år, år

1980 2 gårdar, 4 personer, 1 över 65 år, 2 vuxna, 1 under 20 år, S 14

Kittelsböle, Själevad, ligger i Kallåns dalgång, 2 km väster om Överhörns 50 m.ö.h., på 1400-talet utjord till Bringan, år 1542 23 seland, År 1571 skattade 1) Mats Olofsson, landsköpman, 227 mark, 4 lod silver, 57 penningar, 7 kor, 2 kvigor, 16 får, 6 getter, 1 häst, 2) Anders Persson 98 mark, 5 kor, 1 kviga, 11 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst 3) hustru Ingeborg, 111 mark, 5 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 8 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar **20** personer, år 1880 3 hemman, **19** personer, 1 över 65 år, 8 vuxna, 10 under 20 år, år 1980 5 hushåll, **12** personer, 6 över 65 år, 4 vuxna, 2 under 20 år, S 14

Klasböle, Själevad ligger i Kallåns dalgång, tvingby till Kittelsböle, år 1542 9 seland, år 1571 Erik Helgesson, landsköpman, 217 mark, 15 lod silver, 8 kor, 2 kvigor 7 får, 9 getter, 2 svin, 2 hästar, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar **13** personer, år 1880 1 gård, **7** personer, 4 vuxna, 3 under 20 år, år 1980 **öde**

Klösan, Själevad en ö i havsbandet mellan Grisslan och Ällön, fåbodställe, på norra stranden inbukningar, som om någon klöst här

Komnäs, Själevad ligger på en halvö i Billsjösjön, 100 m.ö.h. 6 km nordost Överhörns, tidigare namn **Kummelnäs**, det ligger ett kummel på näset, gammal fångstgård, år 1542 48 seland, år 1571 skattade 1) Anders Gulleson 88 mark, 5 kor, 2 kvigor, 5 får, 5 getter, 1 häst, 2) hustrun Gölug, 93 mark, 5 kor, 4 kvigor, 4 får, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar **13** personer, år 1880 3 hemman, 1 torp, 2 arbetarhushåll, **35** personer, 1 över 65 år, 19 vuxna, 15 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **31** personer, 1 över 65 år, 23 vuxna, 7 under 20 år, S 14

Kroksta, Själevad ligger mellan Lomsjön och Högländssjön i Lidåns dalgång, 40 m.ö.h. , 2 km nordväst Örnsköldsviks kyrka, 5 km från Själevads kyrka, gammal fångstgård, den försvunna byn **Dövlan**, sank mark, låg inom denna by, samt stadsdelen **Gullänget** med Hägglunds fabrik, den väl gödslade ängen, år 1542 38 seland, år 1571 skattade 1) Anders Jonsson 85 mark, 5 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, 2) Lasse Björsson, 97 mark, 6 kor, 1 kviga, 7 får, 5 getter, 1 häst, 3) Kristoffer Pålsson, 55 mark, 4 kor, 5 får, 1 häst, 4) Sven Ingelsson 94 mark, 6 kor, 7 får, 5 getter, 1 häst, 5) Tord Andersson 82 mark, 4 kor, 8 får, 2 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 7 gårdar, år 1780 7 gårdar **46** personer, år 1880 6 hemman, 13 torp, 3 arbetarhushåll. **137** personer, 8 över 65 år, 51 vuxna, 78 under 20 år, år 1980 **2648** personer, år 2006 **1704** personer, stadsdel i Örnsköldsvik S 15

Lillbacksjö, Själevad ligger 2 km nordväst Själevads kyrka, 50 m.ö.h. vid Lillbacksjön, år 1542 12 seland. År 1571 skattade Lasse Olsson 97 mark, 5 kor, 11 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst,, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård **4** personer, år 1880 1 hemman, 1 arbetarhushåll, **10** personer, 1 över 65 år, 4 vuxna, 5 under 20 år, år 1980 10 gårdar, **21** personer, 12 över 65 år, 9 vuxna,

Lövsjö, Själevad, ligger i Billsjöån/ Netrans dalgång vid Lövsjön, 105 m.ö.h. 7 km väster om Överhörns, kallades tidigare för Löpsjö, namnet tyder på att här varit en "löpa", där man tagit bark, gammal fångstgård, år 1542 24 seland, år 1571 skattade 1) Mats Eriksson, 91 mark, 5 kor, 3 får, 4 getter, 1 häst, 2) hustru Karin, 79 mark, 5 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, här bodde en riksdagsman och bonde, deltog i riksmötet 1726, år 1780 4 gårdar **14** personer, år 1880 2 hemman. 7 torpare, 1 arbetarhushåll, **68** personer, 4 över 65 år, 32 vuxna, 32 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **36** personer, 5 över 65 år, 21 vuxna, 10

under 20 år S 13

Myckling, Själevad ligger norr om Mjösundet i Sälavans fjärd, "storängen", 5 m.ö.h. 1 km öster om Själevads kyrka, fångstgård, år 1542 29 seland, år 1571 skattade 1) Lars Svensson 77 mark, 3 kor, 2 får, 4 getter, 1 häst, 2) Per Persson 51 mark, 2 kor, 5 får, 5 getter, 1 svin., 3) Olof Nilsson, 52 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 1 häst, år 1680 1 gård, år 1780 2 gårdar **13 personer**, år 1880, 2 hemman, 2 torp, 2 inhyses, 1 fiskare, 7 arbetarhushåll, **58 personer**, 30 vuxna, 28 under 20 år, år 1980 del av tätorten Själevad, **1033 personer**, S 13

Måle, Själevad ligger i Lidåns dalgång söder om Lomsjön på näset, namnet tyder på dyjorden, 50 m.ö.h., år 1542 22 seland, år 1571 skattade 1) Jon Persson 43 mark, 3 kor, 4 får, 5 getter, 2) Germund Persson 70 mark, 4 kor, 6 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar **14 personer**, år 1880 2 hemman, 2 torp, **44 personer**, 3 över 65 år, 17 vuxna, 24 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **35 personer**, 9 över 65 år, 19 vuxna, 7 under 20 år S 15

Nordanås, Själevad ligger i Lidåns dalgång norr om ån på slutningen öster om Lomsjön, 7 km nordost Själevads kyrka, gammal fångstgård, 60 m.ö.h., år 1542 95 seland, år 1571 skattade 1) Mats Jonsson 305 mark, köpman, 27 lod silver, 9 kor, 1 kviga, 11 får, 9 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Björn Joensson 150 mark, 6 kor, 1 kviga, 11 får, 9 getter, 1 svin, 1 häst, 3) Joen Nilsson, 102 mark, 5 kor, 1 kviga, 9 får, 7 getter, 1 häst, 4) Olof Håkansson, köpman, 15 lod silver, 171 mark, 6 kor, 4 får, 5 getter, 1 häst, 5) Anders Olsson, 130 mark, 7 kor, 10 får, 8 getter, 1 häst, 6) Per Andersson 57 mark, 4 kor, 2 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 7 gårdar, år 1780 8 gårdar **36 personer**, år 1880 9 hemman, 1 slaktare, 8 torp, 3 arbetarhushåll. **152 personer**, 9 över 65 år, 72 vuxna, 71 under 20 år, år 1980 **158 personer**, 34 över 65 år, 79 vuxna, 45 under 20 år, år 2006 **184 personer**, S 15

Norrbacksjö, Själevad ligger i Lidåns dalgång, nordost om Backsjön, 80 m.ö.h., 5 km norr om Själevads kyrka, gammal fångstgård, år 1542 16 seland, år 1571 skattade 1) Håkan Svensson, 108 mark, 6 kor, 1 kviga, 12 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Joen Persson 48 mark, 3 kor, 3 får, 1 häst, 3) hustrun Lisbet 37 mark, 3 kor, 4 får, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar **16 personer**, år 1880 4 hemman, 4 torp, 2 arbetarhushåll, **55 personer**, 27 vuxna, 28 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **37 personer**, 7 över 65 år, 17 vuxna, 13 under 20 år, S 15

Norrlungånger, Själevad ligger innanför Lungångersfjärden, "det lugna vattnet", i dalgången sydost om Åsberget, 20 m.ö.h., gammal fångstgård, år 1542 38 seland, år 1571 skattade 1) Olof Olsson, landsköpman, 208 mark, 11 lod silver, 8 kor, 2 kvigor, 18 får, 3 svin, 1 häst, 2) Per Nilsson, 78 mark, 4 kor, 1 kviga, 6 får, 1 häst, 3) Mickel Nilsson, 52 mark, 3 kor, 6 får, 2 svin, 1 häst, 4) hustrun Marit, 45 mark, 3 kor, 1 kviga, 7 får, 5) Nils Persson 55 mark, 3 kor, 1 kviga, 8 får, 2 svin, 1 häst, 6) Östen Svensson 63 mark, 4 kor, 6 får, år 1680 5 gårdar, år 1780 5 gårdar **35 personer**, år 1846 anlades här köpingen **Örnköldsvik**, som 1880 hade **728 personer**, 10 över 65 år, 382 vuxna, 336 under 20 år, år 1980 **9566 personer** samt år 2006

9.319 personer, 2694 över 65 år, 5463 vuxna, 1162 under 20 år, S 11

Norrvåge, Själevad ligger på norra stranden av Vågefjärden, 10 m.ö.h., 6 km sydväst Domsjö, fångstgård före den katolska tiden, möjligen kom efter man övergav Genesgården, år 1542 44 seland, år 1571 skattade 1) Jon Olsson, landsköpman, 428 mark, 54 lod silver, 120 penningar, 2) Olof Jonsson, landsköpman, 345 mark, 40 lod silver, 10 kor, 2 kvigor, 11 får, 10 getter, 2 hästar, 3) Per Jonsson, 305 mark, 38 lod silver, 8 kor, 3 kvigor, 9 får, 4 getter, 5 svin, 2 hästar, 4) Per Persson, 50 mark, 3 kor, 1 kviga, 3 får, 4 getter, 1 häst, År 1680 4 gårdar, år 1780 6 gårdar **40 personer**, år 1880 4 hemman, 6 torp, 2 fiskare, 1 inhyses, 1 backstuga, **99 personer**, 7 över 65 år, 49 vuxna, 43 under 20 år, år 1980 30 gårdar, **80 personer**, 4 över 65 år, 47 vuxna, 33 under 20 år, S 12

Norrvästansjö, Själevad ligger nordväst om Lomsjön i Lidåns dalgång, 70 m.ö.h. 8 km från Själevads kyrka, gammal fångstgård, år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Jon Svensson 100 mark, 5 kor, 1 kviga, 3 får, 3 getter, 1 häst, 2) Olof Olsson 93 mark, 3½ lod silver, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getter, 1 häst, 3) Per *Björsson 49 mark, 2 kor, 4 får, 1 häst, 4) Olof Persson 95 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 3 getterm, 1 häst, År 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar **20** personer, år 1880 4 hemman, 6 torp, 1 inhyses, 1 arbetare, **73** personer, 4 över 65 år, 31 vuxna, 37 under 20 år, år 1980 13 gårdar, **31** personer, 8 över 65 år, 15 vuxna, 8 under 20 år, S 15

Nyland, Själevad ligger i Kallåns dalgång, 9 km väster om Överhörns, 50 m.ö.h. utjord till Gerdal, år 1542 38 seland, år 1571 skattade 1) Olof Gulleson, landsköpman, 248 mark, 2½ pund koppar, 72 penningar, 9 kor, 2 kvigor, 16 får, 5 getter, 1 svin, 2 hästar, 2) Sven Nilsson 58 mark, 4 kor, 1 kviga, 9 får, 1 get, 1 häst, 3) Pål Olsson 72 mark, 4 kor, 7 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 4) Sven Olsson, 50 mark, 3 kor, 8 får, 5 getter, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar **22** personer, år 1880 6 hemman, 4 torp, 6 arbetarhushåll, **83** personer, 7 över 65 år, 38 vuxna, 38 under 20 år .år 1980 **37** personer, 5 över 65 år, 20 vuxna, 12 under 20 år S 14

Näverkäl, Själevad ligger i Lidåns dalgång, 80 m.ö.h., väster om Hanabäckstjärnen, 13 km norr om Själevads kyrka, namnet tyder på att här samlade man in björknäver m en i en granskog, fångstgård, år 1542 25 seland, år 1571 skattade 1) Mickel Jonsson, skinnhandlare, 540 mark, 50 lod silver, 156 penningar, 9 kor, 2 kvigor, 13 får, 8 getter, 2 hästar, 2) Peder Jonsson 31 mark, 2 kor, 3 får, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar **23** personer, år 1880 5 hemman, 3 torp, 2 arbetarhushåll, **71** personer, 5 över 65 år, 32 vuxna, 34 under 20 år, år 1980 12 gårdar, **27** personer, 3 över 65 år, 19 vuxna, 5 under 20 år S 15

Ottelandet, Själevad ligger på Vågesön söder om Åvikefjärden, år 1880 hemman i Sörvåge by, fiskeläge, år 1980 **3** personer, 2 vuxna, 1 under 20 år S 12

Peresjö ligger 10 km norr om Gundsjön, fäbodställe som togs upp som nybygge 1716, år 1780 1 gård. **3** personer, år 1880 **öde**

Prästbordet, Själevad, kyrkoherdebostället fanns i Översjäla, komministerboställe i Gålnäs söder om fjärden, från 1750 redovisat som **Kyrkovallen**, år 1780 **25** personer, år 1880 **119** personer, 16 över 65 år, 54 vuxna, 49 under 20 år. år 1980 **356** personer, 102 över 65 år. 186 vuxna, 68 under 20 år, Rosenborgs äldreboende ligger här i den del av Prästbordet som ingår i tätorten Själevad, stadsdel i Örnsköldsvik, den del som ligger söder om fjärden ingår i byn Svedje, också en stadsdel i Örnsköldsvik. S 13

Prästänget, Själevad hade år 1980 **14** personer, ligger söder om Veckefjärden i stadsdelen **Svedje**.

Råskärsön, Själevad ligger ute i havsbanden i inloppet till Örnsköldsvik, 10 km från Domsjö, Skommarhamn och Stubbsand ligger närmast på fastlandet, kyrkojord under Prästbordet, Arnäs, utgjorde gränsskillnad, här låg rån mellan Själevad och Arnäs, skattlagt 1704, hemmanet överfördes då från Själevad till Arnäs, fiskeläge på sommaren

Själand, Själevad ligger i Kallåns dalgång, 4 km sydväst om Överhörns vid Norrstigen, 20 m.ö.h, tidigare namn Skedeland i Nätra, ån kan ha vållat skada vid en erosion, år 1542 46 seland, år 1571 skattade i Själevad, 1) änkan Marit, landsköpman, 225 mark, 15 lod silver, 9 kor, 3 kvigor, 14 får, 5 getter. 2 svin, 1 häst, 2) Peder Uddesson, 141 mark, 2 kor. 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 häst, 3) Peder Erlandsson, 91 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 4) Erik Pedersson, landsköpman, 113 mark, 12 lod silver, 4 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst, år 1680, 5 gårdar, år 1780 5 gårdar, **48** personer, år 1880, 5 hemman, 2 torp, 1 skräddare, 1 slaktare, 1 sjöman, **87**

personer, 5 över 65 år, 46 vuxna, 36 under 20 år, år 1980 , 7 gårdar, **24** personer, 4 över 65 år, 11 vuxna, 9 under 20 år S 14

Skärpe, Själevad ligger öster om Lomsjön, 55 m.ö.h. , 8 km norr om Själevads kyrka, gammal fångstgård, namnet tyder på torr och svårodlad läge i slutningen mot sjön, år 1542 18 seland, år 1571 skattade 1) Jon Jonsson 25 mark, 2 kor, 3 får, 2) änkan Karin 14 mark, 1 ko, 2 får, år 1680 öde som utjord till Kroksta., år 1780 **öde**, år 1880 redovisas i Kroksta, år 1980 **32** personer, 8 över 65 år, 16 vuxna, 8 under 20 år . år 2006 **87** personer, S 15

Snickböle, Själevad ligger söder om Lövsjön, 7 km väster om Överhörns, kallades också för **Snippböle**, omnämns 1443, då **Snidkarböle**, utjord till Bringan, år 1542 13 seland, år 1571 skattade Erik Olsson, 105 mark, 7 kor, 1 kviga, 9 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 utjord i Bringan, år 1780 utjord i Bringan, år 1880 utjord, år 1980 1 gård, **3** personer, vuxna, S 14

Stensland, Själevad, ligger norr om Billsjön, 100 m.ö.h., 10 km nordväst om Överhörns, namnet kan komma från att det har funnits en tillflyktsborg här bortom Billaberget, år 1542 16 seland, år 1571 skattade 1)Olof Andersson, 97 mark, 4 kor , 2 kvigor,10 får, 7 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Jon Björsson, 50 mark, 2 kor, 4 får, 1 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar **21** personer, år 1880 . 4 gårdar, **17** personer, 2 över 65 år, 7 vuxna, 8 under 20 år,år 1980, 3 gårdar **8** personer, 7 vuxna, 1 under 20 år, S 14

Sund, Själevad ligger söder om sundet mellan Veckefjärden och Lungångersfjärden innanför havsbandet, 10 m.ö.h.gammal fångstgård,år 1542 58 seland, år 1571 skattade 1) Joen Olsson, köpman, 130 mark, 10 lod silver, 4 kor, 11 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Mårten Persson,köpman, 86 mark, 3 lod silver, 3 kor, 1 kviga, 12 får, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 6 gårdar **27** personer, år 1880 **148** personer, 11 över 65 år, 62 vuxna, 75 under 20 år, år 1980 **1450** personer , år 2006 **1.522** personer, en stadsdel i Örnsköldsvik S 12

Svedje, Själevad ligger söder om Veckefjärden i Sälavan, 15 m.ö.h., 4 km sydost Själevads kyrka, gammal fångstgård, hörde till Nätra 1535, år 1542 69 seland, år 1571 skattade i Själevad, 1) Nils Persson , landsköpman, 243 mark, 18 lod silver, 30 penningar, 7 kor, 7 får, 5 getter, 1 häst, 2) Hans Larsson, 48 mark, 3½ lod silver, köpman, 3 kor , 4 får, 7 getter, 3) Björn Björnsson, 73 mark, 4 kor, 1 kviga,7 får, 2 svin, 1 häst, 4) Håkan Svensson, 97 mark, 5 kor, 1 kviga, 10 får, 4 getter, 4 svin, 1 häst, 5) Olof Andersson 117 mark, 5 kor, 1 kviga, 11 får,7 getter, 4 svin, 1 häst, 6) Helge Olsson 58 mark, 2 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, 7) Nils Erlandsson, landsköpman, 151 mark, 5 lod silver, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1780 8 gårdar **52** personer, år 1880 **171** personer, 17 över 65 år, 83 vuxna, 71 under 20 år, år 1980 **631** personer , år 2006 **1.205** personer, stadsdel i Örnsköldsvik, S 12

Sörböle, Själevad ligger 2 km sydväst om Överhörns i Kallåns dalgång vid bäcken från Åtesjön, 40 m.ö.h, utjord till **Åte**. år 1542 17 seland, hörde 1535 till Nätra, kallades Bölen. år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar **6** personer, år 1880 .6 gårdar. **40** personer, 2 över 65 år, 22 vuxna, 16 under 20 år, år 1980, 8 gårdar, **24** personer, 9 över 65 år, 10 vuxna, 3 under 20 år S 14

Sörlungånger, Själevad ligger innanför Lungångersfjärden, vid Norrstigen, 5 km öster om Själevads kyrka, gammal fångstgård, år 1542 19 seland, år 1571 skattade 1) Joen Persson 67mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 1 häst, 2) Mårten Nilsson, 72 mark, 4 kor, 7 f år, 3 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 3 gårdar, **15** personer år 1880 i köpingen

Örnsköldsvik S 11

Sörvåge, Själevad, ligger på en halvö ute vid havsbandet, söder om en vik av

Vågefjärden, 10 m.ö.h., namnet betyder "vik", 10 km sydost om Domsjö, gammal fångstgård, år 1542 35 seland, år 1571 skattade 1) Mickel Olsson, landsköpman, 397 mark, 57 lod silver, 6 kor, 3 kvigor, 15 får, 9 getter, 5 svin, 1 häst, 2) Olof Björsson, 118 mark, 7 lod silver, köpman, 4 kor, 1 kviga, 10 får, 9 getter, 2 svin, 1 häst, 3) Olof Olsson 35 mark, 2 kor, 1 kviga, 2 får, 3 getter, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **29** personer, år 1880 , 4 hemman, 5 torp, 2 arbetarhushåll, 1 backstuga, **74** personer, 6 över 65 år, 34 vuxna, 34 under 20 år, år 1980 , 20 gårdar, **51** personer, 2 över 65 år, 35 vuxna, 15 under 20 år, S 12

Sörvästansjö, Själevad ligger nordväst om Lomsjön i Lidåns dalgång, 65 m.ö.h., 8 km norr Själevads kyrka, fångstgård, år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Per Olsson, 140 mark, 4 kor, 4 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Mats Björsson, 35 mark, 3 kor, 2 får, 1 häst, 3) Hans Eriksson, 76 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, 4) Björn Björsson, 53 mark, 4 kor, 2 får, 2 getter, 1 häst, 5) hustru Märit, 23 mark, 2 kor, 2 får, år 1680 3 gårdar, år 1780 6 gårdar, **36** personer, år 1880 4 hemman, 3 torp, **30** personer, 4 över 65 år, 17 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 , 15 gårdar, **37** personer, 12 över 65 år, 18 vuxna, 7 under 20 år, S 15

Tjärn, Själevad ligger i Lidåns dalgång, 70 m.ö.h. mellan Tjärnsjön och Backsjön, 3 km norr om Själevads kyrka, år 1542 22 seland. år 1571 skattade 1) Nils Nilsson 87 mark, 4 kor 1 kviga, 10 får, 4 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Nilsson , 33 mark, 2 kor, 5 får, 3 getter, 3) Håkan Persson, 95 mark, 4 kor, 8 får, 3 getter, 2 svin, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **11** personer, år 1880 2 hemman, 2 torp, **28** personer, 1 över 65 år, 12 vuxna, 15 under 20 år, år 1980 7 gårdar, **23** personer, 3 över 65 år, 13 vuxna, 7 under 20 år S 15

Tomte, Själevad ligger i byn **Översjöla**, nuvarande Tomtebacken, fångstgård, år 1542 15 seland, blev sedan utjord i byn

Vägersta, Själevad ligger i Kallåns dalgång, 2 km väster om Överhörns, namnet Veggestad, en kil på kanten av åsen, 25 m.ö.h. fångstgård, år 1542 51 seland, år 1571 skattade 1) Per Helgesson, köpman, 120 mark. 1 lod silver, 36 penningar, 6 kor, 8 får, 4 getter, 3 svin, 1 häst, 2) Nils Svensson, 120 mark, 7 kor, 1 kviga, 12 får, 1 get, 4 svin, 1 häst, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **19** personer, år 1880, 2 hemman, 2 torp, år 1880, 3 hemman, 2 torp, **19** personer, 6 över 65 år, 11 vuxna, 2 under 20 år, år 1980 , 13 gårdar, **37** personer, 4 över 65 år, 19 vuxna, 14 under 20 år S 14

Västeralnäs, Själevad ligger 20 m.ö.h. på Sälavans norra strand, boplats och gammal fångstgård, 4 km från Själevads kyrka, år 1542 92 seland, år 1571 skattade 1) Håkan Persson, 104 mark, 4 kor, 5 får, 6 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Jon Jonsson, 34 mark, 2 kor, 5 får, 5 getter, 3) Nils Björsson, 107 mark, 4 kor, 8 får, 7 getter, 2 svin, 1 häst, 4) Nils Åsvedsson, 59 mark, 3 kor, 3 får, 3 getter, 5) Mats Öndesson 55 mark, 6 kor, 1 kviga, 2 getter, 1 häst, 6) Per Persson, löpman, 147 mark, 6 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst,

år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **20** personer, år 1880 , 9 hemman, 6 torp, 4 arbetare, **91** personer, 5 över 65 år, 44 vuxna, 42 under 20 år, år 1980 , 26 gårdar, **72** personer, 17 över 65 år, 38 vuxna, 17 under 20 år, S 13

Västerbillsjö, Själevad ligger norr om Billsjön, som avvattnas till Netran, 10 km nordväst om Överhörns, 110 m.ö.h. år 1542 36 seland, år 1571 skattade 1) Per Larsson 89 mark, 4 kor, 1 kviga, 12 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 2) änkan Karin, 12 mark, 1 ko, 2 får, år 1680 1 gård, år 1780 3 gårdar **16** personar, år 1880, 3 hemman, 3 torp, 2 arbetarhushåll, **39** personer, 4 över 65 år, 21 vuxna, 14 under 20 år, år 1980 , 6 gårdar, **15** personer, 5 över 65 år, 8 vuxna, 2 under 20 år S 14

Västergunsjö, Själevad ligger norr om övre Gunsjön, 22 km norr om Själevads kyrka,

140 m.ö.h. namnet = leriga sjön, avvattnas av Forsån till Anån vid Gottne, fäbodställe, år 1542 11 seland, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **14** personer, år 1880 , 2 hemman, 9 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, **72** personer, 3 över 65 år, 27 vuxna, 42 under 20 år, år 1980 , 5 gårdar, **13** personer, 5 över 65 år, 6 vuxna, 2 under 20 år, S 15

Västergårdal, Själevad ligger i Kallåns dalgång, tidigare namn **Gälvdal**, efter ån som även kallades Gälvan, gammal fångstgård, år 1542 29 seland, år 1571 skattade i Gårdal 1) Mattias Eriksson, landsköpman, 265 mark, 15 lod silver, 9 kor, 3 kvigor, 14 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Uddesson, 41 mark, 2 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst, 3) Per Eriksson, 91 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 4) Erik Kjellsson, 113 mark, 4 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, **9** personer, år 1880 **64** personer, 6 över 65 år, 30 vuxna, 28 under 20 år, år 1980 **76** personer, 3 över 65 år, 49 vuxna, 24 under 20 år, S 14

Västerhus, Själevad ligger på stranden av Sälavan vid Billstasundet, "oset" och gården kallades tidigare för Västerosm som sedan skrevs Vesterhus i skattelängden, 15 m.ö.h., 5 km nordväst om Själevads kyrka, år 1542 88 seland, år 1571 skattade 1) Per Olsson, landsköpman, 413 mark, 45 lod silver, 98 penningar, 7 kor, 1 kviga, 11 får, 4 getter, 6 svin, 1 häst, 2) Per Trondson, landsköpman, 261 mark, 17½ lod silver, 8 kor, 5 får, 11 getter, 1 häst, 3) Olof Nilsson, 59 mark, 3 kor, 3 får, 2 svin, 1 häst, 4) Ustru Ragnhild, 81 mark, 4 kor, 3 får, 3 getter, 1 häst, 5) Bertil Björsson, köpman, 97 mark, 5 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 3 får, 2 getter, 1 häst, 6) Olof Björsson, köpman, 135 mark, 5 lod silver, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 4 getter, 1 häst, 7) hustru Kerstin, 47 mark, 3 kor, 4 får, 3 getter, 1 häst, 8) Olof Öndesson, 85 mark, 4 kor, 1 kviga, 4 får, 2 svin, 1 häst, år 1680 5 gårdar, år 1780 8 gårdar, **50** personer, år 1880, 11 hemman, 2 torp, 5 arbetarhushåll, **113** personer, 8 över 65 år, 60 vuxna, 53 under 20 år, år 1980, 64 gårdar, **168** personer, 49 över 65 år, 85 vuxna, 34 under 20 år S 13

Yttergundsjö, Själevad ligger norr om nedre Gundsjön, 140 m.ö.h. "lerig sjö", fäbodställe, år 1542 17 seland, låg öde togs upp som hemman 1686, var fäbodställe för kyrkoherdens boställe i början av 1700-talet, år 1780 1 gård, **5** personer, år 1880 , 2 hemman, 8 torp, 1 arbetare,

67 personer, 4 över 65 år, 45 vuxna, 18 under 20 år, år 1980 .15 gårdar. , **38** personer, 5 över 65 år, 18 vuxna, 15 under 20 år, S 15

Ås, Själevad ligger norr om Veckefjärden, 3 km öster om Själevads kyrka, vid Norrstigen, namnet kom från "Os-mynningen av Sälavan" , . år 1542 79 seland, år 1571 skattade 1) änkan Anna, landsköpman, 475 mark, 5 lod silver, 44 penningar, 9 kor, 3 kvigor, 7 får, 4 getter, 2 svin, 2 hästar, 2) Märten Larsson, 54 mark, 5 kor, 3 får, 1 häst, 3) Olof Olsson, 81 mark, 5 kor, 3 kvigor, 5 får, 4 getter, 1 häst, 4) Anders Persson, 53 mark, 3 kor, 6 får, 5 getter, 1 häst, 5) Sven Mårtensson, 45 mark, 2 kor, 5 får, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 6 gårdar, **27** personer, år 1880 , **107** personer, 7 över 65 år, 52 vuxna, 48 under 20 år, år 1980 **625** personer, ingår i som stadsdel i tätorten **Örnsköldsvik**. S 13

Åte, Själevad ligger väster om Åtesjön, 30 m.ö.h., 3 km sydost om Överhörnsås vid E 4, gammal fångstgård, namnet skrevs även Otted, kan förleden komma från djuret Utter, år 1542 42 seland, år 1571 skattade 1) Erik Helgesson, landsköpman, 217 mark, 15 lod silver, 8 kor, 2 kvigor, 7 får, 9 getter, 2 svin, 2 hästar, 2) änkan Ingeborg, 23 mark, 2 kor, 1 får, år 1680 3 gårdar, år 1780 4 gårdar, **18** personer, år 1880 **65** personer, 5 över 65 år, 35 vuxna, 25 under 20 år, år 1980 , 9 gårdar, **30** personer, 3 över 65 år, 17 vuxna, 10 under 20 år, S 14

Österalnäs, Själevad ligger på Sälavans norra strand, 10 m.ö.h., 2 km från Själevads kyrka, boplats fanns här, tidigt, gammal fångstgård, år 1542, 82 seland, år 1571 skattade 1) Olof Jonsson, 112 mark, 5 kor, 1 kviga, 9 får, 5 getter, 4 svin, 1 häst, 2) Olof Nilsson, 112 mark, 5 kor, 10 får, 6 getter, 6 svin, 1 häst, 3) Olof Helgesson, 135 mark, 5 kor, 15 får, 11 getter, 4 svin, 1 häst, 4) Sven Jonsson, 105 mark, 5 kor, 11 får, 4 getter, 4 svin, 1 häst, 5) Kristoffer Björsson, 160 mark, 6 kor, 4 får, 5 getter, 3 svin, 1 häst, 6) Sigfrid Sigfridsson, 95 mark, 4 kor, 8

får, 5 getter, 1 häst, år 1680 6 gårdar, år 1780 7 gårdar, **39** personer, år 1880 **79** personer, 11 över 65 år, 38 vuxna, 30 under 20 år, år 1980 , 9 hemman. 7 torp. 1 arbetarhushåll. **361** personer, 27 över 65 år, 205 vuxna, 128 under 20 år, del av byn kring Hampnäs ingår i tätorten **Själevad S 13**

Österbillsjö, Själevad ligger öster om Billsjön, som avvattnas till Netran, 105 m.ö.h., 4 km väster om Överbilla, fångstgård, förleden i namnet kan komma från det skarpa berg som ligger på en halvö i sjöns östra ände, år 1542 , 59 seland, år 1571 skattade 1) Anders Persson, 58 mark, 3 kor, 1 kviga, 6 får, 3 getter, 1 häst, 2) Per Persson, 85 mark, 5 kor, 9 får, 7 getter, 1 sto, 3) Joen Olsson, 40 mark, 3 kor, 5 får, 2 getter, 4) Sebbe Björsson, 43 mark, 3 kor, 4 får, 2 getter, 5) Joen Alfsson, 46 mark, 3 kor, 1 kviga, 4 får, 1 get, 1 sto, år 1680 4 gårdar, år 1780 4 gårdar, **28** personer, år 1880 , 7 hemman, 2 torp, 1 backstuga, **50** personer, 4 över 65 år, 24 vuxna, 22 under 20 år, år 1980 , 13 gårdar. **39** personer, 3 över 65 år, 25 vuxna, 11 under 20 år, S 14

Östergärdal, Själevad ligger i Gälvans dalgång, 3 km väster om Överhörnsås, 40 m.ö.h. fångstgård, år 1542 , 30 seland, år 1571 skattade 1) Mattias Eriksson, landsköpman, 225 mark, 15 lod silver, 7 kor, 3 kvigor, 14 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Per Uddesson, 41 mark, 2 kor, 1 kviga, 4 får, 1 häst, 3) Per Eriksson, 91 mark, 5 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 4) Erik Kjellsson, 113 mark, 4 kor, 4 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 3 gårdar, år 1780 3 gårdar, **23** personer, år 1880 **51** personer, 6 över 65 år, 25 vuxna. 26 under 20 år, år 1980 **41** personer, 5 över 65 år, 29 vuxna, 7 under 20 år, S 14

Överbilla, Själevad ligger under Billaberget, väster om Sälavan, 15 m.ö.h. . 9 km från Överhörnsås, , boplats från neoliticum, gammal fångstgård, troligen den äldsta i trakten, år 1542 , 106 seland, år 1571 skattade 1) Fastes Göransson, köpman, 153 mark, 1½ lod silver, 8 kor, 2 kvigor, 13 får, 5 svin, 2 hästar, 2) Per Bengtsson, landsköpman, 253 mark, 15 lod silver, 8 kor, 2 kvigor, 10 får, 5 getter, 2 svin, 1 häst. 3) Håkan Engelbretsson, köpman, 113 mark, 2½ lod silver, 7 kor, 1 kviga, 7 får, 1 häst, 4) änkan Karin, 32 mark, 2 kor, 4 får, 3 getter, 5) Olof Larsson, 93 mark, 3 lod silver, köpman, 3 kor, 1 kviga, 9 får, 5 getter, 1 häst, 6) Sigbjörn Eriksson, 125 mark, 3 lod silver, 7 kor, 1 kviga, 11 får, 4 getter, 1 häst, 7) änkan Ramfrid, 75 mark, köpman, 1½ lod silver, 4 kor, 12 får, 4 getter, 1 häst, 8) Jon Persson, 97 mark, 6 kor, 7 får, 6 getter, 1 häst, år 1680 , 8 gårdar, år 1780 11 gårdar, **67** personer, år 1880, 10 hemman, 4 torp, 3 arbetarhushåll, **102** personer, 4 över 65 år, 57 vuxna, 41 under 20 år, år 1980 , 30 gårdar, **79** personer, 22 över 65 år, 57 vuxna, 18 under 20 år, S 14

Överhörnsås, Själevad ligger vid E 4, väster om fjärden Sälavan 15 m.ö.h. boplats och fångstgård före den katolska tiden, namnet skrevs på 1500-talet **Hargnäs** förleden tyder på att här var före katolska tiden en central kult- och marknadsplats, kyrkan byggdes dock mittemot på norra stranden i Alnäs under tidig 1200-tal, en gravhög kan ha funnits vid **Högsnäs**, en gård **Mjösunda** låg nere vid sundet mellan Sälavan och Vecket, år 1542 hade **Överhörnsås** 61 seland och **Främmerhörnsås** 44 seland, år 1571 skattade här 1) Olof Nilsson, landsköpman, 147 mark, 5 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 9 får, 9 getter, 2 svin, 1 häst, 2) Björn Östensson, landsköpman, 295 mark, 21 lod silver, 100 penningar, 7 kor, 5 får, 5 getter, 1 häst, 3) Per Håkansson, köpman, 135 mark, 5 lod silver, 12 penningar, 6 kor, 1 kviga, 5 får, 5 getter, 4 svin, 1 häst, 4) Peder Erlandsson, 75 mark, 3 kor, 3 kvigor, 10 får, 6 getter, 1 svin, 1 häst, 5) änkan Kerstin, 17 mark, 1 ko, 3 får, 6) Håkan Svensson 50 mark, 3 kor, 5 får, 3 getter, 1 häst, 7) Olof Olofsson, 297 mark, landsköpman, 40 lod silver, 2½ kvint penningar, 7 kor, 9 får, 4 getter, 4 svin, 1 häst, 8) Kristoffer Andersson 92 mark, 4 kor, 4 får 2 getter, 2 svin, 1 häst 9) Staffan Jonsson 132 mark, köpman, 3

lod silver, 4 kor, 11 får, 9 getter, 4 svin, 1 häst, 10) Nils Svensson, köpman, 94 mark, 4 lod silver, 4 kor, 4 får, 3 getter 1 svin, 1 häst, 11) Sven Nilsson 91 mark, 6 kor, 4 får, 4 getter, 1 häst, 12) Östen Olsson 38 mark, 2 kor, 2 får, 1 häst, Överhörnäs låg vid Norrstigen och hit kom gästgiveri, lantmätare, länsman, år 1680 9 gårdar, år 1780 13 gårdar, **60** personer, år 1880 **112** personer, 12 över 65 år, 64 vuxna, 36 under 20 år, år 1980 **528** personer, 79 över 65 år, 326 vuxna, 123 under 20 år, år 2006 tätort i Örnsköldsvik **593** personer, S 14

Översjåla, Själevad ligger vid E 4-Norrstigen, tidigare namn **Sälavan**, vid sunder mellan inre Sälavafjärden och yttre Veckefjärden, kyrkan byggdes här, gammal fångstgård, 5 m.ö.h. år 1542, 63 seland, år 1571 skattade 1) kyrkoherden herr Johannes Sigvardi, 203 lod silver, 1500 mark, 20 kor, 15 kvigor, 36 får, 32 getter, 18 svin, 4 hästar, 2) kapellänen Joen Jönsson, 1850 mark, 105 lod silver, 10 kor, 1 ox, 6 kvigor, 10 får, 4 getter, 2 hästar, 3) Peder Nilsson, 132 mark, 4 kor, 16 får, 3 svin, 1 häst, 4) Per Nilsson, köpman, 30 penningar, 4 kor, 9 får, 1 häst, 5) Olof Jonsson, 74 mark, 4 kor, 4 får, 7 getter, 1 häst, 6) Per Andersson, 73 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 7 getter, 1 häst, 7) Hans Svensson, 51 mark, 3 kor, 1 kviga, 5 får, 1 häst, 8) Erik Olsson, 58 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 2 hästar, 9) Olof Olsson, 75 mark, 4 kor, 7 får, 2 getter, 1 häst, år 1680 7 gårdar, år 1780 7 gårdar, **29** personer, (**Prästbordet och Kyrkvallen** särredovisad, se ovan), år 1880 **108** personer, 7 över 65 år, 59 vuxna, 42 under 20 år, år 1980 **1381** personer, 118 över 65 år, 763 vuxna, 500 under 20 år, är nu en stadsdel i **Örnsköldsvik** S 13

SKORPED socken, bygd kring övre Netran, kapell under Sidensjö till 1775, annex 1825, eget pastorat 1869, nu annex under Anundsjö, baptistförsamlingen bildades 1861, fick stor anslutning och har nu 12 procent av socknens befolkning som medlemmar, År 1571 fanns här 24 gårdar, **130** personer, efter folkbokföringen redovisades år 1768 **330** personer, år 1865 **1490** personer, år 1880 **1632** personer, år 1900 **2149** personer, år 1930 **1934** personer, år 1945 **2302** personer, år 2006, **674** personer med centralort i **Skorped**, vid den tidigare järnvägsstationen **167** personer, S

Aspeå, Skorped, ligger vid övre Netran och Lilla Aspsjön, vid Hermansjöans utflöde, 20 km väster om Skorpeds kyrka, namnet från sjön, asp= trädet, 260 m.ö.h. togs upp som nybygge 1790, år 1880 2 gårdar, **14** personer, 1 över 65 år, 6 vuxna, 7 under 20 år, år 1926 **53** personer, år 1980 4 gårdar, **14** personer, 8 över 65 år, 6 vuxna S 45

Byvattnet Skorped ligger norr om Byvattnet, sjö i Netrans övre lopp, 220 m.ö.h. 15 km

väster om Skorpeds kyrka, togs upp som nybygge 1757, år 1768 **12** personer, år 1780 5 gårdar, från byn kom frikyrkoledaren Jakob Byström, år 1880 3 hemman, 2 landbönder, 8 torp, 4 gifta arbetare, 4 ogifta arbetare, **95** personer, 5 över 65 år, 53 vuxna, 37 under 20 år, år 1926 **100** personer, år 1980 **22** personer, 9 över 65 år, 9 vuxna, 4 under 20 år S 45

Degersjö, Skorped, ligger 9 km söder om Skorped på västra stranden av Degersjön, 205 m.ö.h. nybygge år 1759, år 1780 3 gårdar, **20** personer, år 1880 3 landbönder, 6 torpare, 1 arbetarhushåll, **60** personer, 6 över 65 år, 26 vuxna, 28 under 20 år, år 1926 **56** personer, år 1980 4 hushåll, **8** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna S 45

Djupsjö, Skorped, var tidigare 2 byar, **Uvsjö och Ivsjö**. ligger 12 km öster om Skorpeds kyrka, norr om Djupsjön i Netrans dalgång, 155 m.ö.h. gammal fångstgård, år 1542 43 seland, år 1571 skattar 1) Olof Giordsson 145 mark, 5 lod silver, köpman?, 4 kor, 3 kvigor, 7 får, 4 getter, 1 svin, 1 häst, 2) Anders Giordsson 93 mark, 4 kor, 1 kviga, 5 får, 4 getter, 1 häst, 3) Jon Persson 62 mark, 4 kor, 4 får, 3 getter, 4) Olof Mårtensson, 63 mark, 5 kor, 1 får, 4 getter, 1 häst, 5) Anders Jonsson 45 mark, 3 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 getter, 6) Giorde Fastesson, 65 mark, 4 kor, 2 kvigor, 3 får, 2 getter, 1 häst, År 1680 fanns här 5 gårdar, år 1768 **51** personer, år 1780 fanns här 9 gårdar, byn delas mellan Skorped och Sidensjö, förenas åter i Skorped,, år 1880 12 hemman, 16 torpare, 3 arbetarehushåll. 2 inhyses, **221** personer, 10 över 65 år, 110 vuxna, 101 under 20 år, år 1926 **236** personer, år 1980 **90** personer, 18 över 65 år. 54 vuxna, 18 under 20 år S 45

Holm, Sidensjö/Skorped, ligger i Netrans dalgång vid Holmsjön, 10 km väster om Skorped, 194 m.ö.h. gammal fångstgård med jakt och fiske i skogen mot Resele, år 1542 16 seland, år 1571 skattade Per Andersson 97 mark, 6 kor, 2 kvigor, 2 får, 4 getter, 1 svin, 1 sto, invandrare från Österbotten, Finland köpte gården 1615, år 1680 2 gårdar, år 1780 4 gårdar, år 1880 4 hemman, 8 torp, 1 arbetarhushåll. **80** personer, 3 över 65 år, 37 vuxna, 40 under 20 år. år 1926 **84** personer, år 1980 8 gårdar, **24** personer, 8 över 65 år, 9 vuxna, 7 under 20 år S 45

Högländ, Skorped, ligger söder om Hermansjön, 315 m.ö.h. 12 km nordväst om Aspeå i gränsen till Resele, nybygge 1832, år 1880 2 nybyggare, 1 torpare, **25** personer, 1 över 65 år, 7 vuxna, 17 under 20 år, år 1926 **13** personer, år 1980 **öde**

Johannisberg, Skorped ligger i Önskåns dalgång, 5 km nordväst Skorpeds station, 200 m.ö.h., nybygge 1776, år 1880 4 hemman, 4 torpare, 2 arbetarhushåll. **51** personer, 3 över 65 år, 28 vuxna, 20 under 20 år, år 1926 **57** personer, år 1980 5 hushåll, **10** personer, 5 över 65 år, 4 vuxna, 1 under 20 år S 45

Jussjön, Skorped ligger på gränsen mot Resele i östra änden av Storaspsjön, 260 m.ö.h. 20 km väster om Skorpeds station, nybygge 1825, år 1880 1 gård, **14** personer, 1 över 65 år, 5 vuxna, 8 under 20 år, år 1926 **21** personer, år 1980 **öde**,

Lilltannsjön, Skorped ligger på gränsen mot Boteå, 250 m.ö.h. namnet "tann" en benämning på gran, sjön avvattnas via Tannån i Boteå, nybygge 1832, år 1880 2 gårdar, **9** personer, 5 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 **öde**

Lännäs, Sidensjö/Skorped ligger 2 km väster om Skorpeds station i Netrans dalgång, västra änden av Stugusjön, 170 m.ö.h. namnet betyder "kulle på näset", gammal fångstgård, år 1542 66 seland, år 1571 skattade 1) Sven Halvardsson 228 mark, 8 lod silver, köpman, 7 kor. 1 kviga, 10 får, 3 getter, 1 svin, 1 sto, 2) Östen Jonsson, 54 mark, 4 kor, 1 får, 3 getter, 1

sto 3) Östen Andersson, 72 mark, 5 kor, 3 får, 1 svin, 1 sto, 4) Sven Kristoffersson 101 mark, 6 kor, 1 kviga, 9 får, 1 svin, 1 sto, 5) Sigbjörn Björsson 54 mark, 4 kor, 1 kviga, 3 får, 2 getter, 1 sto, 6) Olof Pålsson 65 mark, 4 kor, 3 får, 3 getter, 2 svin, 1 sto. År 1680 5 gårdar, år 1768 **58** personer, år 1780 11 gårdar, år 1880 8 hemman, 27 torp, 1 skogsförvaltare, 1 skogsfaktor, 9 arbetarhushåll, 1 backstuga, **258** personer, 22 över 65 år, 237 vuxna, 99 under 20 år, år 1926 **270** personer, år 1980 43 gårdar **112** personer, 45 över 65 år, 46 vuxna, 21 under 20 år. , Skorpeds stationssamhälle ligger delvis i Lännäs, år 2005 **187** personer S 45

Lövsjö, Skorped ligger 18 km nordväst om Skorpeds station, norr om Lövsjön, 125 m.ö.h., nybygge 1786, år 1880 1 hemman, 2 torpare, 2 inhyses, **24** personer, 2 över 65 år, 15 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 **öde**

Mosjö, Sidensjö/Skorped ligger norr om Netran, 3 km väster om Skorpeds station, kyrkan i socknen ligger i byn, 140 m.ö.h. på sandmon, gammal fångstgård, år 1542 61 seland, år 1571 skattade 1) Sven Östensson, 173 mark, köpman, 3½ lod silver, 7 kor, 2 kvigor, 11 får, 5 getter, 1 häst, 2) Nils Önnesson 103 mark, 7 kor, 2 kvigor, 7 får, 6 getter, 1 häst, 3) Bengt Kristoffersson 103 mark, 3 lod silver, köpman, 7 kor, 5 får, 2 getter, 1 svin, 1 sto, 4) hustru Karin, 125 mark, 2½ lod silver, 7 kor, 3 kvigor, 5 får, 3 getter, 1 svin, 1 häst, år 1680 , 5 gårdar, år 1768 **42** personer, år 1780 , 8 gårdar, år 1880 10 hemman, 20 torp, 6 arbetarhushåll, 1 handlande, 1 inhyses, 1 backstuga, **208** personer, 15 över 65 år, 94 vuxna, 99 under 20 år, år 1926 **284** personer, år 1980 **123** personer, 43 över 65 år, 64 vuxna, 16 under 20 år, ålderdomshem ligger i byn S 45

Oppsjön, Skorped ligger 20 km sydväst om Skorpeds station, 280 m.ö.h. vid Oppsjön, avvattnas med bäck till Degersjön, sjön ligger öppen i skogen utan höga berg omkring, togs upp som nybygge 1771, år 1880 2 hemman, 2 torp, **31** personer, 12 vuxna, 19 under 20 år, år 1926 **10** personer, år 1980 **öde**.

Ottmyran, Skorped, kallas numera för **Ottmon**, myren var rik på odonbär, "ottebär", ligger i skogen nordväst om Önskan, 5 km från denna by , togs upp som nybygge 1832, år 1880 2 landbönder, 2 inhyses, **29** personer, 16 vuxna, 13 under 20 år, år 1926 **27** personer, år 1980 **öde**

Prästbordet, Skorped , kyrkoherdebostället fanns i byn **Skorped**, år 1880 2 torp, **11** personer, 9 vuxna, 2 under 20 år, år 1926 **27** personer, år 1980 **2** personer, båda över 65 år. S 45

Sjöland, Sidensjö/Skorped ligger i Netrans dalgång öster om Degersjön, 170 m.ö.h., 10 km sydost Skorpeds station, kallades tidigare i Sidensjö socken för Västersel och Östersel, år 1547 för Skäländ, fångstgård, kan ha varit utsatt för erosion, "skadeland", år 1542, 20 seland, år 1571 skattade 1) Pål Tomasson 2) . år 1680 2 gårdar, år 1768 **20** personer, år 1780 4 gårdar, år 1880, 4 hemman, 7 torp, 1 inhyses, **81** personer, 8 över 65 år, 46 vuxna, 27 under 20 år, år 1926 **99** personer, år 1980 , 9 gårdar, **16** personer, 8 över 65 år, 7 vuxna, 1 under 20 år S 45

Skorped, Sidensjö/Skorped, heter ursprungligen **Skorpe**, kan tydas som en plats med ofruktbar hård jord, gammal fångstgård, år 1542 18 seland, år 1571 skattade 1) Klemet Grelsson 75 mark, 3 kor, 3 får, 4 getter, 1 häst, 2) änkan Karin 25 mark, 2 kor, år 1680 hade det varit öde i hundra år och brukades som utjord från **Mosjö**, togs åter upp 1696, år 1780 3 gårdar, år 1880 **78** personer, 4 över 65 år, 38 vuxna, 36 under 20 år, när järnvägen kom 1889 fick blev byn ett stationssamhälle, år 1900 **224** personer, 3 över 65 år, 107 vuxna, 114 under 20 år, år 1926 **227** personer, år 1980 **231** personer, 57 över 65 år, 119 vuxna, 55 under 20 år, i småorten Skorped fanns år 1926 **124** personer, år 2005

167 personer. S 45

Stavarmon, Skorped ligger norr om Stavarsjön, 5 km norr om Aspeå, 295 m.ö.h. ,togs upp som nybygge 1835, år 1880 1 hemman, 2 arbetarehushåll, **19 personer**, 1 över 65 år, 9 vuxna, 9 under 20 år, år 1980 **öde**

Stenbittjärn, Skorped ligger innanför sockengränsen 8 km nordost om Björksjön i Sollefteå, togs upp som nybygge 1832, år 1880 **10 personer**, 1 över 65 år, 2 vuxna, 7 under 20 år, år 1980 **öde**,

Tväjsjön, Skorped ligger 310 m.ö.h., 5 km söder om Byvattnet, väster om Pärmsjön, norr om Tväjsjön, togs upp som nybygge 1832. år 1880 , 2 hemman, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll, **23 personer**, 2 över 65 år, 13 vuxna, 8 under 20 år, år 1980 **öde**

Uberg, Sidensjö/Skorped, ligger i Netrans dalgång, 160 m.ö.h. nordväst om Uvåns inlopp i Netran, 20 km nordväst Sidensjö kyrka, 8 km öster om Skorpeds station, hetter tidigar **Uvberg**, fångstgård, år 1542 32 seland, år 1571 skattade 1)Sigurd Andersson, köpman, 133 mark, 3 lod silver, 5 kor, 1 kviga, 4 får , 2 getter, 1 svin, 1 sto, 2) Per Östensson, 35 mark, 3 kor, 1 får, 3)änkan Brita 38 mark, 3 kor, 1 kviga, år 1680 3 gårdar, år 1780 8 gårdar, år 1880 9 hemman, 16 torp, 2 backstugor, 2 arbetarhushåll.**156 personer**, 12 över 65 år, 66 vuxna, 78 under 20 år, år 1926 **149 personer**,år 1980, 18 gårdar, **43 personer**, 16 över 65 år, 19 vuxna, 8 under 20 år, S 45

Uvsjön, Skorped ligger 9 km nordost Skorpeds station, 5 km från Mosjö, vid Uvsjön som avvattnas med Uvån till Netran,195 m.ö.h. , togs upp som nybygge 1755, år 1780 2 gårdar, år 1880 , 2 hemman, 4 torp, **41 personer**, 1 över 65 år, 17 vuxna, 23 under 20 år, år 1926 **30 personer**, år 1980 **1 person**, 1 över 65 år, nu **öde**

Önskan, Anundsjö/Skorped ligger i Netran/Önskans dalgång, 210 m.ö.h, vid Önskasjön, namnet "nedskuren sandsjö", fångstgård, hörde till Sidensjö 1535. år 1542 i Anundsjö 55 seland, skattade 1571 1) Mårten Andersson, 74 mark, 4 kor, 6 får, 4 getter, 1 häst, 2) Olof Björsson 52 mark, 4 kor, år 1680 5 gårdar, år 1780 7 gårdar, överfördes till Skorped 1865, år 1880 , 13 hemman, 3 torpare, 2 inhyses, 1 arbetarhushåll, **136 personer**, 10 över 65 år, 75 vuxna, 51 under 20 år, år 1926 **172 personer**,år 1980, 35 gårdar, **98 personer**, 17 över 65 år, 54 vuxna, 27 under 20 år, S 45

TREHÖRNING SJÖ socken , bygd i Önskan/Husåns övre dalgång, boplatser fanns vid sjöarna under neolithicum, Vilhelminas norra sameby hade vinterbetesområden här,hörde 1571 till Arnäs, 3 gårdar, **20 personer**, övre bygden hörde till Norddmaling, gränsen fastställdes slutligen mellan länen år 1865. hörde till Gideå från 1811 och avskiljdes som egen församling 1864, namnet efter kapellplatsen i byn Trehörningsjö, år 1865 **871 personer**, år1880 **1106 personer**, år 1900 **1608 personer**, år 1930 **1733 personer**,år 2006 **522 personer** med småorten **Trehörningsjö 189 personer** år 2005. Socknens statistikområde S 54

Djuptjärn, Trehörningsjö, ligger 10 km nordväst Trehörningsjö vid Djuptjärnen i Kantsjöåns dalgång, 200 m.ö.h. togs upp som nybygge 1795, år 1880 2 hemman, 4 torp **43 personer**, 3 över 65 år, 24 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 21 hushåll, **58 personer**, 3 över 65 år, 38 vuxna, 17 under 20 år, S 54

Grundsjöbränna, Trehörningsjö, 3 km norr om Movattnet i Björna, 200 m.ö.h. nybygge vid Grundsjön 1795, namnet säger att sjön är grund, år 1880 fanns här 3 hemman, 11 torp, **85 personer**, 2 över 65 år, 32 vuxna, 53 under 20 år, år 1980 fanns här **31**

personer 3 över 65 år, 15 vuxna, 13 under 20 år S 54

Herrbergsliden, Trehörningsjö, ligger på slutningen av Härberget vid Önskasjön i Önskans dalgång, 210 m.ö.h, 12 km nordväst om Trehörningsjö kyrka, fäbodställe 1825, nybygge 1838, år 1880 4 torp, **27 personer**, 3 över 65 år, 12 vuxna, 12 under 20 år, år 1980 1 gård, **3 personer**, 3 vuxna, S 54

Högbrännan, Trehörningsjö, ligger 14 km nordväst Trehörningsjö kyrka på vägen mot Kantsjö, 200 m.ö.h., svedjat område i skogen, nybygge 1825, år 1880 1 hemman, 2 torp, 1 arbetarhushåll, **31 personer**, 11 vuxna, 20 under 20 år, år 1980 2 gårdar, **7 personer**, 2 över 65 år, 4 vuxna, 1 under 20 år, S 54

Kantsjö, Arnäs/Trehörningsjö, ligger öster om Kantsjön i Önskans dalgång, 175 m.ö.h., 11 km nordväst om Trehörningsjö kyrka, år 1880 4 hemman, 7 torp, 1 backstuga, 1 arbetarhushåll, 3 födorådstagare, **98 personer**, 3 över 65 år, 38 vuxna, 57 under 20 år, år 1980 34 hushåll, **93 personer**, 26 över 65 år, 43 vuxna, 24 under 20 år S 54

Karlsviken, Gideå/ Trehörningsjö ligger i västra änden av Inre Lemesjön i Önskans dalgång, 180 m.ö.h. nybygge 1797, år 1880 **72 personer**, 2 över 65 år, 36 vuxna, 34 under 20 år, år 1980 **58 personer**, 19 över 65 år, 27 vuxna, 12 under 20 år, S 54,

Lemesjö, Arnäs/Trehörningsjö ligger i Önskans dalgång, på näset mellan Lemesjöarna 9 km öster om Trehörningsjö kyrka, 170 m.ö.h. namnet på sjöarna kommer enligt Bucht från de gyttjiga stränderna, denna gyttja var fin åkerjord, men den kan också vara av samiskt ursprung. På den katolska tiden hörde byn till Nordmaling, år 1542 3½ seland, skattade inom Arnäs socken, år 1571 skattade, 1) Lars Olsson 39 mark, 3 kor, 6, får, 6 getter, 2) Erik Andersson 103 mark, 7 kor, 1 kviga, 6 får, 6 getter, 1 häst, år 1680 2 gårdar, år 1780 2 gårdar, år 1880 3 hemman, 19 torp, 2 arbetarhushåll, 1 inhyses, **153 personer**, 7 över 65 år, 84 vuxna, 62 under 20 år, år 1980 32 gårdar, **80 personer**, 30 över 65 år, 28 vuxna, 22 under 20 år, S 54

Lomviken, Trehörningsjö. ligger norr om Lemesjön, 175 m.ö.h. sjöns namn efter fågeln lommen, 5 km väster om Trehörningsjö kyrka, nybygge 1765, år 1780 1 gård, år 1880 6 hemman, 11 torp, 1 inhyses, 4 arbetarhushåll. **125 personer**, 4 över 65 år, 52 vuxna, 69 under 20 år, år 1880 **38 personer**, 16 över 65 år, 17 vuxna, 5 under 20 år, S 54

Långvattnet, Arnäs/Trehörningsjö ligger norr om Långvattnet i Flärkån/Önskaåns dalgång, 175 m.ö. h., 2 km öster om Långviksmon, finntorp på 1600-talet, år 1680 1 gård, år 1780 1 gård, år 1880 4 hemman, 9 torp, 1 inhyses, 1 arbetarhushåll. **117 personer**, 7 över 65 år, 43 vuxna, 66 under 20 år, av dessa var **51 personer** skrivna i

Gideå, år 1980 14 gårdar, **37 personer**, 11 över 65 år, 20 vuxna, 6 under 20 år S 54

Långviken, Arnäs/Trehörningsjö ligger väster om Yttre Lemesjön. 170 m.ö.h., 11 km öster om Trehörningsjö kyrka, nybygge 1780. **5 personer**, år 1880 **33 personer**, 14 vuxna, 19 under 20 år, år 1980 11 gårdar, **33 personer**, 8 över 65 år, 19 vuxna, 6 under 20 år S 54

Nordsjö, Arnäs/Trehörningsjö, ligger i Önskaåns dalgång, 200 m.ö.h., 6 km nordost Trehörningsjö kyrka, finntorp 1681, år 1780 1 gård, år 1880 8 hemman, 11 torp, 1 skraddare, 1 backstuga, **162 personer**, 3 över 65 år, 69 vuxna, 93 under 20 år, år 1980 20 gårdar, **51 personer**, 11 över 65 år, 26 vuxna, 14 under 20 år, S 54

Risklubben, Trehörningsjö ligger öster om Önskasjön, 14 km norr om Trehörningsjö kyrka, 210 m.ö.h., berget bakom gav namnet, kullen i skogen, togs upp som nybygge, år 1880 **6 personer**, 2 vuxna, 4 under 20 år, år 1980 **öde**.

Trehörningsjö. Arnäs/Gideå/Trehörningsjö, ligger i Önskans dalgång, 180 m.ö.h., väster om Inre Lemesjön, togs upp som nybygge i Arnäs 1780, namnet sägs vara från

att sjön här hade en treuddig vik, blev kyrkplats 1833 med kapell, år 1880 **137 personer**, 4 över 65 år, 59 vuxna, 74 under 20 år, stationssamhälle 1893, år 1900 **289 personer**, år 1980 **353 personer**, 90 över 65 år, 193 vuxna, 70 under 20 år. i småorten fanns år 2005 **189 personer** S 54

Önskanäset, Gideå/Trehörningsjö ligger sydväst om Önskasjön i Önskans dalgång, 210 m.ö.h., 14 km nordväst om Trehörningsjö kyrka, togs upp som nybygge 1795, år 1880 , 1 hemman, 4 torp, 1 backstuga, **30 personer**, 3 över 65 år, 11 vuxna, 16 under 20 år, år 1980 4 gårdar, **9 personer**, 4 över 65 år, 3 vuxna, 2 under 20 år S 54

ÖRNSKÖLDSVIK, köping 1842, efter initiativ av prosten Holm i Själevad i byn Lungånger , alternativet som förordades av häradsdomaren Johan Ödberg var byn Lunne i Arnäs, Landshövding Mörner valde namnet för köpingen efter landshövding Örnsköld, som verkade en kort tid i länet, 1762-1769, mera känd för sina insatser i Sörmlands län, där han kallades för "PotatisPelle"-ivrade för potatiskodlingen. Det långa namnet har sedan i folkmun avkortats i dagligt tal till Ö-vik. Valet av platsen i Lungånger valdes av flera skäl, fjärden var lugn och djup, inget vattendrag mynnade här och skapade fortsatt uppgrundning, byn låg mellan bergen vid Norrstigen-kustlandsvägen. Storgatan byggdes enligt planen och hit flyttades trots stora protester i Nätra apoteket och provinsialläkaren från Bjästa 1851 samt postkontoret 1857, år 1860 i den första hfl för köpingen, **263 personer**, inflyttning från Arnäs och Själevad, ståndspersonerna kom söderifrån, år 1880 **728 personer**, 10 över 65 år, 382 vuxna, 336 under 20 år, stad år 1893, år 1900, **2.303 personer**, egen församling 1907, år 1930, **5036 personer**, 1955 **7486 personer**, storkommun 1971, år 2009 **9.388 personer**, S 11., år 2005 hela tätorten **28.617 personer**,

Referenslitteratur, lästips , som legat till grund för denna sammanställning och annat som är läsvärt i detta sammanhang.

Ortnam:, dialekter

Bucht, Torsten, (1893-1969) Ortnamnen i Västernorrlands län, del !V Ångermanlands norra domsagas tingslag, Uppsala ,2 uppl. 1972

Dahlstedt, Karl Hampus (1917-1996) Det Svenska Vilhelminamålet, 1950

Edlund, Lars-Erik, (1953-) Kulturens frontlinjer 2: Kartan i kulturforskningens tjänst, 1997

Edlund, Lars-Erik (1953-) Dahl, Östen (1945-) , Språken i Sverige, 2010, ingår i Sveriges Nationalatlas

Hellqvist, Elof, (1864-1933), Svensk etymologisk ordbok, 1922, omtryckt 1966, finns utlagd på internet

Hellqvist, Elof, (1864-1933) Studier över de svenska sjönamnen, 1903

Nyström. Staffan,(1952-), Smånamn och andra ortnamn, 2003

Olsson, Herman (1924-2009) Kubbemålet , maskinskrivet material,

Pamp, Bengt,(1928-2001), Ortnamnen i Sverige, 1988

Sidenblad, Karl (1840-1911), Allmogemålet i norra Ångermanland, 1867

Strid, Jan Paul,(1947-) Kulturlandskapens språkliga dimension, ortnamnen, 1999

Ståhl, Harry, (1905-1991) Ortnamn och ortnamnsforskning, 1976

Wahlberg, Mats. Svenskt Ortnamnslexikon, Sofi Uppsala, 2003

Westerdahl, Christer (1945-) Ortnamn, introduktion till svenska, finska och lapska

ortnamn i Sverige, 1976

Historia om landskapet, socknarna ,gårdar och släkter.:

Baudou, Evert, (1925-), Norrlands forntid-ett historiskt perspektiv, 1992

Baudou, Evert, (1925-)Seling Klas Göran,(1929-) Västernorrlands förhistoria

Befolkningen i Örnsköldsviks kommun 2006, P:M. från kommunen 2007., finns på internet

Ekman, Sven (1876-1964) Djur i de svenska fjällen, 1944

Gothe, Richard, (1883-1953) Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappland och Jämtland, 1993

Grundberg, Leif (1964-) Medeltiden i centrum, avhandling, 2006

Welinder, Stig, (1945-)Sveriges historia, 13000 f. kr-600 e Kr, 2009

Gustafsson Per, Spång, Lars Erik: Stenålderns stationer-arkeologi i botniabanans spår, 2008, finns på internet

Hamnström, Carl, (1891-1988),Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad, 1972

Harrison, Dick, (1966-)Sveriges historia 600-1350, Norstedts förlag, 2009

Harrison, Dick (1966-), Eriksson Bo , Sveriges historia 1350-1600, 2010

Hülphers, Abraham A, (1734-1798),Samlingar till en beskrivning över Ångermanland, fjärde delen i hans samling till en beskrivning över Norrland, 1773. återtryckt som faksimilutgåva 1972-1985

Johansson, Uno,(1907-1982), Björna genom tiderna, 1975

Jonsson Erik (1919-1986), Byarnas historia i Anundsjö. utgiven av Anundsjö hembygdsförening, 1969

Lindholm, Valdemar (1880-1947) , Västerbotten, 1931 (detta var min första hembygdsbok)

Lundström, Ulf, (1953-) Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650, 2 uppl, 2004

Lundström, Ulf ,(1953.), Skellefteå socken 1650-1790, 2001

Lundström, Ulf ,(1953-)Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet, 2008

Näslund Anna Greta (1918-2004), Olsson Paul, (1939-),Sundin Per (1961-), Sundin Sven Z,(1914-2006) ,Anundsjö släkter och gårdar, 1982

Näslund Anna Gr (1918-2004), Olsson P.(1939-), Sundin P (1961-), Sundin S Z (1914-2006),Sidensjö och Skorped, släkter och gårdar, 1998

Nordvall, Jan O,(1942-), Sundin Per (1961-), Släkter och gårdar i Nätra, 1535-1900, 2009

Raab. Birgitta (1932-),Vedin Haldo,(1939-), Klimat, sjöar och vattendrag, 2004 ingår i Sveriges nationalatlas

Selander, Sten (1891-1957) Det levande landskapet, 1955

Sjöberg Bengt, (1925-2010), Rötter i Anundsjö, en bygd i nolaskogs, 1999

Sjöberg, Björn (1956-), Hav och kust, 1992 , Ingår i Sveriges nationalatlas

Sporrong, Ulf (1936-), Wennström Hans Fredrik,(1943-), Sveriges kartor, 2002, Ingår i Sveriges nationalatlas

Sundin, Teo (1921-) och Per,(1961-), Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915, Örnsköldsvik 1998

Nilsson , Nils Erik (1928-), Skogen 1990, ingår i serien Sveriges nationalatlas

Clason Åke (1947-), Granström Birger (1921-), Jordbruket, 1992 ingår i Sveriges nationalatlas

Helmfrid, Staffan, (1927-), Kulturlandskapet och bebyggelsen,1994 ingår i Sveriges nationalatlas

Helmfrid, Staffan, (1927-) Sveriges geografi, 1996, Ingår i Sveriges nationalatlas
Westin Josef. (1897-1957) Kulturgeografiska studier inom Nätra-, Näske- och
Utbyåarnas flodområden,
Westin Josef. (1897-1957) Ångermanlands historia under Gustav Vasas och hans
söners tid, 1944
Westerdahl Christer (1945-) En kulturgräns Nolaskogs, 1989
Westerdahl, Christer (1945-) Sydsamer, från Bottenhavet till Atlanten, 2008
Öberg, Sture (1942-) , Springfeldt, Peter (1949-) , Befolkningen 1997 ingår i Sveriges
nationalatlas